

Avondmaal

*U bent een bron ten leven,
opbruisende fontein
U komt ons water geven,
wanneer wij dorstig zijn
Een stroom vol van genade,
vloeit uit Uw levend Woord
Uw liefde slaat ons gade
Wij zijn door U gehoord*

*Uw tafel schenkt ons vrijheid
Wij zijn geen slaven meer
Heb dank voor al Uw lijden
Gij opgestane Heer
Uw liefde heeft ontbonden,
de boeien losgemaakt
U hebt de strijd gewonnen
Het met mij goed gemaakt*

*De tafel van Uw liefde,
staat nu voor ons gereed
Wij proeven van erbarmen
Straks wordt het bruiloftsfeest
U komt met brood en beker
De liefde deelt U uit
Wij mogen samen breken
De vruchten van Uw Kruis*

*Wij loven aan Uw tafel
U Vader, Zoon en Geest
Wij danken voor Uw liefde
U bent getrouw geweest
Wij danken voor genade
voor Uw barmhartigheid
Het kwaad kan ons niet schaden
U blijft nabij in strijd*

(Henny, februari 2016).

Te zingen op melodie van 'Een naam is onze hope'