

De zevende dag – het éne en het vele

Laat mij Uw stem van liefde mogen horen
Binnentreden Schepper in Uw huis
De rustdag om te luisteren naar Uw woorden,
Brood en wijn te delen bij U thuis

Gij hebt Schepper de tijd voor ons geschapen
Het licht dat scheiding maakt in dag en nacht
Om overdag te werken, in de nacht te slapen
Gij heiligde de zevende – die dag

Wat is de tijd, het leven van genade ?
Het goede leven dat Gij aan ons geeft ?
Jezus laat ons kijken naar het éne
Dat éne ding zo nodig, als het goede deel

Ik heb dat éne God zo vreselijk hard nodig
Om stil te kunnen staan bij Uw weg voor mij
Te luisteren aan Uw voeten naar Uw woorden
Niet steevast te dienen maar *rusten in de tijd*

Het is geschenk van U - het leven bij de dagen
Elke nieuwe dag te rusten in de tijd
De tijd om te genieten en te dragen
Tot ik thuiskom Schepper in Uw eeuwigheid

Henny, 3 juni 2018, n.a.v. Genesis 1:3-5;14 –19 ; 2 : 1-3 en Lukas 10 : 38 - 42