

## Doosjes met herinneringen

Ieder mens heeft diep van binnen  
doosjes met herinneringen.  
Draag die doosjes niet als last  
want heus, ze komen vaak van pas.  
Doosjes die je laten weten  
dat het slechter is geweest;  
doosjes vol met dankbaarheid,  
voor elke lach, voor ieder feest .

Mooie doosjes vol met liefde,  
boordevol van tederheid;  
maar ook doosjes vol van afschuw  
haat en onverdraagzaamheid.  
Die mag je rustig laten zitten  
met de deksel stijf erop .  
En die doosjes vol met liefde  
zet die altijd bovenop.

Want wanneer er weer zo`n dag is,  
vol verdriet en tegenslag;  
put dan moed uit zo`n doosje,  
dan verander je op slag.  
Je ziet de dingen weer heel anders,  
voelt je dankbaar en blij.  
Als je me niet wilt geloven  
probeer het dan, het helpt ook mij.

