

Dragen en verdragen

**Zij dragen hun verlamde vriend naar Jezus
Zij dragen hem, geen dak is hen te hoog
Zij hopen en geloven in genezen
Zij leggen deze dierbare neer in Jezus schoot**

**De verlamde heeft die dag geen woorden
Hij mocht het hebben van het geloof van *hen*
Zijn vrienden, tillen, dragen en geloven
Tot aan Jezus voeten, vlak tot aan Zijn stem**

**Christus spreekt, Hij heeft hen zien geloven
Op hun geloof vergeeft Hij en geneest
Oog in oog met Hem, mogen wij ook hopen
De verlamde loopt, vrijgemaakt van vrees**

**Zo dragen wij als kerk elkanders lasten
Als broers en zussen biddend voor elkaar
God ziet ons geloof, Hij kent ook onze zwakten
Zo word ook ik gedragen, vergeven in Uw Naam**

Henny, februari 2017, n.a.v. Lucas 5 : 17-26, Genezing van de verlamde