

Elke tijd van Hem

Het leven kan vol grilligheid verlopen  
Leven is niet te doorgronden tot het eind  
Er is de tijd van oorlog en van doden  
Tijd van genezing, alles heeft zijn tijd

Tijd van geboorte en een tijd van sterven  
De tijd van afbreken en van een nieuwe bouw  
De tijd van huppelen en de tijd van kermen  
Tijd van genieten en een tijd van rouw

Tijd van zegen en een tijd van afzien  
Daar middenin hoor ik een nieuwe stem  
God is bij machte tijden op te sieren  
Elke dag zijn schoonheid, elke dag van Hem

Middenin mijn huilen kan een lach doorbreken  
Middenin mijn pijn ontstaat soms dankbaarheid  
Middenin mijn onmacht groeit het stille weten  
Het weten dat U leeft, en mij de liefde reikt

Wanneer ik zwak ben, wilt U mij dan sterken  
Versier mijn slechte tijden met wat hoop  
Wil in mijn worsteling Uw blijdschap zenden  
Ik ben en blijf van U, Gij weet waar ik woon

Henny, 10 oktober n.a.v. Prediker 3 : 1-15