

**Ik kom weer naar je toe**

**Gij spreekt : 'Ik kom, Ik kom' en jij zult leven  
Trooster met Uw liefde ons nabij  
Gij laat ons niet achter als verlaten wezen  
In het diepste van mijn denken ademt Gij**

**Ik kan zo lang verlangend om U smeken  
Om stromend water als een Bron in mij  
Water *is* vergoten in mijn doop ten leven  
Ik bid U goede Geest, adem mij vrij**

**Trooster in mijn denken met Uw liefde  
Uw goedertierenheid kan nooit meer stuk  
Ik roep U kom, om harde rots te klieven  
Stromen van water, stroom van mijn geluk**

**Uw liefde zal eens al mijn liefde wezen  
Uw blijdschap wordt de blijdschap van mijn hart  
Uw vrede zal mij werkelijk vrede geven  
Gij spreekt: 'Ik kom mijn kind', daar waar jij wacht**

**Henny, n.a.v. Johannes 14, 18 - 20**