

Ik zou zo graag

*Ik zou zo graag even willen
kijken in Gods vaderhuis.
Even kijken door een raam,
zou het werkelijk bestaan?*

*Ik zou zo graag even een
klein berichtje willen zien
uit het vaderhuis.
Dan voel ik mij zeker thuis.*

*Ik zou zo graag een glimp
van het Hemels licht willen
zien, al was het maar voor even.
Zo maar een minuut of zeven.*

*God, ik zou zo graag een klein
ogenblikje met U willen praten.
Er is zoveel wat ik niet begrijp,
of mag ik alles aan U overlaten.*

*Ik zou zo graag, maar dat kan,
in de bijbel staat het raam,
het bericht en het Hemels licht.
Er staat dat God van mij houdt.*

*Hij spreekt mij rechtstreeks aan.
Hij zegt: "Ik ben die ik ben,
ik zal er altijd zijn".
Met dit woord kan ik verder gaan.*

