

LENTE

*Oh, Lentepracht, met tere kleuren,
hoe betoverend zijn je prille geuren,
gevangen in de ijle lucht,
een adem Gods, een zachte zucht.*

*Ontroerd hoor ik het vogelkoor,
een danklied bij het ochtendgloor'
een jubel in de morgen,
want God zal voor hen zorgen.*

*En als een takje teer uitbot,
dank ik mijn Schepper en mijn God;
oh Heer, ik kan wel zingen
want groot geluk, zit vaak in kleine dingen!*

*En ik ontwaak uit winters kou,
't is God die zegt: "Ik hou van jou,
Ik wil dat jij zult leven
en in Mijn Zoon de Enige,
wil Ik je alles geven".*

*Oh, Heer, U die 't voorjaar bloeien doet,
ik weet, bij U is 't hoogste goed
en dat voor mij, in Eden 's Tuin,
voor Eeuwig Voorjaarsstijd zal zijn!*

Bron: onbekend