

Nog even wachten

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten,
en onbekommerd, onbezorgd
de nieuwe dag verwachten.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle veten bleven rusten,
en dat mijn buurman, vol berouw,
zijn vrouw weer teder kuste.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle journalisten,
de waarheid schreven in hun krant,
en niet meer dan ze wisten.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat Christen, Moslim, Joden samen,
hun wapens wierpen in een kuil
en zongen: Christusamen.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten,
maar toen ik wakker werd, sprak Gij:
dat komt.....nog even wachten.*

Bron onbekend