

## Open mijn hart

Open mijn hart,  
maak mij tot een ontvankelijk mens.  
Dat ik kan zien wie in nood leeft,  
dat ik de stem hoor van wie lijdt.  
Help mij, God, mijn roeping te verstaan  
op de plaats waar ik leef.  
Dat ik op elke plaats en  
in iedere periode van mijn leven,  
of ik nu jong ben,  
in de kracht van mijn leven,  
of oud,  
of ik nu gezond ben of ziek –  
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,  
zodat uw Rijk van vrede en liefde,  
van gerechtigheid en verzoening  
gestalte krijgt onder ons mensen.

Marinus van den Berg

*uit: Medemens*