

## Pasen

”Vader, hebt U mij verlaten?”

Deze zin de Heiland sprak,  
toen Zijn einde was genaderd  
en ineens Zijn weerstand brak.  
Hij die, aan het kruis genageld,  
werd vernederd en bespot,  
voelde zich als mens verloren  
en verlaten van Zijn God.

Zo kan ook het leed ons kwellen,  
als de nacht ons hart omringt  
en het ”Hebt U mij verlaten?”  
als een angstschreeuw uit ons klinkt.  
Nergens zien we nog een helper  
in de diepe lijdensgang.  
Niemand reikt een hand van liefde  
en het leven dreigt zo bang.

Maar, zo kunnen wij het lezen,  
kwam, Zijn vijanden ten spijt,  
Jezus als een Overwinnaar  
uit de bange levensstrijd.  
Laat daarom Zijn voorbeeld lichten  
als een ster die jou beschijnt,  
wetend dat na droeve tijden  
zelfs de zwaarste nacht verdwijnt.

**Frits Deubel**