

Psalm 25 - Gebed

Leer mij o God Uw paden en Uw wegen
Leer mij de weg ten leven dag bij dag
Mag Uw weg mijn weg ten leven wezen
Mijn eigen plek, de weg waar U mij zag

De weg waar ik, mijn God, met U op wandel
Met U in stil vertrouwen in gesprek
In Uw geheim en trouw, zoekend en tastend
Ook in het niet weten van mijn weg

Hoe zal die weg gaan, God leer mij te leren
Leer mij de liefde middenin de pijn
De goede weg te zien op vreemde wegen
Op het pad van zonde - ongerechtigheid

Zo kom ik God bij U met mijn verleden
Het spookt nog in mijn hoofd, dat wat er was
Ik geloof dat U verleden bent vergeten
In goedertierenheid hebt U het weggekrast

U denkt niet meer aan zwaarte uit ' t verleden
U gooit de zonden naar de diepten van de zee
God U vergeeft, ik mag nu tot U treden
Mijn voeten op Uw weg en U trekt mee

Met beide voeten mag ik nu gaan lopen
Mijn beide voeten zetten op Uw weg
Zelfs als onze weg trekt naar de doden
Gij bent verrezen God, Uw opstaan is de weg

Ik loop U tegemoet huilend en dansend
U baant de weg in alle zwaarigheid
Met beide voeten spring ik op Uw klanken
Nu klinkt een lied van U, mijn weg komt thuis

Henny, 26 november n.a.v. Psalm 25