

Stil verlangen

**Vanmorgen werd ik wakker vol verlangen
Er was een woord stil in mijn hart bewaard
Een enkel stralend Woord om zacht te danken:
Het sprak over een glanzend nieuwe aard'**

**Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Een aarde zonder tranen, vol van vreugd
Een aarde waar geweld niet meer kan aarden
Elk kind in vrede speelt en zich verheugt**

**Dood zal voorbij zijn, pijn en wanhoop smelten,
verdwijnen in de glans van Gods gelaat
Gods tent staat midden tussen onze tenten
Wij lopen in en uit, elk krijgt hier raad**

**Mijn stil verlangen groeit bij wat ik hoorde
Woorden van een stralend nieuw begin
Alle dingen nieuw, waarachtigheid in woorden
De dorstige krijgt water: een fontein ontspringt**

**Een binnenpretje al mijn levensdagen
Verlangend uitzien naar Uw vergezicht
U het begin en einde – kwaad verslagen
De Liefde straalt en brengt mij aan het Licht**

Henny, 4 april 2016 n.a.v. Openbaringen/Apocalyps 21 : 1-8