

Vaders winkeltje



**In dat kleine winkeltje
twee versleten treetjes dalen
en voor een bedroefde ziel
eventjes wat liefde halen.
't Winkeltje staat overvol,
er is echt een ruime keuze.
Om te vinden wat je zoekt
kun je rustig volop neuzen.**

**Kijk, hier is een vak met troost
en daarnaast ligt mededogen,
onsjes warmte en begrip
zijn al keurig afgewogen.
Vader zegt: "Je neemt maar mee
zoveel als je nog kunt tillen,
om bij velen een verdriet
met je handen vol te stillen.**

**In dat kleine winkeltje
loop ik volgepakt naar boven,
blij dat ik nog kinderlijk
en vertrouwend kan geloven.
Kijk ik nog eens achterom,
langzaam de straat uitlopend,
zie ik nog dat grote bord:
Ik ben dag en nacht geopend!**

Frits Deubel