

Het Kleine

Wat simpele dingen:
een bloemknop, een lied
't geluid van de branding,
het ruisen van 't riet.

Wat simpele vreugden:
de lach van een kind,
een strak blauwe hemel
een vlag in de wind

Wat simpele schoonheid:
een schelp op het strand,
een slootje vol kroos
een wilg aan de kant.

Wat kleine gebaren:
Een handdruk, een groet,
't zijn gaven waarin ik
Gods liefde ontmoet.

E. IJskes- Kooger