

Het Zonnelied

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
aan U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.

Wees geloofd, mijn Heer, met al Uw schepselen
vooral door broeder zon
die de dag brengt en ons beschijnt.
Schoon is hij en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer, door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet, klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer, door broeder wind en lucht
en wolken en heldere hemel en al het weer,
waardoor gij Uw schepselen onderhoudt.
Wees geloofd, mijn Heer, door zuster water
zo nuttig en nederig, zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk, krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde
die ons draagt en bestuurt
en die ons velerlei vruchten schenkt, en kleurige bloemen en gras.

Wees geloofd, mijn Heer, door hen die
om uw liefdes wil vergeven zijn,
en die ziekte en verdriet verdragen hebben.

Zalig zij die in vrede volharden.
Zij zullen door U worden gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster, de lijfelijke dood
waaraan geen levend mens kan ontsnappen.

Wee degenen die in doodzonde stierven
Zalig degenen die zij vindt, terwijl zij Uw heiligste wil doen.
Hen kan de tweede dood niet deren.

Looft en prijst mijn Heer!
Brengt Hem dank en dient Hem met grote nederigheid.

Fransiscus van Asisi