

Was God maar net als Sinterklaas

Was God maar net als Sinterklaas, dan waren we gauw klaar.
We dienden een verlanglijstje in met wensen voor het jaar.
We zetten 'vrede' boven aan, daarna op nummer twee.
Een beetje liefde voor elkaar, want dat valt lang niet altijd mee.
En 'niemand honger' dat wordt nummer drie.
Geen tranen en gepest,
die komen op de vierde plaats en daarna volgt de rest.
Wat meer waardering en respect, en graag 'wat minder druk'.
En ook 'voor ieder mens een vriend' en verder veel geluk.

Was God maar net als Sinterklaas, dan waren we gauw klaar.
Dan kregen we het 'zo' cadeau, één nachtje slapen maar...
Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp, want iedereen springt in.
Jij maakt een pakje voor jou broer en hij voor zijn vriendin.
Wie zet zich ook zo in voor God? Het klinkt misschien wel raar.
Maar toch: wie wil er 'hulpgod' zijn? Wie maakt er iets van waar/
Wie wordt een vriend? Wie toont respect?
Breng jij geluk misschien?
Dan zijn we vast enorm verrast, door wat we morgen zien.