

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten” te Oldeholtpade.

Redactieleden:

Ds. Paul den Hollander tel. 0561-612685

e-mail: dsdenhollander@hotmail.com

Tiny Veenstra tel. 0561- 688362

Meintje Hoekstra tel. 0561- 688698

Femmie Raggars tel. 0561- 688654

e-mail: hfa.raggers@planet.nl

Bankrekening Klokkentoren:

“Ter Holten” NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KLOKKENTOREN

s.v.p inleveren voor: **24 april 2018**

Bezorging: Oldeholtwolde - Ter Idzard:

Egbert Kanis, Klaske Majoor en Douwe Smitstra

Nijeholtpade: Geert en Jollie Kroes, Jochem, Jurjen en Vrouke Kerssies.

Oldeholtpade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tienieke Bosman,

Geertje Hornstra en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

Oldeholtpade: P.Oenema tel: 0561-688371

Nijeholtpade: G.Kroes tel: 0561-688346

Oldeholtwolde -Ter Idzard E.Kanis tel: 0561-617278

Onze Website: www.terholten.nl

e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggers@planet.nl

Meditatie.

Een wat late nieuwjaarswens.

Weer een jaar voorbij!

En wat was het allemaal vreselijk nat rondom de jaarwisseling, hoorde ik van verschillende kanten.

Buiten kun je helemaal niets beginnen! Toch heb ik er mijn voordeel mee gedaan; met die doorweekte bodem.

Ik ben een paar uur bezig geweest om alles wat ik niet meer in mijn tuin wilde eruit te trekken.

In mijn geval ging dat om wilde bramen (of frambozen) die steeds weer de kop opsteken. Met hun stekels blijven ze aan je benen haken dat is vooral in de zomer een ergernis.

Omdat ze nogal flinke wortels ontwikkelen, krijg je ze er niet makkelijk uit. Nu alles zo doorweekt was, ging dat opeens een stuk makkelijker. Na verloop van tijd zat ik onder de modder. Zoiets neem ik voor lief als ik me bedenk dat er straks, in de zomer, minder hindernissen op mijn pad zullen zijn.

“elk nadeel heb zijn voordeel” sprak Cruyff .

Iets dergelijks was ook al eerder gezegd door koning Salomo (denken we).

Graag geef ik u deze woorden mee aan het begin van het nieuwe jaar. Het staat in het bijbelboek Prediker, hoofdstuk 3 .

Alles heeft een bestemden tijd, en elk voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

1. Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien;
1. Een tijd om om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen;
1. Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen;
1. Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen;
1. Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te werpen;
1. Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken;
1. Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.

We weten dus dat er van alles op ons af zal komen in het nieuwe jaar; goede en slechte tijden. Wat kun je met die wijsheid?

Bang in een hoekje blijven zitten of maar gewoon doorgaan met waar je mee bezig was? Het goede dankbaar aanvaarden en het kwade bestrijden en als het niet anders kan verdragen?

Proberen er "iets" van te maken. Hoe dan ook: Het leven is een geschenk en als je elke dag met dankbaarheid kunt beleven, ben je een rijk mens. Dat is ook de levensles die de prediker ons meegeeft: "Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor de mensen is, dan zich te verblijden, en goed te doen in hun leven".

Ik wens alle weerprofeten en buitenmensen alhier een goed 2018
 . Ds. Paul den Hollander.

Uit de pastorie.

Zoals u hierboven al las, maak ook ik van alles mee. Genoten heb ik van de Kerstvieringen met jong en oud, met geoefende zangers en met vrijwilligers, die allemaal hun steentje bijdroegen.

Wat me wel opviel was dat het bij sommige gelegenheden een hele drukte was bij de deurtjes van het doophek en de deurtjes die de banken afsluiten, zoals voorin in de Nicolaaskerk.

Als de musici zich moesten opstellen vroegen de deurtjes wel even aandacht; ze waren niet geschikt voor intensief verkeer.

Vroeger toen de kerken gebouwd werden was het juist heel deftig om achter een eigen deurtje te kunnen zitten; dat gaf status.

In die dagen was er geen actie “Kerkbalans” maar betaalde men een bijdrage en verkreeg daarmee een vaste zitplaats, het zogenaamde (zit)plaatsengeld. De notabelen die het breed konden laten hangen hadden de beste, en duurste plaatsen.

Soms doneerden ze een eigen bank aan de kerk, waar ze alleen zelf plaats mochten nemen. Soms was daarboven een luifel geplaatst als bescherming tegen duive- of vleermuisuitwerpselen.

Liefst zat men dicht bij het spreekgestoelte; zo kon men alles goed verstaan want geluidsinstallaties waren er nog niet.

Als je bank dan ook nog wat hoger stond, was je helemaal opvallend.

Zo werden de verhoudingen van de maatschappij ook in de kerk benadrukt!

Dat is eigenlijk idioot want voor God zijn alle mensen gelijk !

Gelukkig gaat het nu anders.

Zou het komen door het gevoel niet op te willen vallen dat de kerkgangers het liefst achterin zitten? Een tegenbeweging?

Voortschrijdend inzicht?

Voor mijn gevoel zijn de verhoudingen sterk verbeterd, gelukkig wel; we gaan niet naar de kerk om gezien te worden maar om deel uit te maken van de geloofsgemeenschap, om te luisteren en te zingen.

Dus wat dat betreft zijn die deurtjes ook niet meer “nodig”. Ik denk dat als ik zou voorstellen ze, bij drukte, tijdelijk te verwijderen omdat ze, in mijn ogen, nu tot “obstakels” geworden zijn, dat ik dan een heleboel tegengeluid zou horen.

Om niet te spreken van de restauratie deskundigen en de lobby van monumentenzorg. De deurtjes zijn historisch verantwoord en horen bij de charme van het gebouw! Dus zeg ik maar niets.

In Oldeholtpade laat ik het deurtje van de kansel wel altijd open staan dat is niet zozeer een stil protest, zo erg is het ook niet, maar meer om aan te geven dat een “open” kerk is wat we eigenlijk willen.

Nijeholtpade heeft wat dat betreft wel een open kansel; geen deurtjes en zelf twee opgangen; je kan er dus linksom en rechtsom. Of daar een idee achter zit hoor ik nog wel eens.

Oldeholtwolde heeft de lekkerste stoelen voorin en dus zitten er kerkgangers vlakbij en dat vind ik fijn. Inmiddels ben ik daar ook wat dichterbij de gemeente toe gekomen, vanachter de tafel vieren we aldaar de dienst, dicht bij de mensen.

De kansel heeft daar nog wel een deurtje dat pas sluit als je er een plank overheen klapt die aan het deurtje vast zit.

Je zou je daar dus kunnen opsluiten; zo lijkt het.

U snapt waarom ik liever beneden dienst doe.

Kortom: Laten we vooral “open kerk” zijn en blijven.

De deurtjes zijn cultureel erfgoed en de actie

“Kerkebalans” past goed in deze tijd.

verhuizingen

Deze maanden staan voor mij in het teken van afscheid nemen en uitzwaaien. Drie echtparen gaan verhuizen naar elders. In onze kleinschalige gemeente is dat, op het eerste gezicht, best een aderlating, zo hoorde ik mensen zeggen. Zo is het leven. We wensen jullie alle goeds in je nieuwe woonplaats en danken jullie dat je een aantal jaren met ons op bent gelopen in de Protestantse Gemeente “Ter Holten”.

Bob en Annet van het Geloof verhuisden begin februari. Ze waren 12 jaar actief in de commissie voor Oecumenische diensten en hebben met veel plezier gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van die vieringen. Zij belichaamden, als echtpaar, de verbondenheid van Katholiek en Protestant. Bob is ook nog kerkrentmeester geweest en heeft heel wat lopen kruien om het oude kerkhof weer toonbaar te maken (Pasmalaan) gelukkig hoefde hij dat niet alleen te doen. De laatste jaren had Bob maar ook Annet werk ver van huis en zagen we hen minder, ook omdat ze als mantelzorgers voor hun ouders actief zijn. Knap dat jullie het vol gehouden hebben met al die ritten door het land.

Herman en Jikkie Colenbrander hadden hun huis al lang te koop staan want hun kinderen wonen ver weg, en wilden weer wat dichterbij in de buurt van hen gaan wonen.

Hoewel Herman allang met emeritaat was, ging hij vaak in de omgeving voor. Zo heeft hij met name in Lindestede en Sickingaoord geholpen om de diensten aldaar in stand te houden. Hier in onze gemeente preekte hij voor het laatst op 17 december.

Jikkie ging meestal mee als vaste begeleidster. Samen zongen ze ook mee in de 4klank; we hebben zo veel mooie ervaringen gedeeld, zowel bij de repetities als de uitvoeringen.

Jullie waren trouwe kerkgangers zo zelfs, dat als jullie er niet waren, b.v. omdat Herman in Scherpenzeel moest preken, men mij vroeg of het wel goed met jullie ging?

We hopen dat jullie, na meer dan 23 jaar Oldeholtgade, snel je draai kunt vinden in Renkum. Jullie zoon woont er al en Herman is daar al jaren op de boekenmarkt van de kerk actief geweest. 19 februari is de verhuisdatum.

Gert en Janneke Florijn kwamen 4 jaar geleden in Ter Idzard wonen. Al snel werden zo ook actief in de kerkelijke gemeente. Janneke inspireerde de zangtalenten in onze gemeenschap en startte met hen “de 4 klank” op; een gelegenheidskoor dat bij hoogtijdagen meewerkte in de kerkdiensten en als dat zo uitkwam ook op andere plaatsen. Haar talent was ons ervan te overtuigen dat we meer konden dan we dachten.(dat vroeg, van onze kant, nog wel wat oefening) De repetities waren bij hen thuis.

Gert verzorgde dan de koffie of thee, indien gewenst met warme melk! Zowel in het dorp als in de kerk maakten we graag gebruik van jullie inzet en kwaliteiten. Gert werd ouderling en deed “wat zijn hand vond om te doen”. In de bouwcommissie maakte men graag gebruik van zijn ervaring en geduld in het omgaan met ambtelijke instanties, subsidies, etc .

“Op een bescheiden manier bracht hij zijn visie naar voren die ons hielp om tot een afgewogen oordeel te komen” zei iemand. Zo hielp je ons met je, elders opgedane, ervaring.

De 4 klank heeft op 28 januari in een feestelijke dienst afscheid van jullie genomen door één van de lievelingsliederen uit het repertoire te zingen, uiteraard onder leiding van Janneke. Gert was actief om de geluidsversterking te verzorgen. Van het koor kregen ze een kadobon mee waar een magnolia van gekocht

zal worden. Als die in jullie tuin staat vormt hij een herinnering aan de goede tijd die we met elkaar beleefd hebben.

Deze keer klonk er een aangepaste zegen aan het eind van de dienst in de stijl van het gezongen lied :

Laat God je onafscheidelijk vergezellen en je begeleiden op al je wegen;

Laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap;

Laat de Geest voor je zijn als de wind in je rug, die je brengt op wegen van vrede.

Wees gezegend, ga met God, à Dieu !

Na de dienst was er koffie en de gelegenheid elkaar te spreken.

Meditatie bij Genesis 1.

De dorpskrant van Oldeholtspade vroeg om een artikeltje; het thema zou moeten zijn; “uit de aarde”.

Meteen moest ik denken aan de naam van “de eerste mens”, Adam. Zijn naam betekent “aardmens “ of liever “uit de aarde ”. in het hebreuws is adamah aarde.

De naam Adam is daar dus van afgeleid.

Als je dus hebreuws zou kunnen lezen, valt je dat meteen op. Omdat wij dat niet kunnen ontgaat ons wel eens wat als we de bijbelverhalen proberen te verstaan. Er zit een heleboel symboliek in die verhalen. Als je daar oog voor krijgt, ontdek je dat er veel meer gezegd is dan wat het verhaal verteld.

Tijdens mijn studie heb ik eens een aantal colleges van een rabbijn mogen bijwonen. Zijn werkwijze was niet, zoals bij de andere sprekers, dat hij ons een heel referaat liet aanhoren maar hij liet ons vragen stellen en die beantwoordde hij dan vanuit zijn joodse achtergrond. Voor mij was dat tamelijk verrassend. Onze vragen gingen vaak in de richting van : “hoe zit dat”, wie, wat, wanneer en waar?

Hij vertelde ons dat wij met onze calvinistische achtergrond veel te veel bezig waren met hoe iets precies gebeurd was en dat we daarna pas gingen nadenken over wat dan de bedoeling daarvan is.

“wie, wat, waar vragen” horen thuis in een proces verbaal. De bijbel is geen spoorboekje; het gaat niet om de exacte tijden maar om de grote lijn. Toen de schepping ter sprake kwam, vertelde hij ons dat het volgens hem niet belangrijk was of de aarde in zes dagen van 24 uur geschapen was!!!!.

Er heeft niemand met een stopwatch bij gestaan om de tijdswaarneming te controleren!

Voor ons ” west-europese” denkers was dat wel even schrikken. Als het niet in zes dagen gebeurd was, stort dan het hele bouwwerk niet in? Als de slang in het paradijs niet gesproken heeft, klopt dan de bijbel nog wel? (de beantwoording van deze vraag heeft in de vorige eeuw tot een kerkscheuring geleid) Moet je dan die hele bijbel maar symbolisch uitleggen? Gooien we dan met het badwater ook niet het kind weg? Maken we zo de zeggingskracht van de bijbelboeken niet tot een vrijblijvend verhaal? Zo kwam er die middag nogal wat op ons af wat veel stof tot nadenken opleverde; ik ben er nog steeds mee bezig.

Ook besef ik dat dit artikel misschien te kort is om volledig te kunnen zijn daarom bied ik aan in gesprek te gaan met wie hier nog eens verder over wil nadenken. Dat zou mooi kunnen in het

kerkelijk centrum, dat we in april hopen te openen, in “de Hooiberg” naast “de Rustende Jager”.

We zouden dan op een middag of morgen best een ontmoeting kunnen organiseren. Wie daar een goed idee voor heeft, mag het zeggen. Twee weten meer dan één, toch?

In de kerk leggen we elke week de oude woorden naast onze hedendaagse werkelijkheid en proberen daar dan wat van te leren, maar dat terzijde.

Hoe mag je genesis dan wèl verstaan? Toen we dat de rabbi vroegen kwam er een gloedvol betoog; hij sprak vanuit zijn hart en zei onder andere:

ADAM .

Die naam verklaart wie hij is en zo staat die adam voor alle mensenkinderen. De mensheid die er is omdat God dat wil, omdat God ons het leven geeft. God staat aan het begin; er is geen begin denkbaar zonder zijn inspiratie. Dit prachtige geheel is niet toevallig ontstaan. Er zit een bedoeling achter (die te kennen is levenswijsheid). God is verbonden met zijn Schepping; in al de zes periodes, klinkt steeds dat “God zag dat het goed was” dat werd gezegd bij elk onderdeel van de Schepping.

Het kan niet anders of die bedenker van dit grote geheel is betrokken bij elk onderdeel daarvan.

Tot zover wat ik me herinner van de woorden van de rabbijn.

Zelf denk ik tegenwoordig, in een tijd waarin we over “intelligent design” horen spreken, dat het scheppingsverhaal is overgeleverd aan eenvoudige mensen, passend in hun voorstellingsvermogen. Dat leverde beperkingen op; spreek dus maar over een week en dagen. Het kan ook langer geweest zijn want God staat buiten de tijd. De evolutietheorie, die overigens nog steeds niet bewezen is, vormt geen bedreiging voor mijn geloof dat God de Schepper is. Misschien heeft Hij daar ook wel gebruik van gemaakt want ook de evolutie is onderworpen aan de wetten van de natuur, nietwaar?

In ons zonnestelsel draait het om de zon, jazeker, maar voor mijn gevoel gaat het om de aarde want dat is de plek waar wij leven en waar we proberen te verstaan waar het om gaat in het leven.

Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er op een andere planeet ook mens achtige wezens zouden zijn die een eigen scheppingsverhaal delen met elkaar en die deze bijzondere inspiratie ook voelen. Misschien is mijn begrip te beperkt, maar ja, ik ben dan ook “uit de aarde”.

P. den Hollander

Bloemen

Waarom krijgen mensen de bloemen uit de kerk? Dat kan allerlei redenen hebben. Het hoeft niet zo te zijn dat er iemand ziek is. (dat werd wel vaak gedacht en dat leidde ooit tot de vraag: wat is er aan de hand?) Het kan ook ter bemoediging als mensen een moeilijke periode doormaken.

Dan laten we weten “we denken aan jullie”.

Een steuntje in de rug voor rouwenden en alleenstaanden.

Het kan ook bij een jubileum of als dank voor muzikale medewerking in de dienst of gewoon omdat we je willen danken voor het vrijwilligerswerk dat je trouw doet.

Zo is er ook ieder jaar een boeket voor de mensen in onze dorpen die als mantelzorger, vaak in stilte, actief zijn.

Soms gaan de bloemen als welkom naar een nieuwe bewoner. Zo zie je maar; je zou zomaar in de bloemen gezet kunnen worden!

Combi-commissie, commissie bijzondere diensten of hoe het maar heet.

We hebben in onze gemeente een aantal commissies die diensten organiseren: zangdienst, gezinsdienst, Oecumenische dienst, Sing-Inn. Deze commissies hebben allemaal behoefte aan versterking maar die is niet makkelijk te vinden.

De Kerkenraad opperde het idee om deze te combineren. Er zitten in die andere commissies mensen die ook van organiseren weten; daar zouden we elkaar mee kunnen helpen, zo was de gedachte .

Op een avond in het “Anloopien” hebben we daar met elkaar over gesproken en verder plannen gemaakt.

We zijn van plan elkaars inspanningen te versterken door minstens 1x per jaar bij elkaar te komen en dan het programma voor het volgende jaar te plannen. Data, groepen, voorgangers en dergelijke. Zo weten we van elkaar wat de ander doet en zijn we niet te laat met organiseren.

We kunnen ook de publiciteit beter op elkaar afstemmen. We zouden nog steeds een versterking in de vorm van enkele nieuwe mensen verwelkomen maar weten nu dat we voorlopig met goede moed verder kunnen.

Vooruitblikken

Ook mogen we uitzien naar nieuwe mogelijkheden. Dit voorjaar hopen we ons “Kerkelijk Centrum” te kunnen openen. We lopen al wat na te denken over de nieuwe mogelijkheden die dat zal brengen en hoe we daar optimaal op in kunnen spelen.

We staan open voor hints en suggesties. Laat die dus gerust horen want twee weten meer dan één, nietwaar?

G.P. den Hollander dsdenhollander@outlook.com

Want de Vader zelf heeft u lief.

Joh. 16, 27



Een musje sprak eens tot zijn makker:
 "Wat ik wel eens weten wou,
 is wat d'oorzaak van al 't tobben
 bij de mensen wezen zou."

"Ik denk" zei de ander wat verwonderd,
 na een enkel ogenblik,
 "dat zij niet zo'n trouwe VADER
 hebben, zoals zij en ik."

05 - 11 Oldeholtwolde	€ 79,00	
12 - 11 Oldeholtpade	€ 56,00	
19 - 11 Nijeholtpade	€ 65,00	
26 - 11 Oldeholtwolde	€156,00	Eeuwigheidszondag.
03 - 12 Oldeholtpade	€ 46,00	
10 - 12 Nijeholtpade	€ 45,00	
17 - 12 Oldeholtwolde	€ 46,00	
24 - 12 Oldeholtpade	€ 65,00	
25 - 12 Nijeholtpade	€ 120,00	Kerst dienst.
07 - 01 Oldeholtwolde	€ 64,00	
14 - 01 Oldeholtpade	€ 59,00	

Extra collecte.

12 - 11 Voedselbank gift in collecte bus	€ 330,00
03 - 12 Eigen jeugdwerk	€ 56,00 aangevuld tot € 75,00 door diaconie.
25 - 12 Kerst collecte	€ 134,00
31 - 12 Oudejaarsavond collecte	€ 100,00
21 - 01 Nijeholtpade H.A.collecte	€ 106,00

=====

*Als je in acht neemt wat ik zeg,
zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
dan volg je altijd het juiste spoor.*

Spreuken: 2-9

Waar collecteren wij op 25 februari en 18 maart voor?

Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar.

Een moeder uit Amsterdam vertelt: 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden.

Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.' In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet.

Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!**

Collecte 18 maart Diaconaat

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan.

Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie.

De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis.

Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders.

Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!**

Kerkdiensten van 18 februari t/m 20 mei 2018

Datum	Plaats	Tijd	Predikant	Bijzonderheid
18 febr.	Oldeholtwolde	10.00 u	ds. G. P. den Hollander	
25 febr.	Oldeholtwade	10.00 u	ds. G. P. den Hollander	Coll. 40 dg.tijd
4 mrt.	Nijeholtpade	10.00 u	ds. G. P. den Hollander	
11 mrt.	Oldeholtwolde	10.00 u	da. A. Kuiper	
18 mrt.	Oldeholtwade	10.00 u	Wim de Kleijne	Gezinsdienst coll. Diaconaat
25 mrt.	Nijeholtpade	10.00 u	ds. G. P. den Hollander	Palmzondag
30 mrt.	Oldeholtwolde	19.30 u	ds. G. P. den Hollander	Goede vrijdag H.A.
1 april	Oldeholtwade	9.30 u	ds. G. P. den Hollander	Pasen Paas coll.
8 april	Nijeholtpade	9.30 u	ds. G. P. den Hollander	m.m.v. Nijkoor
15 april	Oldeholtwolde	9.30 u	dhr. K. Dijkshoorn	
22 april	Oldeholtwade	9.30 u	ds. G. P. den Hollander	Extra coll.
22 april	Oldeholtwade	19.30 u	ds. G. P. den Hollander	Zangdienst
29 april	Nijeholtpade	9.30 u	ds. G. P. den Hollander	
6 mei	Oldeholtwolde	9.30 u	ds. Hulshof	Coll. Miss.werk
13 mei	Oldeholtwade	9.30 u	ds. G. P. den Hollander	Oecumenische dienst.
20 mei	Nijeholtpade	9.30 u	ds. G. P. den Hollander	Pinksteren Pinkstercollecte
27 mei	Oldeholtwolde	9.30 u	ds. A. v/d Honing	

DONDERDAGMORGEN.....Koffietijd !

Gezelligheid kent geen tijd. Zo luidt een bekend spreekwoord. Daar zit wel wat in, maar helemaal ben ik het er niet mee eens. We hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen.

Het gezamenlijke koffiedrinken betekend ook elkaar ontmoeten. Het wordt nu nog gehouden, in 't Aanloopien, naast de minicamping in Oldeholtgade, iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis. Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je medemensen in een informele situatie.

Gezellig bijpraten, voor sommigen geld dan dat je je minder alleen kunt voelen. De dominee is meestal ook aanwezig. Als je hem zou willen spreken is hij aldaar aanspreekbaar als je wat te vragen hebt.

Ik zou zeggen; kom eens kijken en lekker koffiedrinken. De sfeer is zodanig dat ik me daar zeer welkom voel en gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige sfeer. En dat gun ik iedereen.

WELKOM DUS !! Wim Hoogers.



Bijbelkring

In de wintermaanden komen we eens per maand bij elkaar. Aan de hand van een gemeente groei groep boekje praten we over een bepaald onderwerp.

Eerst word er een stukje uit de bijbel gelezen en daarna word het stukje naar de tegenwoordige tijd gehaald.

Hoe zouden we nu reageren, wat zouden wij gedaan hebben en meer van dat soort vragen.

Hier ontstaan dan altijd mooie gesprekken over.

Het laat je nadenken over hoe jij in het geloof staat.

Er is altijd ruimte voor nieuwe mensen.

Wil je graag meer informatie, dan mag je altijd bellen

Tieneke Bosman

0561-689234



2 Dozen

God gaf mij eens twee dozen, die ik vast moest houden. Hij zei : “Doe al je zorgen in de zwarte en al je blijdschap in de gouden doos.” Ik gaf gehoor aan wat God tegen me zei en begon al mijn zorgen en blijdschap in de twee dozen op te bergen. De gouden doos werd met de dag zwaarder, maar de zwarte bleef net zo licht als het was toen God me de doos gaf.

Ik werd nieuwsgierig en opende de zwarte doos om uit te vinden hoe het kwam dat de doos niet zwaarder werd. In de bodem van de doos zag ik een gat. Een gat waardoor al mijn zorgen uit de doos waren gevallen.

Ik liet het gat aan God zien en vroeg mezelf hardop af: “Ik vraag me af waar mijn zorgen zijn gebleven.” Hij glimlachte naar me. ” Mijn kind, ze zijn allemaal bij Mij.”

Ik vroeg : ” God, waarom gaf U mij deze dozen? Waarom de gouden en waarom de zwarte met dat gat er in?” “Mijn kind, de gouden is voor jou om je zegeningen te tellen, de zwarte is voor jou om wat er in zit los te laten.”



Wereldgebedsdag 2018

De wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 2 maart 2018 in zaal “ Tante Jeanette” van verzorgingscentrum Sickengoord te Wolvega, met medewerking van het Franciscuskoor o.l.v. dirigent Ulbe Tjallingii. Aanvang is 19.15 uur.

Het thema is dit jaar: **“En God zag dat het goed was”** ; een viering uit de Suriname.

Om onze gebeden ook in praktijk te brengen, wordt er tijdens deze viering geld ingezameld voor de volgende projecten:

Stichting Unu Pikin:

Deze stichting biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waar door ontwikkelingskansen worden gecreëerd voor personen die meer ondersteuning nodig hebben. Maatschappelijke verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerken staan bij deze stichting centraal.

Het Parelhuis:

Het Parelhuis vangt met HIV besmette jonge kinderen op waarvan de ouders of de familie niet zelf de verzorging op zich kunnen nemen.

Het Parelhuis wil deze verstoten kinderen een echt thuis bieden, waar bij veiligheid, zich geaccepteerd en geborgen voelen, centraal staan. De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de lengte van het leven.

Opleiding nieuwe Gezondheidsassistenten (ZZG):

De gezondheidszorg in het binnenland is in goede handen bij de Medische Zending.

Medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting , vaccinaties en zuigelingenverzorging, wondverzorging en het begeleiden van bevallingen. Het werk is belangrijk: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste vragen zelfstandig af.

Voorscholen in het binnenland:

In een aantal dorpen in het binnenland kunnen peuters van 2,5 tot 4 jaar tegenwoordig naar een voorschool. Ze leren er van alles, maar vooral de Nederlandse taal.

Belangrijk, want dat is de taal die de meeste kinderen thuis vaak spreken. De voorschool geeft kinderen een voorsprong!

Maakt U het met ons mee?

U bent van harte uitgenodigd.

PS: Achtergrondinformatie kunt U vinden op de website:
www.wereldgebedsdag.nl

=====

*Toen de dominee op een dag erkende
 dat hij ook niet alles wist,
 begreep opeens iedereen hem.*

Uit: 95 speldeprikken.

Gezinsdienst commissieleden gezocht!!

Het is alweer een tijdje geleden dat wij als gezinsdienst bij elkaar hebben gezeten om een dienst te kunnen organiseren. Zo'n jaar vliegt zo snel voorbij als je het druk hebt met van alles en nog wat. We gaan de draad graag weer oppakken om nog een aantal diensten te kunnen organiseren voor onze kerkelijke gemeente. Wel zijn we nog steeds van mening, dat we nog steeds wel versterking kunnen gebruiken binnen onze commissie. Er is al eens gesproken over dienst(en) in samenwerking met andere groepen/commissies vanuit onze kerkelijke gemeente. Maar het zou toch enorm zonde zijn, als in de nabije toekomst, de gezinsdiensten helemaal uit onze kerkelijke gemeente zouden gaan verdwijnen??

Dus lijkt het je leuk om een aantal keer per jaar, een dienst te organiseren voor steeds weer een verschillende doelgroep?? Bent u erg nieuwsgierig geworden naar wat wij als commissie allemaal doen?? En wilt u onze commissie komen versterken?? Aarzel en schroom niet, en meld je gerust bij ons aan!! Namens de gezinsdienstcommissie,

Amanda Hoekstra
(e-mailadres: mandy_2bforever@hotmail.com)



Familie verbindt

Kinderpagina's



Radio Centraal zoekt nog steeds medewerkers.

Vrijwilligers die mee willen helpen om de diensten op te nemen (met 2 personen en microfoons een opname verzorgen in één van de aangesloten kerken) ook voor de presentatie vanuit de studio in Noordwolde.

Elke zondagavond vanaf 19.00 uur met aansluitend “de korenschuur”; een programma met geestelijke liederen. Om 21.00 uur ben je klaar!

Donderdagavond wordt het hele programma herhaalt van 8-10. U vindt Radio Centraal op FM 105,0. Hebt u een goede stem of wilt u zondagmorgen steeds in een andere kerk opname's maken (eens per 4 weken ben je aan de beurt) Laat het ons horen.

Voor info kunt u bellen met Annie Langes 614702.

*Toen God zag dat het goed was,
waren er nog geen mensen om het
met Hem oneens te zijn.*

Uit: 95 speldeprikken



**Save the
Date!**

**Uitnodiging
Muzikale middag**

voor en door mensen met een beperking en voor
een ieder, die zich met deze mensen verbonden
voelt.

**Zaterdag 10 maart 2018
in De Hoeksteen aan de
Middelwyk 148 te Drachten**

**Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.30 uur**



**Deze middag wordt georganiseerd door de KMVH-
Friesland (Kerken & Mensen met een
Verstandelijke Handicap)
www.kmvhfriesland.nl**

**Kom en geef je vóór 24 februari op bij de
secretaris:**

**E-mail: piethulshof@kmvhfriesland.nl / Tel. 0516-
842078**

Iedereen is van harte welkom!

Bouwen aan je levenshuis

Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan toe.

Zijn baas vond het jammer zo'n goede kracht te zien vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst.

De timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat.

Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig.

Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend.

Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: "Dit is jouw huis, mijn cadeau voor jou." De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders aangepakt.

Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast anders gedaan. Maar we kunnen niet terug.

Jij bent de timmerman.

Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, of stel je een kozijn. “Het leven is een doe het zelf project”, heeft iemand eens gezegd.

Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt, bouwen het ‘huis’ waar je morgen in leeft. Bouw dus met verstand!

Werk alsof je het geld niet nodig hebt

Heb lief alsof je nooit gekwetst bent

Dans alsof niemand kijkt.

Frits Deubel

Het Avondmaal

Kom maar tot het avondmaal,
die belast zijn en beladen,
de verslagenen van Geest,
komend van de smalle paden,
waar het onbegaanbaar was
en bezaaid met tegenslagen,
overwoekerd door verdriet
en ontelbaar vele vragen.

Kom maar tot het avondmaal.
Er is plaats voor lammen, blinden
en degenen die verdwaald
nergens meer een rustplaats vinden.
't Lichaam en het bloed van Hem,
Jezus Christus, wordt gegeven.
Hij biedt hier een maaltijd aan.
Je bent vrij en kunt weer leven!

Kom maar tot het avondmaal,
als je moe bent van het huilen
en je hart, bezwaard van angst,
nergens meer op aard kan schuilen.
Neem en eet dan van hetgeen
Jezus liefd'rijk wil bereiden.
Hij bood het de Zijnen aan
en het geldt voor alle tijden!

Frits Dreubel
