

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten” te Oldeholtgade.

Redactieleden:

Ds. Paul den Hollander tel. 0561-612685

e-mail: dsdenhollander@hotmail.com

G.Groen - Oosting tel. 0561-688373

T. Veenstra tel. 0561- 688362

F.Raggers - Bakker tel. 0561-688654

e-mail: hfa.raggers@planet.nl

Bankrekening Klokkentoren:

“Ter Holten” NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KLOKKENTOREN

s.v.p inleveren voor: 5mei 2016

Bezorging: Oldeholtwolde - Ter Idzard:

Gerie Groen, Egbert Kanis, Klaske Majoor en Douwe Smitstra

Nijeholtpade: Geert en Jollie Kroes, Jochem, Jurjen en Vrouke Kerssies.

Oldeholtgade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tienieke Bosman,
Rieteke van Huizen en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

Oldeholtgade: P.Oenema tel: 0561-688371

Nijeholtpade: G.Kroes tel: 0561-688346

Oldeholtwolde -Ter Idzard E.Kanis tel: 0561-617278

Onze Website: www.pkn-ono.nl

e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggers@planet.nl

Meditatie: “God heeft een zoon” naar lucas 3 : 21 en 22.

Jaarlijks lezen we na kerstmis, in het begin van het jaar over de doop van Jezus in je Jordaan. U kunt het bij diverse bijbelschrijvers lezen, altijd aan het begin van het Evangelie. We lezen dat in de tijd van de Epifanie: de tijd waarin duidelijk gaat worden wat Jezus hier op aarde kwam doen. Een prachtig bijbelgedeelte vind ik dat.

In een paar evangeliën wordt Jezus direct daarna naar de woestijn geleid om, zoals erbij staat, verzocht te worden door de duivel. Die heeft hem dan al de oorlog verklaard omdat Jezus bij God hoort en hier aan het werk gaat om God beter bekend te maken bij de mensen. Dat hoorden we bij de doop. Waarom was die doop nodig? Misschien hierom dat de omstanders en de leerlingen zouden horen dat Jezus niet uit zichzelf handelt.

Een duif daalt af (toonbeeld van de Heilige Geest die laat zien: “God is erbij”) en dan klinkt daar een stem die luid spreekt:

“deze is mijn zoon, de geliefde in Hem heb ik mijn welbehagen” of als het iets moderner mag klinken: “Jij alleen bent mijn zoon, mijn liefde voor jou is groot”.

Jezus is dus de vertegenwoordiger van God op aarde; Hij is zelfs meer dan dat, hebben we net gehoord. En dat is juist wat de tegenspeler, de duivel, zo dwars zit. Die verbondenheid wil hij kapot hebben.

Hij daagt Jezus uit om eigen eer en populariteit na te jagen;

“Spring van een berg”, “maak van stenen brood als je Gods zoon bent”

zelfs op zijn sterfdag klinkt het opnieuw: “Als je gods zoon bent, kom dan van het kruis af” Jezus blijft trouw aan die verbondenheid met Zijn Vader in de hemel en moet daarvoor sterven. Zoveel is die band Hem waard.

We hebben in de kerk geprobeerd aan te geven hoe die band tussen Vader, Zoon en Geest is; de laatste 2 gaan uit van de Vader. (dat is een dogma; iets wat je als gelovige voor onomstotelijk “waar” houdt) Maar ook zeiden de kerkvaders: de Vader en de Zoon zijn één. En omdat Jezus zei dat de Geest uitgaat van de Vader en de Zoon is die er ook onlosmakelijk mee verbonden. Omdat er gezocht werd naar een manier om dat alles (die verbondenheid) kort duidelijk te maken, is het begrip van de “Drieenheid” bedacht.

Na rijp beraad is hiertoe besloten op een concilie (bijeenkomst waar afvaardigingen uit alle toen bekende gemeentes bij elkaar kwamen om beleid te maken.)

Vanaf dat moment wordt de drieenheid aangevallen, belachelijk gemaakt en verguisd. Wie daar achter zit laat zich, in het licht van het voorgaande, wel raden: de grote tegenspeler dus; hij die op aarde de macht had tot Jezus kwam. Nu wil hij die macht terug en daarvoor acht hij alle middelen geoorloofd.

Een paar dingen heeft hij al aardig voor elkaar:

Het is tegenwoordig mode om te doen of “dogma” een vies woord is.

Ook onder christenen hoor je wel: “Ik hou niet van dogma’s” men bedoelt dan meestal; knellende regels. Er is dus een spraakverwarring ontstaan rond het begrip “dogma”. Volgens mij is een dogma een hulpmiddel om iets ingewikkelds hanteerbaar te maken. Zoals er ook rekenmodellen zijn, sjablonen, etc.

De getuigen van Jehova ontkennen het bestaan van de drieenheid omdat het begrip nergens in de bijbel genoemd is. Dus kan Jezus ook niet de Zoon van God zijn en is de Geest “een hulpmiddel”. Deze ontkenning is bij hun geworden tot een” dogma” dat gesprekken erg bemoeilijkt.

Ook binnen de Islam mag Jezus niet de Zoon van God genoemd worden. Hij moet het doen met de status van “profeet” net als Abraham die, voor mijn idee, in hoger aanzien staat. Ik werd eens in Egypte, toen ik mij voorstelde aan de hoteleigenaar, begroet met de woorden: “God heeft geen zoon”. Ik had nog niet kennis gemaakt, maar de piketpaaltjes werden alvast in de grond geslagen: ” zo zie ik het en waag het niet me daarvan af te brengen”. Deze man doet dus niet aan dialooggesprekken. Door de eeuwen heen heeft de tegenspeler heel wat mensen verleid om het zoonschap te ontkennen. Als ik zie met hoeveel fanatisme dat gebeurt, hoeveel moeite men doet om dat bekend te maken, dan weet ik dat we met die drieenheid een kern te pakken hebben. Het gaat om het geloof in God, jazeker. Maar Hijzelf heeft ons laten weten dat dat nooit zonder Jezus kan: we zijn dus ook Jezus-mensen als we die God willen dienen! Zijn Geest helpt ons daarbij.

ds. Paul.

Uit de Pastorie.

Deze rubriek gebruik ik om diverse zaken nog even onder de aandacht te brengen. Een terugblik op de Vieringen van de afgelopen tijd leest u elders in dit nummer. De actie Kerkbalans is alweer gehouden als u dit leest en we zijn op weg naar Pasen, dat dit jaar vroeg valt: Op 27 maart. Voor Pinksteren, op 15 mei zijn ook al plannen. Een aantal gemeenteleden hoopt dan Belijdenis te doen. Wat zou het mooi zijn als we dan ook weer met hulp van ook de 4klank mooie diensten mogen beleven. In de stille week zal op Goede Vrijdag dit jaar het lijdensverhaal gelezen worden in de beschrijving die de evangelist Marcus daarvan geeft. Met de jongeren hopen we de Paaswake weer eigentijds in te vullen. Als ik dit schrijf, ligt er buiten sneeuw en lijkt alles nog ver weg. De tijd gaat snel, zo weten we. Er is, in ieder geval, wat om naar uit te kijken!

Onze kerkenraad.

Volgens de kerkorde dient een kerkenraad, van een kleine gemeente, te bestaan uit ten minste: 2 ouderlingen, 2 ouderlingkerkrentmeesters, 3 diakenen en liefst ook een predikant. Dat hebben we dus ruim op dit moment: 5 diakenen, 5 ouderling-kerkrentmeesters, 2 ouderlingen en een dominee in de huidige samenstelling van "Ter Holten" hebben we dus voldoende mensen. Maar de kritische lezer die even terugreken, weet dat dat in de oude situatie niet zo was; met name in Oldeholtwolde-ter Idzard hadden we te weinig menskracht: 1ouderling, 2 diakenen en 1ouderling- Kerkrentmeester. Dat was dus al jaren te weinig maar er waren toen ook geen opvolgers te vinden. De Classis verleende ons dan "dispensatie"(vrijstelling) van die verplichting compleet te zijn. Zo kon het gebeuren dat ambtsdragers, noodgedwongen, heel lang op hun post moesten blijven. Wat dat betreft spant Gerie Groen de kroon. Vanaf 1988 is ze ouderling en scriba in Oldeholtwolde- terIdzard. "Als de fusie rond is wil ik er graag mee ophouden" heeft ze de afgelopen jaren meerdere keren gezegd en dat hebben we in onze oren geknoopt. Het duurde iets langer met die fusie dan gedacht maar nu is het dan de tijd gekomen dat ze het ambt mag neerleggen.

Beter gezegd overdragen want we hebben nu wèl een opvolger kunnen vinden. Gert Florijn is bereid haar op te volgen als ouderling in “Ter Holten”. Dit is een tussentijdse verkiezing en daarom draagt de kerkenraad hem voor. Zoals altijd bij kerkelijke voordrachten moeten we een periode in acht nemen waarin “bezwaar” gemaakt kan worden tegen de benoeming of de procedure die gevolgd is. Gerie zou graag haar taak over willen dragen in de kerkdienst op 17 april. We kerken dan in Oldeholtwolde. We gaan op zoek naar vervanging voor andere ambtsdragers die aan het eind van hun termijn zijn gekomen. We willen ernaar streven dat mensen niet meer “levenslang” ambtsdrager moeten zijn. Als het zover is komen we met meer details en zullen we u ook vragen namen aan te leveren van mensen die u geschikt acht en die we kunnen benaderen. Of het nog tot tweetallen komt, zoals vroeger wel gebeurde, weten we niet. Dat hoeft ook niet als we één persoon per vacature kunnen vinden is het al mooi. Omdat we het voorlopig nog even druk hebben met het uitwerken van de fusie, gaan we daar pas na Pinksteren mee aan de slag. U hoort nog van ons!

Jonge ouders kring.

Ooit heb ik eens een ouderling van dienst horen spreken over de kinderen in de creche. Hij benoemde hen als “kruipend gedierte”. Wel grappig maar toch ongebruikelijk. Ook in onze gemeente zijn heel wat ouders met kleine kinderen, kleuters of hoe u ze maar noemt. Deze ouders hebben doorgaans volle agenda’s maar regelmatig hoor ik ook dat ze het wel eens leuk zouden vinden met andere ouders in gesprek te komen over dagelijkse dingen, opvoedingsvragen en dergelijke. Je staat soms verbaasd over de vragen die je op je af krijgt van die kleine wereldburgers. Het kan waardevol zijn elkaars verhalen te horen, tips uit te wisselen enz. Eerder is er een avond gehouden over o.a. Kinderbijbels en dat vonden de aanwezigen een succes. Een oproep in dit blad om tot een vervolgvond te komen, leverde echter geen reacties op.

Misschien moeten we het anders proberen: we hebben een datum geprikt: 7 maart. Dan gaat er wat gebeuren. Waar weten we nog niet, dat hangt van de hoeveelheid aanmeldingen af die we via de mail binnen hopen te krijgen.

Het oppasprobleem is misschien wel op te lossen als we oudere gemeenteleden vragen, indien nodig, op te passen. Ze vinden het vast leuk zo jonge ouders te ontlasten voor het goede doel.

Nu hebben we Mailadressen nodig waar jullie ons aan kunnen helpen. Wie voelt er wel wat voor?

Aanmelden bij Louwina Hornstra, tel: 431475 loosting@yahoo.com
 of Marian Spengen, tel: 688045 jaapenmarian15@hotmail.com
 of Ds.Paul, tel: 612685 dsdenhollander@hotmail.com

Gezinsdienst op Valentijnsdag.

Al rond de kerstdagen en eerder heeft de commissie vergaderd. We denken een leuke dienst voor jong en oud in petto te hebben. Omdat we vooral de jongeren en kinderen willen aanspreken met deze dienst, zingen we een aantal kinderliederen die in de witte bundel staan.

Het Chr. Kinderkoor “Spring” uit Heerenveen zal medewerking verlenen. Ze hebben een aantal moderne liedjes en liederen die ze voor ons gaan zingen. Het is een groep samengesteld uit voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze werkten ook mee aan de kerstviering in Sportstad en diensten in Trinitas.

Het geheel staat onder leiding van Hester Wielinga. We hebben nagedacht over een thema en dat is geworden:

“Je mag zijn zoals je bent”.

Verwachtingspatronen van ouders, school en maatschappij maken het wel eens moeilijk om je eigen weg te gaan. Door groepsdwang loop je soms mee om maar niet op te vallen en ben je dan later medeverantwoordelijk voor wat de groep heeft uitgehaald. Het valt niet mee om je eigen weg te gaan, om trouw aan jezelf te blijven. Daniel had daar ook mee te maken, zo zullen we lezen. En hoe Valentijn ermee omging is weer een ander verhaal. We hopen dat we met een volle kerk deze dienst kunnen vieren. Kom je ook?

ds. Paul

In memoriam Ids de Haan.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Ps.23:5

Met liefde en zorg omringd hebben wij thuis, in zijn vertrouwde omgeving, afscheid genomen van mijn leave man, ús heit en pake Ids de Haan, geboren 25 september 1927, overleden 5 november 2015. 61 jaar gehuwd geweest met Jeltje de Haan-Peereboom.

Zo staat het op het bericht van overlijden.

En dan stond er nog iets treffends op:

Zo moe.

Zo onmachtig.

Nog wel willen.

Maar niet meer kunnen.

Bij het afscheid zochten we naar woorden om elkaar te troosten en te bemoedigen.

Woorden vinden voor wie hij was.

Woorden vinden voor dat wat je voelt.

Woorden van geloof.

Woorden van hoop.

Woorden van liefde.

Dat was de basis van waaruit Ids de Haan leefde.

Ids de Haan is geboren en getogen in Nijeholtpade.

Hij trouwde 18 mei 1954 met Jeltje Peereboom. Hun huis stond in Nijeholtpade aan de Hoofdweg 275b. Er werden 4 kinderen geboren Anja, Henk, Tom en Ingrid.

In 1984 verhuisde het gezin naar de boerderij aan de Hoofdweg 293, weer later naar de nieuwe boerderij, Hoofdweg 301. Het was een goede, mooie tijd, ook moeder Jeltje genoot hier van alles wat groeide en bloeide.

En heit Ids genoot van zijn kinderen en later ook van de kleinkinderen:

Martijn, Silvia, Harm Ids, Jildau en Eelco.

Ze leerden van alles op de boerderij, met dieren omgaan..., pake helpen ..., fietsen enz. Hier was altijd wat te doen, je verveelde je daar nooit.

Zelf heb ik aan deze periode ook fijne herinneringen.

Wanneer ik op bezoek was geweest kwam ik vaak thuis met aardbei- of bramenjam of bessensap.

Het was hier goed vertoeven, er was een goede, fijne band.

Het leven van Ids de Haan was ook verbonden met kerk en geloof.

Hij ging met zijn heit en later met tante Janke (mem was toen al overleden) naar de evangelisatie te Oldeberkoop.

De blijdschap van het geloof vond Ids de Haan belangrijk.

Jarenlang was hij een gewaardeerd lid van de kerkenraad, eerst diaken en later ouderling.

Trouw kwam hij elke zondag naar de erediensten.

Hij voelde zich verantwoordelijk, leefde mee met mensen, was eerlijk en betrouwbaar. De blijdschap van het geloof vond hij belangrijk, hij bezocht dan ook altijd de zangdiensten.

Daarom hebben we bij het afscheid blijde liederen gezongen uit de bundel van Johan de Heer en de Evangelische liedbundel.

Blijde liederen, geloofsliederens zoals: Zie ons wachten aan de stromen, Abba Vader, Veilig in Jezus armen, Lichtstad met uw Paarden poorten met in het refrein: *“daar zal ik mijn Heer ontmoeten, daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem”*.

In dit geloof kon Ids de Haan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen loslaten en Zijn Heer ontmoeten.

Deze genade mocht hij van zijn hemelse Vader ontvangen.

Dit raakt ons diep.

Zo denken wij aan hem terug in liefde en dankbaarheid..

Als gemeente staan we biddend rond zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om dit verlies te verwerken.

Ds. Yt Riemersma-Beintema

Nog even wachten

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten,
en onbekommerd, onbezorgd
de nieuwe dag verwachten.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle veten bleven rusten,
en dat mijn buurman, vol berouw,
zijn vrouw weer teder kustte.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle journalisten,
de waarheid schreven in hun krant,
en niet meer dan ze wisten.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat Christen, Moslim, Joden samen,
hun wapens wierpen in een kuil
en zongen: Christusamen.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten,
maar toen ik wakker werd, sprak Gij:
dat komt.....nog even wachten.*

Bron onbekend

Vorming en Toerusting Protestantse Gemeente Lindestreek (seizoen 2015-2016)

Paulus

In deze gespreksgroep zal de apostel Paulus centraal staan. In de eerste bijeenkomst zal 'het nieuwe perspectief op Paulus' worden behandeld. Bijbeluitleggers die dit nieuwe perspectief aanhangen, proberen Paulus' brieven uit te leggen binnen de context waarin de apostel leefde en werkte. Hierna zullen we een aantal passages uit zijn brieven lezen met in het achterhoofd de vraag: wat probeert Paulus hier te zeggen? En: wat heeft het ons te zeggen?

Wanneer: woensdag 17 februari, 16 maart, en 20 april

Waar: De Kosterije, Oldeberkoperweg1 te Noordwolde, om 20.00 uur

Opgeve/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869(acmeesters@hetnet.nl)

Foto

De omslagfoto die de achterkant van dit blad siert.

We vonden het een goed plan om de lege achterkant ook wat kleur te geven.

De gemeentezondag van 7 september 2014 leverde deze prachtige foto op. Andries klom ervoor op een keukentrap om ons goed te vangen; het resultaat mag er zijn.

Het is een zoekplaatje geworden: wie staan er allemaal op?

We vinden het een prachtige foto die uitstraalt dat we het goed hebben met elkaar. Zo gaan we goedgehumt verder als "ter Holten".

Dat de foto nu al weer anderhalf jaar oud is, valt op als je naar de kinderen kijkt; ze zijn al weer een stuk groter. Deze foto werd bij het Mfc gemaakt; we dronken daar koffie nadat we een "Hagepreek" in het IJsaanbos hadden bijgewoond. Een autobus vol kinderen speelde daar een hoofdrol. Weet u het nog? Het is goed om mooie herinneringen zo te bewaren.

ds. G.P.H

Bijbel als mobiele telefoon!

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons?

Het zou betekenen dat we:

- onze Bijbel constant op zak zouden hebben;
- er meerdere malen per dag een blik in werpen;
- wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen;
- hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden;
- hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;
- hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbepaald bellen.

Laten we er dan ook gebruik van maken!

Enkele 'alarmnummers':

Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14.

Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51.

Als je bezorgd bent, bestudeer dan Matteüs 6:19,34.

Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91.

Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63.

Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreëën 11.

Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23.

Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13.

Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3:12-17.

Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Matteüs 11:25-30.



Omzien naar elkaar!

Bloemengroeten gingen naar:

- 27 sept. Oldeholtwolde: Sjoukje Kuipers
- 4 okt. Oldeholtpade: Jeanette Zwanenburg en
Andries en Rieteke van Huizen
- 11 okt. Nijeholtpade: Gerdie Punter
- 18 okt. Oldeholtwolde: Egbert Kanis
- 25 okt. Oldeholtpade: Grietje v/d Helm en Antje van Gunst
- 1 nov. Nijeholtpade: Geke v/d Wal
- 8 nov. Oldeholtwolde: Grietje Damstra en Renske Kromkamp
- 15 nov. Oldeholtpade: Pieter en Rita Oenema en
Henk en Femmie Raggars
- 22 nov. Nijeholtpade: Gerkje v/d Wal en Nelia Schokker
- 29 nov. Oldeholtwolde: Jan Dijkstra (Ter Idzard)
- 6 dec. Oldeholtpade: Bennie en Sietske de Vries en
Frits en Els Mesker
- 13 dec. Nijeholtpade: Madelon Kok
- 25 dec. Oldeholtwolde: Douwe Smitstra
- 3 jan. Oldeholtpade: Pieter Bosman en Louwina Hornstra
- 10 jan. Nijeholtpade: Age Bakker
- 17 jan. Oldeholtwolde: Henk en Hinke de Vries
- 24 jan. Oldeholtpade: Mevr. Tolman en Annie Pranger

Het Troostwoord

„En u, meneer”, zei de mevrouw,
„mag het voor u iets diepgaands wezen,
een boeiend theologisch werk,
zo'n prachtig stukje om te lezen?
Ik heb nog menig bijbelboek
met oude spannende verhalen
en als u het soms niet begrijpt,
kan ik de teksten ook vertalen.”

Ik keek haar eens nadenkend aan.
„Mevrouw”, zei ik, ietwat verlegen,
„ik kom wel elke dag een mens
met zorgen en problemen tegen.
Nu zoek ik eigenlijk wat troost
en zinnen om daar neer te leggen.
Wellicht heeft u een kaart te koop,
een spreuk die ik dan op kan zeggen.”

Ze keek me aan en zei ontroerd:
„Zelf heb ik eens veel troost gevonden,
toen ik bedolven werd door leed,
door zwijgende, verstilde monden.
Ik had u graag een spreuk verkocht,
maar beter is het stil te wezen,
zodat er uit uw biddend hart
een innig troostwoord is te lezen!”

Frits Deubel



4Klank staat voor de 4 dorpen, waar de zangers vandaan komen. **4Klank** is ook de naam van een akkoord, dat bestaat uit 4 verschillende tonen. Ontbreekt één van die tonen, dan is de vierklank geen vierklank meer. Kortom: mét elkaar vormen we één geheel.

4Klank: Een nieuw seizoen, een nieuw geluid.

Ook in het komend jaar zal de 4Klank weer van zich laten horen. De eerstvolgende keer zal zijn op zondag 22 november Eeuwigheidszondag. En natuurlijk zijn we met Kerst ook weer present.

4Klank repeteert voor ieder optreden een aantal donderdagavonden en zondagochtenden. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te doen.

De zangers en zangeressen starten binnenkort met de repetities, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Wilt u mee komen zingen, voor vast of een keertje om te kijken hoe het is, neem contact op met:

Janneke Florijn
0561 - 476987



Collectes Olde en Nijeholtpade Bijzondere collectes

4 okt. € 75. -	20 sept. terugkomzondag € 120.- Vredeswerk
11 okt. € 83.-	4 okt. Collecte Wijkkas € 72, -
25 okt. € 68.-	1 nov. H. A. Collecte J.J. Woutersst.
15 nov. € 48.-	15 nov. Extra collecte Zending € 48. -
22 nov. € 82.-	6 dec. Oecumenische dienst € 130.-
13 dec. € 52. -	Vluchtelingen werk.
27 dec. € 60.-	31 dec. Oudejaarscollecte € 75. -

Collectes Oldeholtwolde-Ter Idzard Bijzondere collectes

8 nov. € 86,-	6 sept € 61.50 missionair werk.
29 nov. € 42,-	18 okt. €41.20 werelddiaconaat
20 dec. € 70,-	29 nov. € 57.40 Missionairwerk
25 dec. € 120,-	25 dec. € 170.70 Kinderen in de Knel
17 jan. € 54,-	

=====

Hier graag cartoon 1

Kerkdiensten van 7 februari t/m 29 mei 2016

Datum	Plaats	Tijd	Predikant	Bijzonderheid
7 febr.	Oldeholtwolde	10. 00 u	Ds. M. Eekels	
14 febr.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Gezinsdienst Zendingscollecte
21 febr.	Nijeholtpade	10. 00 u	Ds. G. P. den Hollander	
28 febr.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. A. Meesters	
6 maart	Oldeholtpade	10.00 u	Da. Y. Riemersma- Beintema	Extra coll. 40 dg. Nood hulp
13 maart	Nijeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	
20 maart	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Palmzondag coll. Kerk in actie
24 maart	Oldeholtpade	19. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	Witte donderdag H. A. H.A.collecte
25 maart	Nijeholtpade	19. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	Goede Vrijdag
26 maart	Nijeholtpade	19. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	Stille Zaterdag
27 maart	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Paasdienst Paascollecte
3 april 3 april	Oldeholtpade Oldeholtpade	9. 30 u 19.30 u	Ds. G. P. den Hollander Ds. G.P. den Hollander	ZANGDIENST
10 april	Nijeholtpade	9. 30 u	Dhr. J. N. Dijkshoorn	
17 april	Oldeholtwolde	9. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	
24 april	Oldeholtpade	9. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	
1 mei	Nijeholtpade	9. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	Extra coll. Missionairwerk
8 mei	Oldeholtwolde	9. 30 u	Dhr. S. de Jong	
15 mei	Oldeholtpade	9. 30 u	Ds.G. P. den Hollander	Pinster-Zendings collecte
22 mei	Nijeholtpade	9. 30 u	Ds. G. P. den Hollander	Collecte Wijkkas
29 mei	Oldeholtwolde	9. 30 u	Ds. G.P. den Hollander	

We gaan verder als " Ter Holten"

Op 31 december hebben we de handtekeningen geplaatst bij de notaris en daarmee werd een jarenlang proces afgesloten en was de fusie tussen Oldeholtpade/Nijeholtpade en Oldeholtwolde/ Ter Idzard een feit.

Al vele jaren vergaderden de kerkenraden van deze gemeenten gezamenlijk maar voor de buitenwacht waren het nog steeds 2 afzonderlijke gemeenten. De samenvoeging hield ook direct in dat we als PKN gemeente verder kunnen gaan. Omdat er geen gereformeerde gemeente binnen ons gemeentegebied aanwezig is was het samenvoegen van de 3 afzonderlijke Hervormende gemeenten voldoende om dat te bewerkstelligen.

Vanaf nu zijn we de Protestantse Gemeente "Ter Holten" en wordt er geen onderscheid meer gemaakt. We hebben in de afgelopen jaren vele uren in de voorbereiding van deze samenvoeging gestoken. Veel daarvan gebeurde achter de schermen, maar regelmatig werden de gemeenteleden via een gemeente avond bijgepraat.

Een belangrijk deel van het proces was het op een lijn krijgen van de verschillende werkwijzen met de begraafplaatsen. Er was ook sprake van verschil in de tariefstelling, en na een aantal bijeenkomsten van de beheerders van de begraafplaats zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Het feit dat er minder wordt begraven en meer voor crematie wordt gekozen, betekent dat er ook minder geld binnenkomt om het onderhoud van de 4 begraafplaatsen in onze kerkgemeente te betalen.

Gelukkig is er door de kerkrentmeesters in het verleden een goede reserve opgebouwd zodat we dit goed kunnen overzien. Het blijft echter wel een punt van aandacht. Inmiddels werken we allemaal met deze tarieven en is er een goed en duidelijk reglement beschikbaar waarmee alle beheerders van de begraafplaatsen verder kunnen. Wel is afgesproken dat alle vastliggende afspraken die in het verleden zijn gemaakt worden gerespecteerd.

Een ander proces wat veel tijd in beslag nam was het voorbereiden van alle noodzakelijke documenten die moesten worden aangeleverd bij de classis. Met een lange lijst van behandelpunten waaruit moest blijken hoe de nieuwe gemeente verder wil in de komende jaren en wat daarbij de financiële onderbouwing is moesten we aan de slag. Eerst werd het door de RCBB beoordeeld, en daarna kregen we een voorlopig akkoord van de classis en moest het geheel een maand ter inzage liggen en werd het voornemen in de regionale krant in een advertentie gezet om eventuele bezwaarmakers de gelegenheid te geven te reageren.

Toen dit voorbij was kwam de definitieve goedkeuring vanuit de classis en kon de laatste stap gezet worden. Daarin werd de gemeente nogmaals als laatste geïnformeerd en kregen we ook vanuit onze gemeente de goedkeuring om het geheel af te ronden en werd de stap naar de notaris gemaakt. In dat proces met de notaris werden de laatste hobbels weggewerkt.

Alle benodigde stappen waren daarmee afgerond en een bijna pagina grote foto van een aantal van onze kerkrentmeesters maakt het eindresultaat wereldkundig of kunnen we beter zeggen regiokundig. Nu gaan we de samenvoeging verder uitwerken, bankrekeningen kunnen samengevoegd worden, de ledenadministratie kan geautomatiseerd worden, kortom er is ook het komende jaar nog wel wat te doen.

Henk Ridders

Samen

*Als wij niet samen delen in de straat,
dan zal de wereldvrede mimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen.....
en niet in wat wij dromen.*

HOEDZJE EN NOEDZJE

(een terugblik op bijna 38 jaar kerklidmaatschap in Oldeholtgade)

Het was Eerste Kerstdag 1977.

Reinder en ik lieten op dat moment een huis bouwen in Oldeholtgade. We hadden besloten om, als we eenmaal in Oldeholtgade woonden, daar ook naar de kerk te gaan.

Voor het zover was gingen we dus die Eerste Kerstdag naar de dienst in onze toekomstige woonplaats, ter kennismaking. Op dergelijke dagen komen er vaak mensen, die anders niet aanwezig zijn en dan vallen we minder op, zo was onze redenatie.

Bij binnenkomst zagen we aan de linkerkant van het middenpad een handjevol mensen zitten en rechts niemand. Wij schoven in een bank aan de rechterkant. Na een poosje tikte Aaldert Boonemmer Reinder op de schouder met de mededeling: “ Jullie kunnen beter aan de andere kant gaan zitten, want hier begint het straks te lekken!” (het regende die dag n.l.).

Wij verhuisden dus naar links. Rondkijkend zagen we enkele gebroken ruiten, in de vloer onder de bank zaten gaten en alles zag er haveloos uit.

Reinder had, als president kerkvoogd in Wolvega, net een restauratieperiode van de kerk achter de rug. Alles was daar keurig op orde. Ik vroeg hem daarom: “ Weet je wel zéker dat je hier naar de kerk wilt gaan?”. Zijn antwoord was: “ Misschien kunnen we er nog wel eens iets aan doen.”

Dat leek mij op dat moment een utopie, maar eenmaal woonachtig in ons mooie dorpje, sloten Reinder en Boonemmer vriendschap. De liefde (zo mag je het wel noemen) die Boonemmer voor de kerk voelde, deelden ze later samen.

Om “er iets aan te doen” was geld nodig en dat was een probleem, want de administratie was zeer onoverzichtelijk geworden in de loop der tijd. Er mocht dan ook geen dominee meer beroepen worden. Ds. de Wolff had

de supervisie en elke zondag preekte er een ander. Ook was er weinig op papier te vinden over het aantal lidmaten. Kortom, alles hing als los zand aan elkaar.

Groot respect voor het handjevol mensen dat, zo goed en zo kwaad als het ging, trouw op de kerk en haar spullen was blijven passen! De kerkenraad besloot op een gegeven moment “ de Huls” te verkopen en van de opbrengst werd het dak van de kerk volledig vernieuwd. In plaats van de oude en veelal kapotte dakpannen werden er leien op gelegd.
Een geweldige verbetering!

Om verder te kunnen restaureren was subsidie onontbeerlijk. Dat kon echter niet worden aangevraagd zonder een goede en goedgekeurde administratie te presenteren.

Samen met Boonemmer heeft Reinder die kluwen proberen te ontwarren. Dat is hen gelukt met behulp van de officiële kerkelijke instanties en later met het fiat van een accountant.

Het effect hiervan was dat er weer een predikant beroepen mocht worden en dat er subsidies aangevraagd konden worden. Om die subsidie te kunnen krijgen moest de gemeente zelf ook bijdragen voor een percentage. De leden van de kerkenraad en Reinder hebben toen, twee aan twee, in de hele omgeving mensen aan huis bezocht en het probleem voorgelegd.

Het effect was geweldig! Mensen van allerlei kerkelijke gezindten, buiten- en randkerkelijken doneerden voor de restauratie. Unaniem was de mening: “ De kerk moet voor het dorp behouden blijven!”.

Ds. Homan was inmiddels aan zijn taak begonnen en hij heeft de enorme klus geklaard die nodig was om de leden van de kerkelijke gemeente weer in kaart te brengen.

Intussen werden de subsidies verleend en kon de restauratie van het schip van de kerk beginnen. Op een gegeven moment stonden alleen de muren er nog. Kerkmeubilair, raamkozijnen en houten vloeren, álles werd verwijderd en daarna vervangen of gerestaureerd.

Toen de klus geklaard was en de organisatie voor de officiële opening in gang was gezet, kreeg Reinder tijdens een werkoverleg in de kerk, voor de derde keer een hartinfarct. Heel jammer dat hij tijdens de opening, door jonkheer ds. Van Eijsinga, in het ziekenhuis lag.

Enkele jaren later is de restauratie van de toren ter hand genomen.

Toen “NCRV Kerkepad” onze regio in haar programma opnam kon men met trots de Stephanuskerk laten zien. Die naam is toen weer in gebruik genomen en er is een zegel ontworpen door de heer van Weerdenburg.

Onze kerkelijke gemeente bestond in die tijd organisatorisch uit drie zelfstandig opererende gemeenten t.w.: Oldeholtwolde/ ter Idzard, Nijeholtpade en Oldeholtpade. Men werkte wel samen en had tenslotte ook samen één predikant.

De tijd ging verder. Er kwam een nieuwe generatie kerkbestuurders, met nieuwe inzichten en nieuwe deskundigheid. Geweldig dat deze mensen, dát in de gemeente wilden en willen investeren!

Ook is, gerekend vanaf het dieptepunt in de zeventiger jaren, inmiddels de derde dominee beroepen. Omdat ieder van hen een persoonlijk stempel op de gemeente heeft gedrukt, zijn we ook op dat punt weer “volwassen” geworden. Ieder van hen bouwde inhoudelijk aan de gemeente verder.

De drie zelfstandige kerkjes vonden elkaar, per 1 januari 2016, in de nieuwe gemeente “ Ter Holten”.

Men mag nu beschikken over drie heel goed onderhouden kerken. Ook financieel is alles prachtig op orde. Wát een klus moet dat zijn geweest !

Met kerst 2015 keek ik terug naar kerst 1977. Wát een verschil! Wát een vooruitgang en wat nog het belangrijkste van alles is, is dat de kerk nu vol zat met mensen van jong tot oud en er heerste een fijne sfeer van “gemeenschap’ zijn!

Wat moeten we dankbaar zijn voor deze situatie, in de moeilijke tijden die de kerken in het algemeen doormaken.

Ik wens de kerkenraad van “ Ter Holten” dan ook veel succes met hun mooie taak! De riante positie vraagt erom om dit alles, te “hoedzjen en te noedzjen” (ik blijf tenslotte een Friezin!)

Oldeholtpade,20- 1- 2016-01-20

Richt van Wijk-Schat

Kerst 2015

In de weken voor kerst, de adventsweken, hebben we elke zondag een kaarsje aangestoken. En ook deed dat kind een versje voorlezen. Met kerst was iedereen in de kerk van Oldeholtwolde. Het thema was All you need is kerst. In de weken daarvoor hadden we hartjes versierd. Die werden in de kerstboom gehangen en na de dienst kreeg iedereen één van die hartjes mee. Jaco en ik hebben het kerstverhaal voorgelezen. En we hebben bingo gedaan. Het was leuk!

Gemaakt door: Koen Nap

De muzikanten.

Veel kinderen zitten op muzikles en ik ook.

Heel veel gingen ook een liedje spelen ik met een gitaar en Antoinette speelde ook op een gitaar Mendy op een blokfluit Jurjen op een dwarsfluit en Josephine op een piano. Iedereen ging twee liedjes spelen. Ik speelde kindeke klein en er is een kindeke geboren op aard.

Groetjes Mark van Spengen

Voor als ik in de kerk zit dan heeft me moeder een boek gekocht dat heet Preek van de Week.

Daar kon ik spelletjes doen en hoe de dominee heet, woordenbingo doen en iemand natekenen die voor je zit!

Dat vond ik leuk maar we hebben het niet meer want de hond heeft het opgegeten en dat is jammer.

Groetjes Mendy van Spengen

De zondagschool

Ik vind de zondag altijd wel leuk, lekker knutselen en zo. En gezellig knutselen. Maar helaas vermindert het aantal kinderen. Op zich zijn er nog wel een aantal kinderen, alleen meestal komen er niet veel. Ik vindt dat jammer, want het wordt dan steeds minder gezellig. Ook heel veel juffen/meesters zijn gestopt. Ik vindt het jammer dat Jeroen weg is gegaan, ik vond hem een hele leuke meester. Want hij had altijd leuke verhalen en was erg behulpzaam. Dit jaar ga ik ook van de zondagschool af. Dus mij ziet u voortaan meer in de kerk zelf.

Groeten Jaco van Spengen.

Bijbelkring

Elke maand komen we een avond bij elkaar bij Antje van Gunst om metelkaar van gedachten wisselen over een bijbelgedeelte of een thema. Dit leidt tot boeiende gesprekken met verrassende wendingen. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze avonden? Wij willen heel graag nieuwe mensen in onze groep. Iedereen is van harte welkom.

Op de zondagsbrief staan de data vermeld.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Tieneke Bosman 0561-689234

Nieuws vanuit de zangdienstcommissie.

We kijken als commissie met een tevreden gevoel terug op de kerst sing inn van 22 december vorig jaar.

Wat was het wederom fijn om met elkaar de kerstliedjes van vroeger te zingen en wat zong het koor mooie liederen bij binnenkomst!
Als zangdienstcommissie is dit een dienst die we graag in ere houden, we hebben met elkaar veel plezier in het voorbereiden ervan gehad!

En nu op naar de voorbereidingen van de diensten voor dit jaar.
De eerste dienst staat gepland voor zondag 3 april a.s. Het is nog niet helemaal duidelijk wie de medewerking gaat verlenen aan deze dienst. Wel weten we nu al dat we er weer met veel enthousiasme aan gaan werken om er een mooie dienst van te maken.

Schrijft u allen vast de datum op en kom fijn meezingen in de zangdienst op 3 april in de Stephanus kerk in Oldeholtpade.
We starten zoals altijd om 19.30 met de dienst.

Tot Ziens!
De zangdienstcommissie.

Nieuws van de zondagsschool.

Wat was het een prachtig kinderkerstfeest!

Een paar weekjes geoefend, versieringen gemaakt, de kerk was met hulp helemaal in de kerstsfeer gebracht en dat is allemaal niet voor niets geweest. De kerk was vol.

Vol met enthousiaste mensen en kinderen, prachtige liederen gezongen en geluisterd naar de talenten van de kinderen van de zondagsschool. We kunnen weer terug kijken op een mooie dienst!



In het nieuwe jaar gaan we weer verder met de kindernevendiensten, in Oldeholtwolve en Oldeholtpade. Tijdens de kerkdiensten in Nijeholtpade is er geen nevendienst maar zijn we gewoon allemaal in de kerk. Tot nu toe bevalt het goed. Het is ook wel eens fijn om de kinderen in de kerk te zien en voor hun is het goed om een hele dienst mee te maken, zodat ze een goed beeld van een kerkdienst krijgen. In het nieuwe jaar willen graag proberen om een leuke activiteit voor de jeugd te organiseren binnenkort hebben we daar overleg over dus hou de mail/zondagsbrief in de gaten. En we zien iedereen graag tijdens een nevendienst of gewoon in de kerk.

Groetjes van alle leiding, Anneke, Tienieke en Marian

***Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn,
jij in jou klein hoekje en ik in't mijn!***

Connect

Afgelopen december hebben we meegedaan aan de Serious Request actie van 3fm. Verteller Frank Belt heeft ons 3 mooie kerst/winterverhalen verteld. Wat is het leuk om 'meegenomen te worden' naar Zweden en een kruidenierswinkel en bijna de geur van brandende kaarsen te ruiken als zo'n professionele verteller aan het woord is. De opkomst was niet groot, maar er is toch een aardig bedrag opgehaald, we konden €148,50 naar het Rode Kruis overmaken. Met dit geld worden jongeren in gevaarlijke (oorlogs)gebieden gesteund, zodat ze een betere toekomst tegemoet kunnen gaan, misschien weer naar school kunnen of een baan kunnen zoeken.

We willen iedereen bedanken voor hun inzet en/of gave!

Dit jaar doen we ook weer mee aan Sirkelslag, een spel dat door veel jeugdclubs tegelijkertijd door heel Nederland wordt gespeeld. We weten niet wat de opdrachten zijn, dat maakt het extra spannend! Zullen we dit jaar hoog eindigen?

De Paaswake is op 26 maart, we zullen een avondvullend programma voorbereiden rondom het thema Pasen.

En tussen deze activiteiten door hebben we natuurlijk ook nog de praatavonden.

We zoeken nog steeds nieuwe leiders voor Connect! Nog niemand heeft zich aangemeld en het lijkt er dus op dat Connect na dit seizoen gaat stoppen.

Mochten er nog mensen zijn die graag met een enthousiaste groep jongeren willen werken, kunnen zich aanmelden bij Louwina Hornstra, 431475 of via de mail: connect-jw@hotmail.com

Hier graag cartoon 2

Bijzondere theatervoorstelling over oorlog in kerk Jorwert

Een Friese Theatervoorstelling!

Na ‘Oarlochstriennen’, dat gespeeld werd in het Kazemattenmuseum, komt J&Mteaterwurk opnieuw met een bijzonder oorlogsverhaal:

‘Skûlje yn Jorwert’.

Jan Arendz en Marijke Geertsma hebben het boek ‘Nachtboek van een kerkuil’ van Bas van Gelder bewerkt tot een toneelvoorstelling, die op dezelfde plaats wordt gespeeld als waar het boek van Van Gelder is gesitueerd, namelijk in Jorwert of nog nauwkeuriger: in de kerk van Jorwert. In die kerk zat dominee Van Gelder in de oorlog zelf ondergedoken.

Hij was in 1940 met vrouw en drie kinderen naar Jorwert gekomen. In het begin merkten de mensen in Jorwert niet veel van de oorlog, maar raakte dominee Van Gelder betrokken bij het verzet, nadat hij een onderduiker in huis had genomen.

Op een bepaald moment moest Van Gelder zelf onderduiken. Hij vond een geschikte plek in zijn eigen kerk.

Zo wist hij lang uit handen te blijven van de bezetter. Misschien werd hij overmoedig, want op oudejaarsavond 1944 preekte hij in zijn eigen kerk. Nog diezelfde nacht werd hij opgepakt.

Nadat hij drie maanden in de gevangenis in Leeuwarden had gezeten, kwam hij weer vrij en moest hij weer onderduiken. Hij overleefde de oorlog en verhuisde later naar Winterswijk.

Na zijn dood werd hij begraven in Jorwert .

In de periode dat dominee van Gelder in Jorwert woonde hield hij een dagboek bij. Hij schreef over het Friese platteland in het algemeen en over de inwoners van Jorwert in het bijzonder. Ook beschreef hij zijn worsteling met het geloof, dat door de oorlog voor hem onder druk kwam te staan. Dit dagboek vormde de basis van zijn boek en dus ook van ‘Skûlje yn Jorwert’.

Het publiek van de voorstelling ‘Skûlje yn Jorwert’ wordt verwacht in café ‘Het Wapen van Baarderadeel’. Na een korte wandeling door

Jorwert vindt de voorstelling in de kerk plaats.

Die wordt gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma en gastacteur Wybe Koldyk.

De regie is in handen van Bruun Kuijt.

De speelperiode is van 8 april t/m 14 mei 2016 's middags om 14.00 uur en 's avonds om 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op:

www.jmteaterwurk.nl

=====

Diepste Wezen

*Zeggen dat je gelooft, dat is niet zomaar iets.
Want je geloof drukt een stempel
op wat je denkt en wat je voelt.
Het kleurt je blik, de manier waarop
je naar de wereld kijkt.*

*Het geloof is geen jas die je zomaar
aan en uit kunt trekken en afdanken
als hij uit de mode is.
Geloof zit van binnen al een kracht die bezielt:
het doet iets met jou.*

*Want als je gelooft in een rechtvaardige wereld,
ben je boos over onrecht.
En als je een plek kent waar je altijd uit kunt huilen,
geeft dat houvast.
Geloven is niet zomaar iets.
Het raakt je diepste wezen.*

Grett Brokerhof- van der Was.

Kerkbladverslag van de vergadering van de Classis Heerenveen gehouden op woensdag 25 november in Trinitas Heerenveen.

De opening wordt verzorgd door ds. S. de Vries - Terpstra namens de gastgemeente Sintjohannesga-Delfstrahuizen. Zij deelt gedachten met ons over de laatste zondag van het kerkelijk jaar en advent. De lezing is uit Psalm 85.

De Preses ds. A. Vriend kan deze vergadering maar liefst 38 afgevaardigden en 2 gasten verwelkomen. Hieronder staan enkele punten die in de vergadering aan de orde kwamen.

*Ds. Willemieke Doornenbal wordt bevestigd als predikant met bijzondere opdracht (geestelijk verzorger bij GGZ Friesland) op 13 december 2015 in Trinitas door Ds. A. M. Kobes - Gerritsen.

*De HG Oldeholtwolde-Ter Idzard en HG Oldeholtpade-Nijeholtpade daar is per 1 november 2015 het besluit goedgekeurd om per 1 januari 2016. samengevoegd te worden tot de protestantse Gemeente Ter Holten.

*Mw. G. Bikker-Bosch, diaken afgevaardigde van de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen-Zuid is bereid om opnieuw deel uit te gaan maken van het Breed Moderamen. De vergadering bekrachtigt de verkiezing met applaus.

*ANBI-status. (Deze is nodig om als gemeentelid of gemeente/diaconie in aanmerking te komen voor vrijstelling van belasting op giften en legaten) De gemeenten geven allemaal aan dat zij reeds klaar zijn, of voor 1 januari klaar zijn met het plaatsen van de ANBI gegevens op hun website.

*Dhr. W. Kleijne, lid van de GS namens de classis Heerenveen, doet verslag van de vergadering die gehouden is op 12 en 13 november te Lunteren. Een belangrijk bespreekpunt was de nota "Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg." Deze nota gaat over de toekomst van de PKN. Het uitgebreide verslag van de vergadering van de GS kunt u vinden op de website van de classis:

<http://classis-heerenveen.protestantsekerk.net>

Na de pauze krijgt Ds. R. P. Wind, ambulante geestelijk verzorger bij GGZ Fryslân, het woord. Hij begint te vertellen dat hij net met emeritaat is en introduceert zijn opvolgster Ds. Willemieke Doornenbal.

Ds. Wind vertelt dat pastoraat aan psychiatrische patiënten niet altijd gemakkelijk is. Van degene met wie je in gesprek gaat moet je kennis hebben van zijn/haar persoonlijkheid, van een actieve of passieve houding, van zijn/haar basale angst en zijn/haar godsbeeld. Met deze kennis probeer je voor de goede pastorale accenten te kiezen.

Ds. Doornenbal stelt zich zelf voor aan de vergadering. Ze heeft een opleiding voor muziektherapeut gevolgd en theologie gestudeerd. Haar standplaats is Heerenveen en ze wordt verbonden aan de PG Heerenveen als geestelijk verzorgster bij de GGZ Friesland. Zij verzorgt de ambulante begeleiding in de regio. De hulpvragen kunnen komen van de eigen predikant of van de GGZ. Maar ook pastorale ouderlingen kunnen contact met haar opnemen.

Ds. Doornenbal wil ook contact hebben en houden met de werkgemeenschappen betreffende psychiatrie en pastoraat.

De volgende Classicale Vergadering is op 25 februari 2016

Vriendelijke groeten,

Roel Kok

Opgelucht

Gelukkig ben je als je schuld bekent,
je fouten zonder omhaal toe kunt geven,
want God vergeeft je als je eerlijk bent
en op gelucht begin je een nieuw leven.

Samen maken we in 2018 de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld.

Haak je ook aan?

Iedereen is van waarde en kan meedoen met de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld.

Als Nederland willen we in 2018 -als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is- de wereld laten zien dat je in "verbinding" met elkaar door iets kleins te doen iets groots tot stand kan brengen.

Iedereen wordt gevraagd om een granny square van 10x10 cm te haken (meerdere granny squares mag natuurlijk ook) of een gehaakte deken van 140x200 cm te maken. Dat kan je alleen doen maar ook in een groep, met je zangkoor, breiclub, vanuit de kerk, sportclub of met de kinderen van een basisschool. De losse granny's kan je opsturen zodat mensen in verzorgingstehuizen ze tot een deken aan elkaar haken. Dan sta je ook met hen in verbinding.

Iedereen is van waarde! We hebben minimaal 10.000 dekens nodig, die op de hoeken aan elkaar worden gekoppeld tot één hele grote deken. Na 2018 gaan de dekens naar goede doelen die ze weer uitdelen aan diegenen die een warme deken nodig hebben.

Doe jij ook mee?

Materiaal, kleur of patroon is niet belangrijk. De maatvoering wel.

Wie doet er mee?

* Haak een Granny square van 10 x 10 cm of haak er meer en stuur ze daarna op. (Palet, Leeuwarden)

Kijk op www.paletgroep.nl/samenhaken of

* Haak met een groep mensen een eigen (thema) deken. Een koor die een muziekdeken haakt, een sportclub die een deken met hun logo maakt of samen met de buurvrouw die ziek thuis zit haak je tijdens het koffiedrinken het ene vierkantje na het andere.

Door met elkaar in verbinding te staan laten we zien dat iedereen iets kan doen waar een ander blij van wordt. Dat mensen best een keer iemand willen helpen en samen iets groots kan bereiken. Gewoon, omdat het je een goed gevoel geeft iets voor een ander te doen. Hierdoor ontstaan mooie ontmoetingen die vaak leiden tot waardevolle verbindingen. Dat is waar het in 2018 om gaat.

=====
*Blijf geloven in de toekomst,
ook al lijkt de kans maar klein.
Blijf geloven in de wereld,
die jouw wereld ook kan zijn.
Blijf geloven in het leven,
in je denken en je doen.
Blijf geloven in oprechtheid,
en je normen en fatsoen.
Blijf geloven in de vrede,
en een simpel kort gebed.
Blijf geloven in de mens,
die zich voor jou heeft ingezet.
Blijf geloven in het wonder,
dat jouw angsten overwint.
Blijf geloven in de onschuld,
en in een glimlach van een kind.
Blijf geloven dat een ander,
ook voor jou wat overheeft.
Blijf geloven in de liefde,
alle dagen dat je leeft.
Blijf geloven in de waarde,
en het doel van het bestaan.
Blijf geloven dat de mensen,
eenmaal samen zullen gaan.*

