

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten” te Oldeholtgade.

Redactieleden:

Ds. Paul den Hollander tel. 0561-612685
e-mail: dsdenhollander@hotmail.com

T. Veenstra tel. 0561- 688362
Meintje Hoekstra tel. 0561- 688698
F.Raggers - Bakker tel. 0561- 688654
e-mail: hfa.raggers@planet.nl

Bankrekening Klokkentoren:

“Ter Holten” NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KLOKKENTOREN

s.v.p inleveren voor: 16 mei 2017

Bezorging: Oldeholtwolde - Ter Idzard:

Gerie Groen, Egbert Kanis, Klaske Majoor en Douwe Smitstra

Nijeholtpade: Geert en Jollie Kroes, Jochem, Jurjen en Vrouke Kerssies.

Oldeholtgade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tienieke Bosman,
Rieteke van Huizen en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

Oldeholtgade:	P.Oenema	tel: 0561-688371
Nijeholtpade:	G.Kroes	tel: 0561-688346
Oldeholtwolde -Ter Idzard	E.Kanis	tel: 0561-617278

Onze Website: www.terholten.nl

e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggers@planet.nl

Meditatie.

Verkeerd verbonden.

Er wordt gebeld. Je pakt je toestel en noemt je naam, maar het blijft stil aan de andere kant. Dan wordt de stilte verbroken door iemand die - zonder zich bekend te maken- zegt : “dan ben ik verkeerd verbonden”. Dan hoor je tu-tu-tu. Je hangt zelf ook maar op. Wanneer je opgelegd hebt denk je: Eigenlijk is het niet waar, het is een leugen. Die ander had moeten zeggen: ik heb verkeerd gedrukt. Want dat was het natuurlijk.

Verkeerd verbonden kan niet meer sinds we geen telefooncentrales meer hebben die door stekkerars bedient worden. Vreemd eigenlijk dat het zo moeilijk is toe te geven dat je iets verkeerd gedaan of gezegd hebt. We verschuilen ons liever achter het niet goed werken van een apparaat of een instantie of een ander die een fout heeft gemaakt. Bij een telefoontje is dat geen ramp maar het lijkt erop dat steeds meer mensen een houding kiezen waarbij ze de “schuld” van zich afschuiven en elders neer leggen.

We zien een Amerikaanse president die dit kunstje zeer goed beheerst. Maar ik hoor het ook van allerlei mensen om me heen. Van wat wij verkeerd doen krijgen de omstandigheden of anderen de schuld. De grootste ziekte van deze tijd is misschien wel dat mensen geen verantwoordelijkheid meer durven nemen voor hun eigen daden en uitspraken. Wie kan er nog wel tegen kritiek? Wie durft te zeggen “dat had ik anders moeten doen”? Het is bevrijdend als mensen dat wél kunnen; dat siert een mens en maakt hem of haar niet minder waard. Hoe is dat in uw omgeving, in uw leven? Durven we naar onszelf te kijken? Heel vaak krijgt, uitgesproken of onuitgesproken, God de schuld. In het paradijs schoven Adam en Eva de schuld al van zich af:

“de vrouw die u mij gegeven hebt....”. Waar schuld wordt afgeschoven vindt een ontmenselijking van het leven plaats. Het is typisch het voorrecht van een mens om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Andere schepselen kunnen dat niet. Alleen de mens kan dat. Dan moeten we voor die verantwoordelijkheid niet terugdeinzen, wanneer we fouten maken.

Het is een teken van volwassenheid dat we verantwoordelijkheid willen blijven dragen, ook wanneer we fouten maken.

Alleen zo kunnen we terugkomen op onze fouten.

Wie door het afschuiven van schuld fouten ontkent, ontnemt zichzelf de mogelijkheid om op die fouten terug te komen.

In het licht van de Bijbel moet daar nog iets aan toegevoegd worden. Wie door het afschuiven van schuld fouten ontkent, ontnemt zichzelf ook de mogelijkheid om vergeving te ontvangen, van andere mensen en bovenal van God.

Zo raak je” van God los” en zo stel je ook je naasten teleur en raak je de verbinding, het vertrouwen met hen kwijt.

Dan ben je echt verkeerd (On) verbonden!

Uit de pastorie.

Er zijn me veel vragen gesteld over mijn “keukenperikelen”. Half maart hoop ik weer over een normale keuken te beschikken. Dus ben ik vóór Pasen weer op mijn Paasbest.

Pasen is dit jaar apart omdat in Leeuwarden “de Passion” gaat plaatsvinden. Nu al hoor ik dat mensen dat niet willen missen, of door erheen te gaan (de jeugd) of door alles via de buis te volgen.

We willen u die belevenis niet ontzeggen en hebben daarom gesleuteld aan het preekrooster; we willen de Avondmaalsdienst deze keer terugbrengen naar de Goede Vrijdag zodat u de donderdag “vrij” bent te doen wat u wilt.

Palmpasen vieren we dan in Oldeholtwolde; makkelijk voor het Palmpaasstokken maken.

Goede vrijdag het Avondmaal in Nijeholtpade.

De paasdienst met 4Klank en Piano in Oldeholpade.

Zo hopen we een ieder de ruimte te geven die nodig is voor mooie diensten!

Omdat er nogal veel te doen is in onze gemeente, leek het ons verstandig om ook in het voorjaar een **gemeenteavond** te houden.

Begin april zou daarvoor een goede tijd zijn. We denken aan een avond met een spreker maar natuurlijk is er ook gelegenheid bijgepraat te worden en vragen te stellen over al wat er op het kerkelijk erf gaande is.

Via de zondagsbrief of de tamtam hoort u er meer van!

(We zoeken nog iemand die de tamtam voor ons kan bespelen)

Nog liever vonden we mensen die mee willen helpen in het jeugdwerk want er is veel te doen in 't Anloopien. Het gaat dan vooral om de jeugdsoosavonden voor de schooljeugd. We hebben mensen nodig voor Hand- en spandiensten; zaal klaarmaken, versnaperingen ronddelen, gastvrouw/heer zijn. Het kost een paar uur per keer. 18.45-20.00 uur.

Info opvragen of aanmelden mag bij:

Jeanette Zwanenburg tel: 475610.

*Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide ogen toe,
Heer houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.*

*Sta mijn man trouw ter zij,
wees mijn kind'ren ook nabij.
Geef hen allen nieuwe kracht,
door de rust van deze nacht.*

*Ik ga slapen ik ben moe
'k sluit mijn beide ogen toe.....*

DONDERDAGMORGEN.....Koffietijd !

Gezelligheid kent geen tijd. Zo luidt een bekend spreekwoord. Daar zit wel wat in, maar helemaal ben ik het er niet mee eens. We hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen. Maar toch, het spreekwoord gaat wel enigszins op bij het koffieuurtje van de protestantse kerk Ter Holten.

Het gezamenlijke koffiedrinken betekend ook elkaar ontmoeten. Het wordt gehouden, tijdelijk, in 't Aanloopien, naast de minicamping in Oldeholtpade, iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis. Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je medemensen in een informele situatie.

Gezellig bijpraten, voor sommigen geldt dan dat je je minder alleen kunt voelen. De dominee is meestal ook aanwezig. Als je hem zou willen spreken is hij aldaar aanspreekbaar als je wat te vragen hebt.

Ik zou zeggen; kom eens kijken en lekker koffiedrinken. De sfeer is zodanig dat ik me daar zeer welkom voel en gezellig kan bijpraten in een open sfeer. En dat gun ik iedereen.

WELKOM DUS !! Wim Hoogers.



Zangdienst.

Op 21 mei is er weer de zangdienst; dit keer met het Steenwijker Mannenkoor. Daar verheugen we ons nu al op!

We hebben nog geen thema vastgesteld.

Omdat we zowel bij de Zangdienst als de Oecumenische dienst afhankelijk zijn van de medewerking van derden, die beschikbaar moeten zijn, vallen deze diensten dit keer op dezelfde dag.

Dat geeft u de kans 2 keer ter kerke te gaan op één zondag.

Vermoedelijk heeft elke dienst een "eigen" publiek.

We zullen het zien.

Radio Centraal zoekt medewerkers.

Vrijwilligers die mee willen helpen om de diensten op te nemen (met 2 personen en microfoons een opname verzorgen in één van de aangesloten kerken) ook voor de presentatie vanuit de studio in Noordwolde.

Elke zondagavond vanaf 19.00 uur met aansluitend “de korenschuur”; een programma met geestelijke liederen.

Om 21.00 uur ben je klaar!

Donderdagavond wordt het hele programma herhaalt van 8-10.

U vindt Radio Centraal op FM 105,0. Hebt u een goede stem of wilt u zondagmorgen steeds in een andere kerk opname's maken (eens per 4 weken ben je aan de beurt) Laat het ons horen.

Voor info kunt u bellen met Annie Langes 614702.

Nieuw redactielid

In de vorige Klokkentoren stond een oproep voor een nieuw redactielid. Meintje Hoekstra heeft zich hiervoor aangemeld. Hartelijk welkom in onze redactie Meintje.

Stand van zaken verbouwingsplan De Rustende Jager.

Met dit verslag praten we u als gemeenteleden even bij over de ontwikkelingen aangaande de verbouwing van café De Rustende Jager. Het afgelopen kwartaal stond geheel in het teken van opruimwerkzaamheden en aanvragen vergunningen bij de gemeente .

Nadat we eerst de bomen hadden verwijderd, waarbij tevens duidelijk werd dat de essen die tussen de kerk en café stonden ziek waren daardoor allemaal moesten sneuvelen, kwam de sloopploeg in beweging. De oude voetbalhokken en de stallen achter de boerderij moesten eerst van de nodige asbest worden ontdaan en daarna kon de zaak met de grond gelijk worden

gemaakt. We wilden dat graag voor het nieuwe jaar klaar hebben en dat is gelukt. Ook zijn daarna de nodige boomwortels er uit gehaald zodat het terrein nu bouwklaar is.

Bij het kappen en verwijderen van veel rommel zijn we geholpen door een 10-tal vrijwilligers vanuit onze kerkgemeente. Een woord van dank is nogmaals op de plaats, het was teven erg gezellig om dit samen te doen. Zoals we in de vorige uitgave van dit kerkblad hadden aangegeven wilden we eind februari of begin maart starten met de bouw. Dat is niet gelukt.

De aanvraagprocedure bij de gemeente nam meer tijd in beslag dan waar wij op rekenden. Maar inmiddels is de vergunning binnen en nu denken we nu omstreeks 1 april te kunnen starten.

Het inschrijftraject loopt nu bij de aannemers c.q. de installateurs en het moet dan halfweg maart duidelijk zijn wie de klus gaan klaren.

De bouwcommissie is verder druk bezig met allerlei zaken betreffende de details bij de realisatie. Welke kleuren we gaan gebruiken bij de inrichting wordt uitgewerkt door 3 enthousiaste dames uit onze gemeente en we maken keuzes over de verwarming, de ventilatie, wel of geen zonnepanelen en welke verlichting komt er straks in de diverse ruimtes.

Ook het 2e deel van de noodzakelijk vergunningen om het parkeerterrein te realiseren betekend weer verder onderhandelen met de gemeentelijke instanties. We houden u op de hoogte.

Namens de bouwcommissie,
Henk Ridders

Kerkenpad Oldeholtpade

Wie wil het organiseren van “Kerkenpad “Oldeholtpade overnemen?

Na een aantal jaren hier in Oldeholtpade alles rondom “Kerkenpad” georganiseerd te hebben, wil ik het stokje graag doorgeven.

Wie wil en kan dit van mij overnemen?

Voor inlichtingen en/ of vragen bellen met Femmie 0561-688654 of per e-mail kan ook hfa.raggers@planet.nl.

Femmie Raggers

*Bidden is de adem van mijn ziel
wakkert het vuur aan in mijn hart
is de warmte van mijn leven*

Toon Hermans

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Het lied dat me het meest aanspreekt in de 40 dagentijd, de tijd
vóór Pasen is Lied 172.

Een prachtig lied makkelijk te zingen. De eerste 2 regels zijn
steeds hetzelfde maar elk couplet schildert een andere invalshoek
van het menselijk, dus sterfelijk bestaan.

Zoals we steeds weer horen moeten wij, christenen nu, leven van
de woorden die opgeschreven staan (Sola Scriptura, zei men
vroeger) strofe 1. De tweede strofe verwijst naar de verzoeking in
de woestijn. Matth. 3: 13-17 en Matth. 4 1-11.

Het derde vers weerspiegelt de vragen en de strijd van het leven,
de smart en de pijn waar je, ook als gelovige, niet omheen kunt.
Ik vind het waardevol dat ook dat aspect van het menselijk leven
genoemd wordt, dat we er niet overheen zingen en zo de pijn en
het onvolmaakte maskeren.

Toekomstvisie, geloofsvertrouwen, verder kunnen heeft alles te
makem met de Geest die naar het leven leidt. (hebt u dat nou
ook; ik kom steeds meer de Heilige Geest tegen als een belofte
voor de toekomst, en voor het leven nu).

Als ik me niet vergis zal de Geest meer aandacht op de agenda
van de kerk krijgen. Door die Geest geleid kunnen we 'de mensen
niet verlaten'. (ook al zijn we- mensen en is wat we doen vaak
gebrekkelig) en als we dan ook nog overtuigend zijn van de waarde

van Gods woord dan is ons zwoegen zinvol en dan zal het niet zonder vrucht blijven.

(Maar dat is weer een thema uit een ander lied).

G. P. den Hollander

Pasen

Als op de morgen
de klokken luiden
doordringender
dan voorheen
verscheen voor mij
een beeld
van volle glorie
de zon scheen
in ons hart
een warm licht
en alle duisternis
verdween.

Wim Hoogers
2007

*Sommige herders tellen alleen de schaapjes die zij
op het droge hebben*



Het is alweer 3 jaar geleden dat de 4Klank voor het eerst bij elkaar kwam: mensen die graag wilden zingen, de meesten zonder enige koorervaring.

We hebben ook afgelopen jaar weer onze bijdrage geleverd tijdens de Eeuwigheidszondag en eerste Kerstdag hebben we weer enkele liederen ten gehore gebracht, alleen als koortje, maar ook samen met de gemeente.

Ook hebben zich drie nieuwe leden gemeld, heel hartelijk welkom dames! Nu nog een paar enthousiaste mannen....

We hopen op eerste Paasdag onze medewerking weer te verlenen in de Paasdienst.

Graag nodigen we belangstellenden uit om ons koor te komen versterken. Kom gerust eens langs op een repetitie.



Voor meer informatie:

Janneke Florijn

0561 476987

janneke@florijn.org

Leren gelukkig zijn

Wacht niet op zorgeloze dagen,
om gelukkig te zijn.
Want altijd zal er een probleem zijn,
dat je zorgen geeft.

Wacht niet op waardering van iedereen,
om gelukkig te zijn.
Want altijd zal er iemand,
kritiek op je hebben.

Wacht niet op een dag zonder fouten,
om gelukkig te zijn.
Want altijd maak je ergens,
een grote of kleine blunder.

Wacht niet tot iedereen vriendelijk is tegen je,
om gelukkig te zijn.
Want altijd zal er iemand,
jaloers op je zijn.

Wacht niet tot ze je genoeg betalen,
om gelukkig te zijn.
Want altijd zul je minder verdienen,
dan je meent waard te zijn.

Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt,
om gelukkig te zijn.
Want altijd zal er iemand denken,
het toch veel beter te weten.

Valeer Deschacht

Kerkdiensten van 5 maart t/m 28 mei 2017

Datum	Plaats	Tijd	Predikant	Bijzonderheid
5 mrt.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds.G. P. den Hollander	
12 mrt.	Oldeholtpade	10.00 u	Dhr. W. de Kleijne	
19 mrt.	Nijeholtpade	10.00 u	Mevr. R. Stevens	Coll. Voorj. Zending
26 mrt.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. Jans	
2 april	Oldeholtpade	<u>9.30 u</u>	Ds. G. P. den Hollander	Coll. Kerk in Actie.
9 april	Oldeholtwolde	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Palmzondag
14 april	Nijeholtpade	19.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Goede Vrijdag H.A.
16 april	Oldeholtpade m.m.v 4Klank	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Paasdienst met Paascollecte
23 april	Oldeholwolde	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	
30 april	Oldeholtpade	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	
7 mei	Nijeholtpade	9.30 u	Jan Koops	
14 mei	Oldeholtwolde	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Coll. Missionair Werk.
21 mei	Oldeholtpade	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Oecum.dienst m.m.v Just4you
21 mei	Oldeholtpade	19.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Zangdienst m.m.v. St.wijk. Mannenkoor.
28 mei	Nijeholtpade	9.30 u	Ds. P. Nijssen	
4 juni	Nijeholtpade	9.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Pinksterdienst met Pinkster- collecte

Nieuws van Enjoy



Wat gaat het leuk! De avonden van Enjoy worden goed bezocht, veel kinderen en dat betekent veel plezier. We starten de avonden altijd om 18.30 uur, iedereen probeert een lekker plekje op de bank te vinden en dan lezen we een verhaal voor uit de bijbel en altijd komen daar verhalen bij van de kinderen, wat ze beleven, wat ze van mensen en dingen of het nieuws vinden. Leuk en leerzaam.

Ook hebben we een klapper, 2 kinderen mogen willekeurig de klapper ergens openleggen en daarop staat een vraag. Kortom aan praten geen gebrek.

Tuurlijk is er ook tijd om te knutselen.

Voor de kerst kwam Femmy Ridders met een leuk idee om de kerk te versieren met zelf gezochte en geverfde dennenappels. Leuk idee en iedereen had heel erg zijn of haar best gedaan om zoveel mogelijk dennenappels mee te nemen. Die werden daarna wit geverfd en eventueel voorzien van wat glitters.

Het eindresultaat mocht er zijn!

Femmy heel erg bedankt voor je leuke idee en inzet!

Mocht u trouwens ook een keer een leuk idee hebben om met de jeugd te doen, schroom niet! Wij vinden het alleen maar hartstikke leuk als gemeente leden zich willen inzetten voor de jeugd!

Onlangs hebben we zelf gemaakte kaarten gemaakt en verstuurd naar iemand die wel eens een leuk kaartje kan gebruiken, ook deze avond was geslaagd!

Binnenkort gaan we starten met Mozaïek, Bauke Kuperus komt ons daarbij helpen dus dat beloofd wat!

We vertellen er nog niet teveel over want in juni gaan we een zomermarkt organiseren en daar zult u deze prachtige werkjes aantreffen.

U las het al, Zomermarkt! Met als doel geld bij elkaar sparen voor ons nieuwe plekje bij het kerkelijk centrum. Met dat geld willen we echt iets voor de jeugd kopen, bijv. spellen. De exacte datum en wat er allemaal te doen is daar hoort uiteraard nog van.

Iedereen is welkom op Enjoy!
Elke eerste vrijdag van de maand!
Van 18.30 - 19.45 uur.

Een vriendelijke groet en wees altijd welkom bij Enjoy of de kindernevendiensten,

Jantsje, Jackelien, Tienieke en Marian



Bericht van Connect

Wij zijn aan het voorjaarsdeel van ons jeugdwerk begonnen en de drukke decembermaand ligt weer achter ons, een maand waarin we met Connect en Enjoy het kinderkerstfeest hebben gevierd.

Er staan nog een paar grote dingen op de agenda b.v. in april de Passion welke dit jaar in Leeuwarden plaatsvindt en als afsluiting willen we met alle jeugdgroepen een leuke sluitingsactiviteit organiseren waar u ter zijner tijd nog over wordt geïnformeerd. Tot dan hebben we onze 3 wekelijkse bijeenkomsten met actuele onderwerpen, de laatste keer hebben we het over valentijn gehad.

Een leuk onderwerp waar onze jeugd niet zo makkelijk over praat dus uitdagend, wist u bijvoorbeeld dat op de online Bijbel “liefde” het meest gezochte woord is.

We hebben woorden gezocht die bij liefde horen en natuurlijk de mooiste bijbeltekst die we hebben over de liefde 1 kor.13 gelezen. Daarna nog een ontspanning in een teken en raad wedstrijd wat altijd zeer boeiend en erg hectisch is aangezien de jeugd zeer fanatiek is.

Tot slot nog een oproep, uw welbekend, voor nog enkele jeugdwerkers voor onze Connect en Discovergroepen momenteel

zijn wij erg onderbezet en kunnen wij onze jeugd niet geven waar ze wel recht op hebben n.l goede begeleiding.

Bauke Kuperus

*Als Jezus zou twitteren,
hoeveel volgers zou Hij dan hebben?*

Uit: 95 speldeprikken

Oecumenische kerkdienst in Oldeholtgade

De oecumenische dienst commissie heeft besloten om de oecumenische kerkdienst die altijd rond de kerstdagen werd gehouden te verplaatsen naar het voorjaar, omdat er in de kersttijd steeds meer activiteiten plaatsvinden.

Op zondag 21 mei hebben wij de groep Just4you bereid gevonden om mee te werken aan de oecumenische dienst in Oldeholtgade. Zij gaan een themadienst “De Verleiding” verzorgen, waarin muziek centraal staat.

Op bekende pop melodieën en kerk melodieën wordt rond dit thema gewerkt en op een beamer staan de teksten met sfeervolle bijbehorende foto's.

Bij Engelstalige teksten staat de Nederlandse tekst ernaast. Dit is echt een keer een belevenis voor jong en oud om mee te maken.

Iedereen is van harte welkom.

Namens de commissie: Bob en Annet van 't Geloof, Paul den Hollander, Marcel en Anita Exterkate

Barry hier graag het plaatje van Just4you

Luther in de Open Deur.

Af en toe is het goed om weer eens een inkijkje te hebben wat er binnen de kerkelijke gemeente Ter Holten in praatgroepjes zoals de gesprekskring Open Deur zo al gaande is.

Aldus, zo zitten er op een regenachtige maandagavond in februari welgeteld 5 mannen en 8 vrouwen bij elkaar in de huiskamer van Koop en Gerie Groen op Ter Idzard. Zij zitten daar genoeglijk aan koffie en thee met vers door Gerie gebakken appeltaart, traditioneel zoals we dat altijd bij Koop en Gerie gewend zijn en altijd ook zeer in de smaak valt.

Onderwijl memoreren Jetske en Heleen, de gespreksleidsters, hoe fijn het is en dankbaar mogen zijn dat deze bijeenkomst bij Koop en Gerie weer mogelijk is, na een tijdje zorgelijke gezondheidsproblemen in familie Groen.

Omdat er vanavond een nieuwe gast binnen de kring is verschenen, stelt ieder zich even voor in een kort rondje en vervolgens horen we van gast Wim wie hij is, achtergronden en wat hem beweegt op zoek te gaan naar een open en hartelijke leefomgeving. Het hoeft geen betoog dat gesprekskring Open Deur haar naam huldigt en een open deur wil zijn voor iedere geïnteresseerde die de maandelijkse bijeenkomsten in de winterperiode wil bijwonen.

Het gespreksonderwerp stelt zich automatisch vast naar aanleiding van het behandelde artikel in het meest recent verschenen nummer van maandblad Open Deur.

Deze keer behandelt het een artikel over Maarten Luther en toevallig had deze radicale monnik ook iets met een deur.

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat hij 95 stellingen op een kerkdeur te Wittenberg spijkerde.

Deze presentatie van Luther heeft voor een revolutionaire omwenteling in het kerkelijk denken en bij de kerkelijke machthebbers teweeg gebracht.

Dus zo hebben we een heel dankbaar en inspirerend onderwerp op een avond als deze om over te lezen en van gedachten te wisselen.

In de tijd van Luther kon men via de kerk ‘aflaten’ kopen om in de hemel te komen. Het behandelen van deze artikelen over Luther, wie hij was, waar hij zich tegen heeft verzet, verruimt weer mijn kijk op de kerk van die tijd en is voor mij persoonlijk weer een verrijking aan kennis.

Aan het eind van deze Open Deur bijeenkomst stel je dan met elkaar vast dat het weer een goed samenzijn is geweest, al dan niet met weer een rijke toevoeging aan ieders geestelijke bagage. Op deze gemoedelijke wijze zal de gesprekskring nog lang haar bestaansrecht kunnen vieren, vermoed ik.

Uilke Vogelsang

Van de Zangdienstcommissie

We zijn al even weer op weg in 2017, maar we blikken toch nog even terug naar de kerst sing inn van afgelopen jaar.

We hebben weer genoten van de mooie kerstliedjes, veelal herinneringen aan de zondagschooltijd van een ieder. Ondanks de iets mindere opkomst, blikken we terug op een mooie avond!

We hebben het stiekem al even over de kerst sing inn van dit jaar gehad, we hopen in die dienst ook iets met kinderen te kunnen doen, wellicht iets met muziekinstrumenten. We gaan er met elkaar eens rustig over nadenken, we hebben gelukkig nog even tijd!

Op zondag 21 mei a.s. vind de eerste zangdienst voor 2017 plaats. We zijn al druk met de voorbereidingen, het Chr. Mannenkoor uit Steenwijk zal de muzikale intermezzo's verzorgen. Arjan Kroes zal hen begeleiden, en daarbij ook de samenzang begeleiden.

Het beloofd weer een mooie avond te worden, waarbij we hopen dat de kerk weer mooi gevuld is!
De zangdienst begint om 19.30 in de kerk van Oldeholtgade.

Namens de zangdienstcommissie.

=====

Geloof is de schakel tussen horen en doen

Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek, toen waren er nog maar **negen**.

Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog maar **acht**.

Acht kleine christenen, op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi, toen waren er nog maar **zeven**.

Zeven kleine christenen, lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar **zes**.

Zes kleine christenen, actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse, toen waren er nog maar **vijf**.

Vijf kleine christenen, traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar **vier**.

Vier kleine christenen, zongen "abide with me";
één meende niet wat hij zong, toen waren er nog maar **drie**.

Drie kleine christenen, ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar **twee**.

Twee kleine christenen, met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar **één**.

Eén heel gewone christen, vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer **twee**.

Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer **vier**.

Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer **acht**.

Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer **negen**.

Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer **tien**.

Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de mens,
Zijn leven heeft gegeven.

Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij.

Breicafe

Op de zondagsbrief van 25 januari 2015 plaatsten we een oproepje voor het opstarten van een breicafe. De reacties waren boven verwachting en op 21 april gingen we met 9 dames van start op de Hamersweg 1a, maar nu bijna zo'n twee jaar later bestaat de groep al uit 11 enthousiaste creatieve dames. Er wordt gehaakt, weer anderen breien, maar wat nog belangrijker is we leren van elkaar en delen daarnaast ook lief en leed. Inmiddels is er ook een tweede groep van start gegaan, zodat er dus nu elke week breicafe is. De groep in de oneven week zit vol maar in de groep van de even week is nog wel plaats voor enkele dames.

Dus lijkt het u/ je leuk om te komen breien, haken, borduren of gewoon gezellig samen bezig te zijn met het een of ander laat het weten.

Nieuwsgierig geworden en wil je een keertje langs komen? bel dan even met Femmie Raggars. Tel. 688654 of via de mail hfa.raggars@planet.nl.

Bijbelkring

Elke maand komen we een avond bij elkaar bij Antje van Gunst om, na het drinken van een kopje koffie en wat lekkers erbij, met elkaar van gedachten wisselen over een bijbelgedeelte. We werken dit seizoen met een gemeentegroepboekje: Dit leidt tot boeiende gesprekken met verrassende wendingen. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze avonden? U bent van harte welkom. Op de zondagsbrief staan de data vermeld.

Voor meer informatie kunt u bellen met: Tienieke Bosman 0561-689234

Eenzaam hout.

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond.

De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur.

De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte.

De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden.

Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was.

Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud.

Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken.

Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur.

Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien.

Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: 'Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek.

Zondag ben ik weer in de kerk.'

Bron onbekend