

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Hervormde gemeenten van
Olde- en Nijeholtpade en Oldeholtwolde en Ter Idzard

Redactieleden:

Ds. Paul den Hollander tel. 0561-612685

e-mail: dsdenhollander@hotmail.com

G.Groen - Oosting tel. 0561-688373

T. Veenstra tel. 0561- 688362

F.Raggers - Bakker tel. 0561-688654

e-mail: hfa.raggers@planet.nl

Bankrekening Klokkentoren:

Olde en Nijeholtpade NL94RABO0371902959 - RABO bank Wolvega

Oldeholtwolde - Ter Idzard NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KLOKKENTOREN

s.v.p inleveren voor: 12 januari 2016

Bezorging: Oldeholtwolde - Ter Idzard:

Gerie Groen, Egbert Kanis, Klaske Majoor en Douwe Smitstra

Nijeholtpade: Jollie Kroes, Jochem, Jurjen en Vrouke Kerssies.

Oldeholtwade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tienieke Bosman,

Rieteke van Huizen en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

Oldeholtwade: P.Oenema tel: 0561-688371

Nijeholtpade: G.Kroes tel: 0561-688346

Oldeholtwolde -Ter Idzard E.Kanis tel: 0561-617278

Onze Website: www.pkn-ono.nl

e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggers@planet.nl

Meditatie

Vertrouwen op een goede afloop.

Lees 1 Koningen 17 : 7- 16. Als u de samenhang wilt herkennen. Het zal je maar gebeuren. Er staat een vreemdeling op de stoep en die vraagt drinken en eten en dat ook nog op een dwingende manier. Dat gebeurde de weduwe in Sarfat. Ze was wel van zijn komst op de hoogte maar toch plaatste het haar voor problemen die ze niet kon overzien: Hebben we dan zelf wel genoeg? Ze moet in vertrouwen doen wat de vreemdeling zegt en ontdekt dan dat er genoeg is voor iedereen. God belooft dat er genoeg zal zijn. God staat garant voor de Toekomst.

Aan dit verhaal moest ik denken toen de stroom vluchtelingen, na zuid europa overspoeld te hebben, ook het noorden bereikte. Hoe gaan we daarmee om? We waren natuurlijk al gewaarschuwd maar dachten dat het ver van ons bed zou blijven. (en deden dus weinig) Nu is het dus zover dat we er niet meer aan ontkomen kunnen; we zullen onze welvaart moeten delen (herverdelen misschien).

Deze keer realiseren we ons ook dat vluchtelingen misschien méér nodig hebben dan alleen onderdak en veiligheid. Er moet aandacht zijn voor de opgelopen trauma's, perspectief op een baan om het leven te normaliseren, een netwerk van mensen om je heen die je helpen je plaats te vinden in dat nieuwe land en die je de gewoontes en gebruiken uitleggen. (tot nu toe was daar amper aandacht voor) Daarom lijkt kleinschalige opvang, in dorpen, beter dan de massale opvang in grote hallen in een stad. Maar ja, dat is wel duurder, ik weet het.

Je kunt bij deze zaak op verschillende manieren denken: als je denkt aan wat het kost zul je niet vrolijk worden. Als je denkt aan wat deze mensen nodig hebben en wat je kunt geven, kom je in actie. De regering doet het eerste.

De bevolking probeert het tweede te doen. Goede sturing is nodig. Ik vrees dat de regering, de politiek, nog lang zal vergaderen en beslissingen uitstellen. Ik wacht op het moment dat burgers in de gelegenheid gesteld worden een zinvolle bijdrage te leveren maar ook daarbij is aansturing nodig anders blijven we knuffels inleveren.

Terug naar Sarfat: De moraal zou kunnen zijn: als je deelt van wat je hebt in het vertrouwen dat God je nabij is, is er genoeg voor het heden. Misschien moeten we zo maar beginnen; met inzet, met vertrouwen, in goed overleg. Ik had een buurman die bij elke tegenslag, en die waren er genoeg, zei: "Ik eet er geen boterham minder om". Dat is een nuchtere wijsheid die ons helpt boven de waan en de paniek van de dag uit te stijgen. Dat geef ik u graag door.

Doet de kerk nu aan politiek, zult u zich misschien afvragen? De kerk is politiek, Gods politiek.

God doet aan politiek door een samenleving te scheppen van verzoening, liefde en dienstbaarheid daar hoort ook dankbaarheid bij. Het zou toch raar zijn als je elke zondag het goede voorbeeld hoort maar niet probeert dat in je samenleving gestalte te geven? Als dat echt gebeurt gaan mensen nadenken en vragen waarom dat, ook voor christenen, zo belangrijk is.

Jongeren die in de kerk zo nu en dan meemaken dat het stil is om een overledene te gedenken zijn stomverbaasd dat FIFA - voorzitter Blatter een minuut stilte inperkt tot 11 seconden. Het ging om Nelson Mandela, nota bene; je moet maar durven! Vluchtelingen uit het Midden-Oosten vragen zich af waarom rijke oliestaten geen andere hulp leveren dan het aanbod Moskeeën te bouwen. Als ze een tijdje in dit land wonen en ontdekken dat je hier je eigen mening mag vormen, bestaat de kans dat ze de democratie en zelfs het chr.geloof gaan ontdekken. Zonder dwang, in vrijheid. Dat gun je toch iedereen?

Uit de Pastorie:

De aanloop naar het Winterwerk is volop aan de gang. Met diverse geledingen en commissies overleggen en plannen maken. Het Jeugdwerk, de Kringen, aparte diensten; er moet allemaal over nagedacht worden om tot een mooi resultaat te komen. Zo zit ik deze maand ook een keer op het gemeentehuis voor een overleg tussen geloofsgemeenschappen en gemeente. De gemeente heeft ons uitgenodigd omdat wij (voorgangers) "weten wat er speelt". We hopen op een zinvol gesprek om elkaar bij te praten en scherp te houden. Dit met het oog op alle regelingen en nieuwe taken die de gemeente op haar bord krijgt. We zullen het vast ook nog even over de vluchtelingenstroom hebben.

Met onze **buurgemeente "Lindestreek"** is afgesproken dat we onze activiteiten op het gebied van "Vorming en Toerusting" wat breder bekend maken zodat die ook open staan voor gemeenteleden van elders. Dat maakt de opkomst wellicht iets groter. Zo helpen we in het verleden al eens wat wandeltochten gelopen en wat lezingen en filmavonden bijgewoond. U leest het overzicht met activiteiten elders in dit blad. Boven dien hebben we een ruildienst afgesproken (11 oktober)

Gemeenteavond 9 November. Om 8 uur in het Mfc te Nijeholtpade. De laatste loodjes voor de fusie worden dan besproken. We hopen de beamer te kunnen gebruiken om wat gegevens te laten zien. Alle verzamelde gegevens zijn inmiddels door het RCBB (regionale commissie voor de behandeling van Beheerszaken) nagezien en accoord bevonden. We zijn nu toe aan de laatste loodjes die we op 1 januari 2016 afgerond willen hebben.

Eeuwigheidszondag

22 november dit keer in de kerk van Nijeholtpade. Met een brief nodigen we de nabestaanden uit om aanwezig te zijn. De brief ziet u elders in dit nummer. De namenlijst is nog niet gemaakt maar de naam van Harm van der Wal zal zeker niet ontbreken.

Oecumenische dienst 6 december in Oldeholtwolve met medewerking van deze keer; Wilma Altena, een koor en de oecumenische commissie. We hopen in het voorjaar ook een dienst met pastor Tiesinga te kunnen houden, wanneer de bemensing daar weer volledig is.

De Sing-Inn voor kerstmis zal dit jaar op 22 december in **Oldeholtwolve** gehouden worden. Na de enthousiaste reacties op de vorig jaar spontaan opgestartte dienst, willen we hier een vervolg aan geven. Zondagsschoolliederen en chocolademelk zullen ook dit keer niet ontbreken. We kiezen dit jaar voor de kerk van Oldeholtwolve omdat daar alle Kerstdiensten gehouden worden. We denken nu al over een passende versiering en of verlichting, zowel buiten als binnen.

De Kerstdienst op 25 december in Oldeholtwolve zal muzikaal opgeluisterd worden door de zangers m/v van “de vierklank” die binnenkort beginnen met oefenen. Zij doen hun best! Meer kan ik er nog niet over zeggen maar “resultaten behaald in het verleden”, beloven ook nu een mooie dienst

We willen ook graag weer een **Gezinsdienst** houden in de winterperiode. Er is nog geen datum vastgesteld. Dit hangt ook af van de beschikbaarheid van een kinderkoor. Meer nieuws op de gemeentebrief!

ds. G.P den Hollander

Aan de nabestaanden van :

Van de kerkenraad Oldeholtwolde, Ter Idzard, Oldeholtgade en Nijeholtgade.

Betreft: Eeuwigheidszondag.

Geachte familie,

Binnen de bovengenoemde kerken is het de gewoonte om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, alle overledenen te herdenken.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt dit jaar op zondag 22 november. Op deze zondag herdenken we alle mensen die gestorven zijn en meer in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar (gerekend vanaf advent 2014) overleden zijn in onze (dorps)kring.

De functie van de kerk in onze dorpen is misschien wel dat we elkaar ruimte geven om even stil te staan bij wie er overleden zijn. Stilte, rust, bezinning, vasthouden wat goed is en was; waar vind je dat nog in onze drukke tijd?

Het lijkt soms alsof alles om je heen maar gewoon doorgaat terwijl je zelf de grootste moeite kunt hebben om “zomaar” de draad weer op te pakken. De kerk is de plaats waar je niet aan je gevoel voorbij hoeft te rennen, waar de menselijke maat zichtbaar is, waar je op adem mag komen. Even stilstaan en met elkaar delen om daarna weer op gang te worden geholpen. We noemen de namen van hen die overleden zijn, een familielid* mag daarbij een kaars aansteken aan het licht van de Paaskaars. Natuurlijk kunt u volstaan met het aansteken van een waxinelichtje of alleen de dienst mee te maken.

Eén kaars wordt ontstoken door de ouderling voor allen die eerder overleden zijn.

Daarna is er gelegenheid, voor iedereen die dat wil, een waxinelichtje aan te steken terwijl er muziek klinkt. Hiervoor nemen we de tijd.

We hopen dat u deze dienst met ons wilt beleven en nodigen u van harte uit voor de dienst van zondag 22 november 2015 om 10.00 uur in de kerk van Nijeholtgade

Namens de kerkenraad.

Met vriendelijke groet,

Ds. G.P. den Hollander

tel: 0561 612685

dsdenhollander@hotmail.com

Tiny Veenstra, scriba

tiny.kerkenraad@telfort.nl

* Wij horen graag van u of u bij de dienst aanwezig wilt zijn. Als u een grote kaars wilt ontsteken, dan zorgen wij dat die beschikbaar is.

Kunt u vóór donderdag 19 november 2015 laten weten of u wilt deelnemen aan deze speciale dienst?

Als u behoefte hebt aan een gesprek, nu of later, dan kunt u contact opnemen met de dominee.

Ik heb een steen verlegd

Ik heb een steen verlegd,

in een rivier op aarde.

Het water gaat er anders dan voorheen.

De stroom van een rivier, hou je niet tegen

het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,

neemt de rivier m'n kiezel met zich mee.

Om hem, dan glad, en rond gesleten,

te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd,

in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat, door het verleggen van die ene steen,

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Vorming en Toerusting Protestantse Gemeente Lindestreek (seizoen 2015-2016)

Overvloed en overgave

Overvloed en overgave is de titel van het boek dat dr. Arjan Plaisier heeft geschreven om mede invulling te geven aan de tweede periode als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Het boek is geschreven voor iedereen die bewust bezig is met vragen rond God, geloof en kerk, en verlangt naar vrijheid en vreugde. Dit boek bespreken we op vier avonden. Dat houdt in dat er ter voorbereiding elke keer 40 tot 50 pagina's gelezen moeten worden (voor de eerste keer pp.13-60). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het boek zelf aanschaffen

(Arjen Plaisier, *Overvloed en overgave: Een caleidoscopisch geloofsboek*, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum 2013, 196 pp., € 16,95, ISBN 9789023926788).

Wanneer: woensdag 7 oktober, 28 oktober, 18 november, en 9 december

Waar: De Kosterije, Oldeberkoperweg 1 te Noordwolde, om 20.00 uur

Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869 (acmeesters@hetnet.nl)

Paulus

In deze gespreksgroep zal de apostel Paulus centraal staan. In de eerste bijeenkomst zal 'het nieuwe perspectief op Paulus' worden behandeld. Bijbeluitleggers die dit nieuwe perspectief aanhangen, proberen Paulus' brieven uit te leggen binnen de context waarin de apostel leefde en werkte. Hierna zullen we een aantal passages uit zijn brieven lezen met in het achterhoofd de vraag: wat probeert Paulus hier te zeggen? En: wat heeft het ons te zeggen?

Wanneer: woensdag 20 januari, 17 februari, 16 maart, en 20 april
Waar: De Kosterije, Oldeberkoperweg 1 te Noordwolde, om 20.00 uur
Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869 (acmeesters@hetnet.nl)

Rome: De droom van Constantijn

Van 3 oktober 2015 tot en met 7 februari 2016 is er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een tentoonstelling met voorwerpen uit drie beroemde musea in Rome: de Vaticaanse Musea, de Capitolijnse Musea en het Nationaal Romeins Museum. Deze voorwerpen willen het verhaal vertellen van de doorbraak van het christendom in Rome onder keizer Constantijn de Grote. Als gemeenteleden kunnen we deze tentoonstelling gezamenlijk bezoeken op dinsdag 10 november. In de week daarvoor afgaande zal ds. Alco Meesters een korte inleiding houden over de betekenis van deze gebeurtenis voor onze geschiedenis.

Wanneer: dinsdag 3 november (inleiding), 10 november (bezoek tentoonstelling)
Waar: De Kosterije, Oldeberkoperweg 1 te Noordwolde, om 20.00 uur
Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869 (acmeesters@hetnet.nl)

Job en het probleem van het kwaad

De hoofdpersoon van het Bijbelboek Job wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met voor hem onbegrijpelijk leed. Hoe kan het dat het kwaad ook goede mensen treft? En wat is de rol van God daarbij? Over deze vragen gaat het in het Bijbelboek Job. Ds. Emke Jelmer Keulen, predikant te Heeg en gepromoveerd op het Bijbelboek, zal ons aan de hand van teksten laten zien welke antwoorden er mogelijk zijn.

Wanneer: maandag 1 februari. **Waar:** Het Anker, Steggerdaweg 37 te Steggerda, om 20.00 uur. **Opgave/info:** ds. Alco Meesters, 0561-476869 (acmeesters@hetnet.nl)

Herfst

Wanneer ik wandel
 in de vroege ochtendnevel
 m'n stabij aan de zilveren grassprietjes kauwt,
 een omfloerste gouden zon
 verkleurende bladeren streelt,
 vogels een loflied kwetteren
 voor bloedrode bessen
 en insecten in rottend blad.
 Ervaar ik de herfst
 in wonderschone kleuren.
 Ontmoet ik mijn schepper,
 die mij dit ontvouwt.
 Herfst in natuur en leven,
 het geheim van God
 aan ons gegeven

Kerkdiensten van 27 sept. 2015 t/m 31 januari 2016

Datum	Plaats	Tijd	Predikant	Bijzonderheid
27 sept.	Oldeholtwolde	9. 30 u	Dhr. S. de Jong	
4 okt	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P den Hollander	Coll. wijkkas
11 okt.	Nijeholtpade	10. 00 u	Ds. A. Meesters	
18 okt.	Oldeholtwolde	10.00 u	Jan Koops	Coll.W. Diaconaat

25 okt.	Oldeholtpade	10.00 u	Da. Y. Riemersma-Beintema	
1 nov.	Nijeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	H.A. H.A coll.
8 nov.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	
15 nov.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. Lieuwkje Cnossen	Coll. Zending.
22 nov.	Nijeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Eeuwigheidszondag.
29 nov.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	1e advent extra collecte.
6 dec.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	2e advent Oecum.dienst
13 dec.	Nijeholtpade	10.00 u	Da. Y. Slik	3e advent
20 dec.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	4e advent
25 dec.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Kerstdienst kerstcoll. Kind. in de Knel
27 dec.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	
31 dec.	Nijeholtpade	19.30 u	Ds. G. P. den Hollander	Oudejaarsdienst
3 jan.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Koffiedrinken!
10 jan.	Nijeholtpade	10.00 u	Dhr. B. v/d Brug	
17 jan.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Collecte Wijkkas
24 jan.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G.P. den Hollander	
31 jan	Nijeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	



Omzien naar elkaar!

Bloemengroeten gingen naar:

7 juni Nijeholtpade: Joke Vaartjes
 14 juni Oldeholtwolde: At Damstra en Minke Woudstra
 21 juni Oldeholtpade: Meintje Hoekstra en Tienieke Bosman
 28 juni Nijeholtpade: Geert Kroes

12 juli Oldeholtpade: Bob en Annet v/h Geloof
 19 juli Nijeholtpade: Ids de Haan
 26 juli Oldeholtwolde: Menno en Judith Nijehuis

2 aug. Oldeholtpade: Klaasje Pijlman
 9 aug. Nijeholtpade: Madelon Kok
 16 aug. Oldeholtwolde: Grietje Damstra
 23 aug. Oldeholtpade: Jannie Vermeulen en Anneke Kuperus
 30 aug. Nijeholtpade: Meine Bosma
 6 sept. Oldeholtwolde: Wilco en Marleen Bom
 13 sept. Oldeholtpade: Japke Nolles en Anneke de Vries

Bedankt

*Bedankt voor alle kaarten die steeds maar bleven komen.
 Bedankt voor alle bloemen, overige attenties en telefoontjes.
 Ook de bezoeken in het ziekenhuis en Beetsterzwaag werden
 zeer op prijs gesteld.
 Dit alles waren voor mij lichtpuntjes.*

Een hartelijke groet ook namens mijn vrouw,

Geert Kroes

Aandacht:

*We hebben elkaar nodig,
dat is toch zonneklaar?
Want mensen willen warmte
en aandacht voor elkaar.*

*Waarom niet even praten?
Waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt,
ook op een donkere dag.*

*Iemand die naar je luistert.
Iemand die met je praat.
Dat is nou juist hetgeen
waar 't bij een mens omgaat.*



4KLANK

4Klank staat voor de 4 dorpen, waar de zangers vandaan komen.
4Klank is ook de naam van een akkoord, dat bestaat uit 4 verschillende tonen. Ontbreekt één van die tonen, dan is de vierklank geen vierklank meer. Kortom: mét elkaar vormen we één geheel.

4Klank: Een nieuw seizoen, een nieuw geluid.

Ook in het komend jaar zal de 4Klank weer van zich laten horen. De eerstvolgende keer zal zijn op zondag 22 november Eeuwigheidszondag En natuurlijk zijn we met Kerst ook weer present.

4Klank repeteert voor ieder optreden een aantal donderdagavonden en zondagochtenden. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te doen.

De zangers en zangeressen starten binnenkort met de repetities, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Wilt u mee komen zingen, voor vast of een keertje om te kijken hoe het is, neem contact op met:

Janneke Florijn
0561 - 476987



Collectes Olde en Nijeholtpade Bijzondere collectes

31 mei	€ 70.-	7 juni extra coll. Werelddiaconaat	€ 50,-
7 juni	€ 37,-	9 augustus extra coll. Zending	€ 48,-
21 juni	€ 64.-		
28 juni	€ 52.-		
12 juli	€ 73,-	-	

19 juli € 52.-
 2 aug. € 84.-
 9 aug. € 48.-
 30 aug. € 50.-
 13 sept. € 67.-

Collectes Oldeholtwolde-Ter Idzard Bijzondere collectes

14 juni € 46,- 5 juli H.A. collecte € 131.60.
 26 juli € 98,-
 16 aug € 60,-

Waar collecteren wij voor?

Stop kinderarbeid in India **25 December** India Kerst Collecte **Kinderen in de Knel**. Draagt u een T-shirt uit India? Grote kans dat dit afkomstig is uit Tirupur, een industriestad in Zuid-India waar één miljoen mensen direct of indirect voor de textielindustrie werken. Kinderarbeid komt hier veel voor, hoewel het officieel verboden is. Kinderen werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden bij de spinner, de ververij en de drukker. Veldwerkers van partnerorganisatie Save sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

Mutjes breien en bloemen haken voor het goede doel.

Vorig jaar hebben enkele dames al mutsjes gebreid en bloemen gehaakt, ook nu is er die mogelijkheid weer. Dus mocht u interesse hebben op deze site kunt u er meer over lezen:

<https://www.ouderenfonds.nl/wat-doen/actueel/>

Wie helpen wil met breien en haken kan de mutsjes en bloemen naar mij brengen of sturen, dan zorg ik er voor dat ze terecht komen bij diegene die er weer verder voor zorgt.

De mutsjes worden gebreid op naalden 2½.

Elk mutsje is € 0,20 waard en elke gehaakte bloem een €1,- en komt ten goede aan het Nationale Ouderenfonds.

Voor de patroontjes (staan ook op bovengenoemde site) kunt u contact opnemen met:

Gerkje v/d Wal

Wilfred Berrystraat 9

e-mail: gerkje.vanderwal@gmail.com

Van de site:

Brei een muts en steun eenzame ouderen

Lijkt het u niet fantastisch om uw zelfgebreide mutsje in het schap te zien staan? En daarmee ook nog eens direct bij te dragen aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen? Het maakt niet uit of u nu 1 of 100 mutsen maakt. Want hoe meer mutsen voor innocent (vruchtensmoothies), hoe meer ouderen wij kunnen helpen. Innocent plaatst de mutsjes in januari op de smoothies en vanaf februari 2016 kunt u een goedgemutste smoothie in de winkel kopen.

Van de Zangdienstcommissie

Zondag 13 september j.l. hebben we weer een mooie zangdienst gehad. Medewerking aan deze dienst werd verleend door 't Ljochtbeaken uit Haulerwijk.

We hebben genoten van de mooie intermezzo's die zij ten gehore hebben gebracht. Het was met recht een mooie dienst.

Wij, als commissie bereiden de diensten met veel plezier voor. We proberen er altijd weer iets moois van te maken en het geeft altijd een goed gevoel als de dienst zo mooi verloopt.

We vinden het daarom erg jammer dat de afgelopen twee keer weinig mensen aanwezig waren. Jammer voor de muzikale medewerkers, en we zullen bij de eerstvolgende vergadering eens goed kijken naar de opzet van de diensten.

Wellicht speelt de concurrentie in de omgeving ons parten, is het het tijdstip, de data's? We zullen daarom de zangdiensten eens goed onder de loep nemen en wellicht concluderen dat er, na zoveel jaren, een andere wending genomen moet worden.

Vol vertrouwen zetten we koers naar de volgende muzikale dienst, de kerst sing inn krijgt een vervolg! De voorbereidingen starten hiervoor binnenkort.

De datum hebben we al, dinsdag 22 december, in de kerk van Oldeholtwolde willen we graag met u allen zingen!

Namens de zangdienstcommissie.

Gesprekskring rond Open Deur

Ook dit winterseizoen hoopt de gesprekskring rond Open Deur weer bijeen te komen. We gaan met elkaar in gesprek over de onderwerpen van het maandblad Open Deur. Deze onderwerpen worden van verschillende kanten belicht. Bij de gesprekken is verscheidenheid van meningen welkom, respect voor elkaar

inbreng spreekt vanzelf. Er komen dingen naar voren die in het dagelijks leven niet altijd aan bod komen, maar wel waardevol zijn voor de deelnemers.

De bijeenkomsten worden gehouden bij de deelnemers aan huis. De bijeenkomsten worden voorbereid door Heleen en Jetske. Wie belangstelling heeft om een keer mee te doen is hierbij van harte uitgenodigd. De vaste deelnemers krijgen nog bericht. De data worden ook in de zondagsbrief vermeld.

Heleen Booy en Jetske van Beem

Bijbelkring

Elke maand komen we een avond bij elkaar bij Antje van Gunst om met elkaar van gedachten wisselen over een bijbelgedeelte. Dit leidt tot boeiende gesprekken met verrassende wendingen. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze avonden? U bent van harte welkom. Op de zondagsbrief staan de data vermeld.

Voor meer informatie kunt u bellen met: Tienieke Bosman 0561-689234

Kerkenpad Oldeholtpade

Dit jaar was de “Stephanus kerk” Oldeholtpade tijdens Kerkenpad weer een aantal zaterdagen open en zo ongeveer 90 belangstellenden wisten de weg naar Oldeholtpade weer te vinden. Enkele dames hadden zich weer aangemeld als gastvrouw

voor deze zaterdagen. Er werden weer fijne, boeiende en waardevolle gesprekken gevoerd.

Het thema dit jaar was Zondagsschool.

Van verschillende mensen kregen we W. G. v/d Hulst boekjes, kinderbijbels (waaronder een paar heel oude exemplaren),

Leinweberp laatjesalbums, en nog verschillende andere boekjes met zondagsschoolplaatjes erin, liedboekjes, te leen.

Maar heel bijzonder waren toch wel de diploma's die we mochten lenen! Het was voor vele bezoekers een nostalgische herkenning!

Natuurlijk was onze dorpsfotograaf Andries van Huizen weer aanwezig met mooie plaatjes van de restauratie van de Kerktoren en van Oldeholtgade. En ook ging Andries regelmatig met mensen naar boven om op de toren te genieten van het weidse uitzicht!

Verder heeft Janneke Florijn meerdere zaterdagen haar medewerking verleent, de laatste zaterdag sloot ze samen met haar vriendin, die de blokfluit bespeelde deze kerkenpad muzikaal af. Prachtig!

Langs deze weg willen wij dan ook namens de kerkenraad iedereen die weer een bijdrage heeft geleverd om deze middagen te doen slagen, heel hartelijk bedanken.

Kerkenpad 2015 Nijeholtpade.

Kerkenpad 2015 verliep voor Nijeholtpade iets anders dan voorgaande jaren. Normaal is Geert Kroes tijdens deze dagen in de kerk aanwezig. Geert werd echter ziek en dat is de oorzaak geweest dat aanmelding voor opname in de Tsjerkepaadgids achterwege is gebleven.

Officieel deden we dus niet mee met de Sint Nicolaaskerk.

Enkele weken voor de aanvang van kerkenpad werd besloten om de kerk toch voor bezoek open te stellen. Om het gemis van de vermelding in de gids een beetje te verzachten werd voorgesteld om in de kerk van Oldeholtpade een bord op te hangen met de tekst " Kerk Nijeholtpade is ook open".

Er hoefde niet gezocht te worden naar gastheren cq vrouwen; ik had mijzelf al aangemeld. Ik kreeg een aanstelling voor 6 zaterdagen.

Madelon Kok bood aan om 3 zaterdagen in de kerk op het orgel te spelen. Van dit aanbod werd uiteraard dankbaar gebruik gemaakt.

Ik was reeds in het bezit van het boek over de geschiedenis en de restauratie van de kerk, voor alle zekerheid ben ik ook nog maar een keer gaan koffiedrinken bij de fam. Kroes.

Gewapend met hun informatie en met het boek in de tas ging ik op 4 juli j.l. naar Nijeholtpade voor de eerste kerkenpadmiddag. Het viel tegen, er kwam niemand.

Later bleek dat ook in Oldeholtpade slechts 1 bezoeker was geweest. Waarschijnlijk was het te warm en, ook niet te vergeten, de start van de Tour de France in Utrecht was op de televisie.

Gelukkig waren de volgende 5 zaterdagen drukker en dus ook gezelliger. Er druppelden regelmatig een paar mensen binnen. Eenmaal in de kerkzaal bleven ze meestal even bij de deur staan om met een verbaasde blik het geheel in zich op te nemen. Even

later hoorde je ze dan tegen elkaar zeggen: "Wat is dit mooi"! Daarna werd de hele kerk bekeken en werden er vragen gesteld. Sommige bezoekers hadden genoeg aan een korte uitleg, anderen stelden een langer verhaal op prijs. Ze konden het krijgen zoals ze het wilden hebben'

Er waren ook bezoekers die even stil in een bank gingen zitten om de sfeer te proeven.

Unaniem was de reactie als men weer vertrok; samengevat:" Wat hebben jullie een prachtige kerk ".

Zoals eerder vermeld is Madelon Kok 3 keer geweest om op het orgel te spelen. Haar orgelspel lokte vaak positieve reacties uit van bezoekers .

De laatste zaterdag kwam Madelon samen met fluitist Jurjen Kersies .

Samen hebben ze kerkenpad 2015 muzikaal afgesloten.

Ik was 6 middagen gastheer in de Sint Nicolaaskerk.

Totaal kwamen er ruim 70 bezoekers.

Ik ben tevreden.

Frits Mesker.

In de stilte
kom ik tot rust
vind ik de rust
om te worden
mezelf

In de stilte
spreekt hij tot mij
gaat hij voorbij
ook aan
mij

In de stilte
kom ik tot inkeer
richt ik me op de ik
ben die ik ben

Nieuws van de zondagsschool.

Hallo allemaal,

De zomer ligt bijna achter ons, we hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad en veel heeft mogen genieten. In de zomerperiode is er geen zondagsschool geweest, wel waren er kindernevendiensten in Oldeholtwolde en Oldeholtgade, tijdens de diensten van Nijeholtgade mochten de kinderen gewoon in de dienst blijven en eigenlijk was dat heel leuk en leerzaam, zo leerden de kinderen de gang van zaken tijdens de dienst en de gemeente ziet de jeugd!



Maarrrrrr... wij hebben ook weer zin in de zondagsschool ochtenden! En jullie? We gaan weer verder op ons vertrouwde plekje onder de toren om daar met elkaar weer de verhalen uit kind op zondag te horen, zingen, bidden en knutselen. En natuurlijk gaan we met elkaar nog een leuke startactiviteit doen, waar en wanneer dat is gaan we nog overleggen maar hou de mail maar goed in de gaten!

Lijkt het je ook leuk? Maar ben je nog nooit bij ons geweest, weet dan dat iedereen altijd van harte welkom is!

Voor de zomervakantie heeft Amanda te kennen gegeven dat ze wil stoppen met leiding geven aan de zondagsschool, heel jammer, we gaan haar missen maar willen haar graag bedanken voor de leuke tijd met elkaar en wensen haar heel veel plezier met haar werk als juf!

Nu voelt u de vraag al aankomen, we zouden het heel fijn vinden als iemand Amanda haar plek in wil nemen, het is leuk, mooi en dankbaar “werk”, bel me gerust dan vertel ik er graag over!

Graag tot ziens of tot horens!

Een vriendelijke groet van alle leiding.

Anneke
Tieneke
Marian
0561-688945

=====

Ieder kind verdient een thuis.

Niet voor ieder kind is het normaal
te leven zonder angst
voor hen is dit een sprookjes verhaal
dus geef ze toch een kans
Niet ieder kind is het gewend
te krijgen wat het wil
Dus besef waar je geboren bent
het is een wereld van verschil.
want ieder kind verdient een thuis
met het gezin om mee te leven
waar je zorgeloos je zelf bent
een broer of zus om mee te spelen
waar je door liefde word omgeven
dat is thuis.

Connect

We beginnen weer aan het volgende seizoen! Dit keer beginnen we in september met een 'opening', meestal sloten we het seizoen af. Nu starten we het seizoen met een uitje. We gaan naar het klimbos in Appelscha.

Er zijn weer allerlei activiteiten en een aantal praatavonden. Natuurlijk zijn er dit aankomende seizoen de vertrouwde activiteiten; de actie voor serious request van 3 FM, Sirkelslag en de Paaswake. Verder willen we de praatavonden op een iets andere manier indelen dan in de voorgaande jaren.

Dit is het laatste seizoen van de huidige leiding. Als er een aantal mensen is die graag, in het winterseizoen, een aantal avonden met enthousiaste jongeren (van 12-16 jaar) activiteiten doen en praatavonden wil organiseren en leiden kan zich aanmelden bij Connect: connect-jw@hotmail.com of bij Louwina Hornstra: 431475

=====

Verslag van de vergadering van de Classis Heerenveen in de Hoekstien te Langweer op 22 april 2015.

De opening wordt verzorgd door ds. A. Veldhuizen namens de gastgemeente van de PG Langweer. 2^e Preses ds. A. Vriend kan deze avond 25 leden en 2 gasten welkom heten. Het Quorum is 24 leden en dat is dus maar net gehaald.

Mededelingen van het Breed Moderamen.

1. De PG Echtenerbrug - Oosterzee gaat in zee met de Mobiliteitspool van de PKN in een pilot rondom het beroepen van een proponent voor 80 %.
2. De PG Echtenerbrug - Oosterzee en van de PG De Regenboog hebben het Breed Moderamen gevraagd of er sprake is van bijzondere omstandigheden. In dat geval mag het BM de kerkelijk werker bevoegdheid verlenen om doop en avondmaal te bedienen, belijdenis van het geloof af te nemen, ambtsdragers te bevestigen, trouwdiensten te leiden en de zegen uit te spreken. Het BM heeft geantwoord dat de Generale Regeling Kerkelijk Werkers precies aangeeft wat die bijzondere omstandigheden zijn en dat deze omstandigheden in dit geval niet aanwezig zijn.
3. Het BM was vertegenwoordigd bij de afscheidsdienst van Ds Jan Henk Hamoen op zondag 12 april om 10 uur in 'De Oerdracht' te Joure. Ds Hamoen heeft 14 jaar lang zijn plaats ingenomen in de PG Joure, zeker ook op liturgisch, muzikaal en kunstzinnig gebied. Ds Hamoen blijft in Joure wonen.

4. Na vanaf 1998 verbonden te zijn geweest aan (toen nog de gereformeerde kerk van) Heerenveen heeft Ds S. Sijtsema een beroep aangenomen naar de PG Meppel. De afscheidsdienst was op 10 mei in Trinitas.

Consulent ds. J. vd Veen heeft door drukkere werkzaamheden geen tijd over om zijn consulentschap in de PG ba Eben Haëzer goed uit te voeren.

De oplossing is een constructie waarbij hij consulent op afstand blijft en Ds Harteman, predikant te Kampen, consulent wordt van de PG ba Eben Haëzer.

Dhr Pieter Beintema, ouderling van de Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer wordt als ouderling lid van het Breed Moderamen.

Actuaris dhr. R. Kok wordt vanaf juni als diaken lid van het Breed Moderamen in plaats van als ouderling. Op deze manier wordt aan een evenwichtige verdeling van de ambten binnen het BM recht gedaan.

Naast dhr. Wim Kleijne, als primus ouderling-afgevaardigde voor de Classis Heerenveen naar de Generale Synode, is dhr. Johannes Bakker, ouderling van de Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer bereid gevonden om secundus ouderling-afgevaardigde naar de GS te worden. Dhr. Bakker kon op de Synodevergadering van april meteen aantreden om dat dhr. Kleijne verhinderd was.

Toekomst van de kerk.

In een mini symposium van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan (Het CRO is het overlegorgaan van de 7 Classicale Vergaderingen in Friesland.) is gesproken over de toekomst van onze kerken.

Zien we de krimp alleen maar als een bedreiging of zijn er ook kansen?! Dhr. Anne van der Berg die namens onze classis aanwezig was vertaalt dit naar de situatie in onze Classis: "Hoe kunnen we in de Classis Heerenveen tot samenwerking komen?" (Wij hebben 5 gemeenten met minder dan 100 leden.) In de vergadering, op 14 maart, van de gemeenten binnen de ring Joure was kennismaking en ontmoeting een belangrijk aspect. Maar er is nauwelijks

gesproken over samenwerking. We moeten niet wachten tot het financieel niet meer kan maar we moeten pro actief handelen! Samenwerking biedt kansen! Het thema van de startzondag is dit jaar is niet voor niets “Goede burens”

Rondvraag

Ds. A Vriend stelt de ANBI status van de plaatselijke kerken aan de orde. De gemeenten krijgen dit jaar allemaal een ANBI nummer. Dit is van belang voor de ANBI status voor de gemeente . Zonder deze status moeten kerkelijke gemeenten belasting betalen over ontvangen giften en legaten.

Alleen als de ANBI status aanwezig is kunnen ook de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden in aanmerking komen voor belastingaftrek. Voor 31 december 2015 moet dit geregeld zijn.

Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Na de pauze krijgen de heren G. van den Bosch, gemeente adviseur, en Dhr. H. de Groot, voorzitter, het woord om iets te vertellen over de taken van het RCBB. De belangrijkste taken zijn : toezicht houden, adviseren en bemiddelen bij conflicten. We moeten hierbij denken aan:

- controle van de begrotingen.
- de solvabiliteit vaststellen bij het beroepen van een predikant.
- ingrijpende wijzigingen monumentale panden
- de scheiding van diaconaal en pastoraal geld
- het kopen of verkopen van onroerend goed
- taak bij samenwerking en samengaan van gemeenten

Het RCBB kan in bijzondere gevallen de gemeente onder verscherpt toezicht stellen.

De kerkelijke gemeente is de rechtspersoon maar ook de diaconie heeft rechtspersoonlijkheid.

Na het bedanken van de gasten sluit ds. Vriend de vergadering.

Roel Kok actuaarius

roel-kok@hetnet.nl

<http://clasis-heerenveen.protestantsekerk.net>