

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten” te Oldeholtgade.

Redactieleden:

Ds. Paul den Hollander tel. 0561-612685

e-mail: dsdenhollander@hotmail.com

T. Veenstra tel. 0561- 688362

F.Raggers - Bakker tel. 0561-688654

e-mail: hfa.raggers@planet.nl

Bankrekening Klokkentoren:

“Ter Holten” NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KLOKKENTOREN

s.v.p inleveren voor: **15 november 2016**

Bezorging: Oldeholtwolde - Ter Idzard:

Gerie Groen, Egbert Kanis, Klaske Majoor en Douwe Smitstra

Nijeholtpade: Geert en Jollie Kroes, Jochem, Jurjen en Vrouke Kerssies.

Oldeholtgade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tienieke Bosman,

Rieteke van Huizen en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

Oldeholtgade: P.Oenema tel: 0561-688371

Nijeholtpade: G.Kroes tel: 0561-688346

Oldeholtwolde -Ter Idzard E.Kanis tel: 0561-617278

Onze Website: www.pkn-ono.nl

e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggers@planet.nl

Meditatie.

Gisteravond kreeg ik een telefoontje. Een vriend waarmee ik wel eens op stap ging naar modelauto beurzen is plotseling overleden. Hartstilstand, 59 jaar. De burens hoorden de elektrische wekker die niet werd uitgezet.....Vier dagen eerder waren we nog samen naar Houten gereden en hadden familieverhalen gedeeld, gesproken over wat we gingen doen in de komende jaren. “Wat gaan we doen na ons pensioen?” Het komt er, voor hem, niet meer van. Ontredderd en verslagen ben je dan. Zo snel kan het dus afgelopen zijn. Veel mensen kennen dat gevoel maar soms raakt het je diep. Ik heb voor mezelf wat zitten nadenken en min of meer de balans van mijn leven opgemaakt. Een meditatieve bezigheid! Plannen maken voor later is een mooie bezigheid maar je moet niet vergeten ook vandaag te leven. Elke dag is een geschenk, elke dag heeft haar eigen vreugde. Het is niet vruchtbaar doelen te stellen die pas in de verre toekomst vervuld kunnen worden en tot die tijd je af te tobben om dat te kunnen verwezenlijken. Zo van: “als ik mijn hypotheek heb afgelost, zal ik pas gelukkig zijn”. Dit is misschien een wat overdreven voorbeeld; u kunt er hopelijk om lachen. Maar soms is een beetje overdrijven nodig om jezelf een spiegel voor te houden. Stel het gelukkig worden niet uit tot veel later want je weet niet hoeveel tijd je hebt. Probeer elke dag te zien en te leven als een geschenk dat je gegeven is. Deel dat geschenk met de mensen om je heen. Ga niet later gul en vriendelijk worden maar doe het vandaag al. Het mooiste dat mensen elkaar kunnen geven is” dat het leven als een geschenk aanvaard kan worden”. Dat kan door aandacht, begrip, belangstelling voor elkaar te hebben, meestal kost dat weinig. U begrijpt dat dat is wat ik zal proberen te doen. Mocht u er een bijbelgedeelte bij willen lezen dan vindt u dit terug in Matth. 6: 19-34.maar dan anders verwoord.

Uit de Pastorie.

Vlak voor ik nog een dag of 10 vakantie heb, schrijf ik aan dit kerkblad. U leest het als ik alweer lang terug hoop te zijn. Dan zijn we weer druk in de weer met de startzondag en komt alles weer in de versnelling. Hopelijk zijn we dan uitgerust en vol goede moed.

Deze zomer bracht van alles maar voor mij als pastor springt er toch uit dat een gemeentelid om ziekenzalving vroeg . Een verzoek waar ik graag aan heb voldaan, samen met een ouderling, op een zondagmorgen na de reguliere dienst.

Ik vind dit met zo bijzonder omdat we dit een aantal jaren geleden op een gemeenteavond met Ds.Piet Rozeboom als spreker, aan de orde hebben gesteld als een mogelijkheid. We hebben als kerk veel te bieden maar we zijn ons niet altijd bewust van wat we allemaal ontvangen hebben. En wat we dus ook uit mogen delen. Zo staan we als gemeente “in onze kracht” maar u begrijpt dat het beter is te zeggen: “In Zijn Kracht”. Laten we in die (gegeven) kracht het nieuwe seizoen instappen; samen! Vanaf 2 oktober beginnen de diensten weer om 10 uur! Help me onthouden, zeg ik dan maar!

Koffiemorgens. De ruimte in het Anloopien zou ook overdag wel eens gebruikt kunnen worden door er bijvoorbeeld koffieochtenden te houden. Op een doordeweekse dag zijn er gastvrouwen en-heren die ons een kop koffie en wat gezelligheid bieden. Voorlopig geen speciale thema's en inleidingen. Gewoon een open deur en een luisterend oor in de herfst en de winter. Ik heb hier een aantal mensen over gepolst; zij voelen er wel voor en zullen zeker komen (kijken). Tot nu toe is er nog niemand gevonden die de organisatie op zich wil nemen. Dat gaat vast veranderen als u dit leest en anders moet ik een list bedenken. Via de zondagsbrief gaat u hier meer over horen.

In Memoriam Ybe Duursma.

Ybe Duursma is een begrip in Oldeholtwolde en Ter-Idzard geworden. Jarenlang was hij actief in diverse besturen en verenigingen, schreef hij in de dorpskrant en verdiepte hij zich in de historie en de politiek.

Zo iemand noemen ze tegenwoordig een “vergaderboer”, meen ik te weten. En gelukkig zijn er mensen die zich willen inzetten voor dorp en kerk anders was het platteland niet meer leefbaar.

Duursma mocht ook graag namen en slagzinnen bedenken; zijn laatste actie was dat hij een naam voor onze nieuw-gevormde gemeente bedacht. We hadden er een” wedstrijd” voor uitgeschreven. Duursma deed ook mee en vond dat hij een heel geslaagde naam had ingeleverd. Hij was een beetje teleurgesteld dat we ook de andere inzendingen wilden afwachten, alvorens te besluiten welke naam het zou worden.... Dat was precies het punt. Duursma heeft zich ontpopt tot een man met gaven en talenten en daar hebben we van geprofiteerd maar hij verwachtte dan ook dat iedereen het net zo zou zien als hijzelf. Die houding zal voor zijn naasten wel eens moeizaam geweest zijn. Gelukkig wist hij zich omringd door begripvolle en geduldige mensen, zoals zijn vrouw en kinderen. Ze gaven hem de ruimte om zijn activiteiten te doen.

Het ouder worden viel hem zwaar want ouderdom komt met gebreken. Dat was even wennen voor iemand die oersterk en kerngezond was.

Toen alle feestjes gevierd waren en het boek “af “was, kon hij niets meer bedenken om nog naar uit te kijken. Duursma zag uit naar het einde en vertelde dat ook luid en duidelijk. Hij had heel wat aanloop in Berkenstede maar omdat hij nog steeds de regie wilde houden, ook over de lengte van een bezoek, was hij toch vaak zijn eigen gezelschap.

Op 1 juli mocht hij inslapen. De begrafenis vond plaats vanuit het kerkje in Ter-Idzard, dat ook “ zijn kerkje” geworden was. Kerk en hof stonden in volle zomerpracht. Familieleden en dorpsgenoten leverden hun bijdrage aan een mooie plechtigheid die afgesloten werd met een dronk “op het leven van Ybe Duursma”. Zo had hij het gewild en zo is het gedaan. We wensen allen die hem missen, maar vooral zijn kinderen, kracht om het gemis te verwerken.

Terugkomzondag.

Op zondag 18 september in Oldeholtgade, eerst de kerkdienst en daarna de voortzetting in het “Anloopien”. We gaan daar koffiedrinken en later een glaasje met wat erbij nuttigen. Tussendoor is er een soort Quiz waarbij we bekende personen moeten herkennen; leuk voor jong en oud! We hebben een voorbereidingsavond gehad waarbij we allemaal enthousiast waren over de plannen en de invulling. Dat belooft dus wat. Graag zien we u dus allemaal op het feest dat hoort bij een hernieuwde ontmoeting. Het thema is : “Deel je leven”.
U komt toch ook?

Zangdienst

Zangdienst 9 oktober half 8 in oldeholtgade. Door de vakantie kan ik er nog niet veel meer over vertellen maar u kunt een mannenkoor verwachten alsmede het bekende zangdienst team. Laat je verrassen en beleef het mee!
Voor meer informatie verwijzen we naar de zondagsbrief.

Eeuwigheidszondag.

Het is nog ver weg maar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de mensen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Familieleden mogen een kaars aansteken wanneer de namen afgelezen worden. Later is er gelegenheid voor eenieder die dat wil om een waxinekaars te ontsteken op de daarvoor ingerichtte gedenkplaats voorin de kerk.

Deze keer is de viering in de kerk van Oldeholtspade op 20 November om 10 uur.

De kerkenraad nodigt de familieleden uit deze dienst mee te maken in de weken daaraan voorafgaand. PdH

Er zijn dagen
boordevol vragen

Er zijn uren
die eeuwig duren

Er zijn seconden
die stekend verwonden

Maar altijd weer
is er het Licht

Dat bijstuurt
naar het evenwicht

Bauwke Zijlstra

Verwondering

Levende,

*U bent zo groot dat u steeds weer
het onvoorstelbare verzint.*

*Wat niet in onze hoofden op zou komen,
dat waar ons hart van barsten zou,
dat zoekt u op en maakt u tot
moment van plaats van u.*

*U bent de God die bergen aankleedt met sneeuw,
bomen met blad,
u hangt de wolken aan de hemel en u voedt
de continenten met regen,
en u hoort het raafje in zijn nest om eten roepen.*

*U bent de God die de sterren hun plek wijst,
planeten tot de orde roept.
Als het ene sterrenbeeld is versleten zet u de volgende in
beweging en waar woont u?
Op de lofzang van de mensen*

*Alsof u niet weet wie wij zijn, waar wij wonen.
Alsof u de barst in onze stem niet hoort,
de brok in onze keel,
de steen op ons hart.
U blijft ons roepen. Mens waar ben je?
Mens, waar?*

Dit is het antwoord: al te vaak zijn wij waar wij denken dat u ons niet hoort.

Al te vaak stoppen wij onze oren dicht voor uw roepen.

Al te vaak spelen wij een antwoord, een loflied, huichelen we uw lof, om elkaar te slim af te zijn.

En u.

En op die lofzang woont u?

U zegt het, Heer.

En ik moet een kind worden.

Klein worden bij dat besef.

Rien v/d Berg

Kerkdiensten Verpleegcentrum LindeStede

Een berichtje van de Begeleidingscommissie Geestelijke Verzorging LindeStede. Wij zijn op zoek naar versterking van ons vrijwilligerskorps.

Met veel plezier komt elke zondag een tiental vrijwilligers bijeen om samen met de bewoners de kerkdienst bij te wonen.

En... natuurlijk om de nodige hand- en spandiensten te verlenen.

We halen de bewoners op, bieden de helpende hand bij het opzoeken van de liederen en staan open voor een praatje. Na afloop van de dienst (±11.45u) brengen we de bewoners weer terug naar de kamer of huiskamer.

Om 10.00 uur staat de koffie klaar in het restaurant en worden er, alvorens aan de slag te gaan, de nieuwtjes uitgewisseld en mededelingen over die ochtend gedaan. Altijd een gezellig begin van de zondagochtend.

Als vrijwilliger ben je ongeveer 1x per 4/5 weken aan de beurt. Er wordt een halfjaarlijks rooster gemaakt en onderling wisselen is geen enkele probleem als het eens niet uit komt.

Vorig jaar hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Wat waren we daar blij mee!

Maar..... ook bij ons is er sprake van 'verloop' en we hopen van harte dat bovenstaande u beweegt om eens contact met ons op te nemen. Een keertje 'sfeer proeven' is ook geen enkel probleem.

U bent van harte welkom!

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onderstaande personen:

Jacqueline de Ruiter tel. 0561 616954

Jelly Brinksma tel. 0561 615277

Riekie Pit tel. 0561 614563



Het is alweer 2 ½ jaar geleden dat de 4Klank voor het eerst bij elkaar kwam: mensen die graag wilden zingen, de meesten zonder enige koorervaring.

Afgelopen zomer lieten we tijdens Kerkepad horen, wat er in die afgelopen 2 ½ jaar gebeurd is. En dat resulteerde in een inmiddels behoorlijk repertoire, veelal meerstemmig uitgevoerd!

We gaan hier graag mee door in het nieuwe seizoen. We repeteren nog steeds 'projectmatig', dus niet elke week, op donderdagavonden en zondagochtenden.

En we zingen zo'n 4-5 maal per jaar.

Graag nodigen we belangstellenden uit om ons koor te komen versterken. Kom gerust eens langs op een repetitie.

Voor meer informatie:

Janneke Florijn

0561 476987

janneke@florijn.org



Gewone collectes diaconie Ter Holten:

22 mei	€ 46. -	7 aug.	€ 81,50
29 mei	€ 62.50	14 aug.	€ 46,-
5 juni	€ 72,-	21 aug.	€ 52,-
12 juni	€ 42.50	28 aug.	€ 59,-
19 juni	€ 84,50		
26 juni	€ 65. -		
3 juli	€ 24.-		
17 juli	€ 47,60		
24 juli	€ 52,-		
31 juli	€ 39,-		

Bijzondere collectes diaconie Ter Holten:

22 mei extra collecte wijkkas	€ 50,50
5 juni extra collecte Werelddiaconaat	€ 75,25
3 juli extra collecte jeugdwerk	€ 26,-
10 juli Avondmaalcollecte	€ 134,20
17 juli extra collecte Zondagsschool	€ 50,-
14 augustus extra collecte Zomerzending	€ 44,-

=====

"Ga mee met ons,
 trek lichtend ons vooruit naar tijd
 en land door U ooit aangeduid.
 Leef op in ons,
 de mens die leven moet,
 één die de toekomst heeft die leeft voorgoed."
 Jan van Opbergen

Kerkdiensten van 4 september t/m 4 december 2016

Datum	Plaats	Tijd	Predikant	Bijzonderheid
4 sept.	Nijeholtpade	9.30 u	Ds. L. Cnossen	
11 sept.	Oldeholtwolde	9.30 u	Ds.G. P. den Hollander	Coll. Missionair-werk
18 sept.	Oldeholtpade	9.30 u	Ds.G. P. den Hollander	Terugkom-zondag
25 sept.	Nijeholtpade	9.30 u	Ds. A. Langhout	
2 okt.	Oldeholtwolde	<u>10.00 u</u>	Ds. G. P. den Hollander	
9 okt.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Extra coll. Wijkkas
16 okt.	Nijeholtpade	10.00 u	Jan Koops	
23 okt.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. W. Baas	
30 okt.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Coll. Najaars-Zending
6 nov.	Nijeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	
13 nov.	Oldeholtwolde	10.00 u	Da. Y. Riemersma-Beintema	Coll. Binnenl. diaconaat
20 nov.	Oldeholtpade	10.00 u	Ds. G. P. den Hollander	Eeuwigheids-zondag
27 nov.	Nijeholtpade	10.00 u	Ds. G.P. den Hollander	1e advent
4 dec.	Oldeholtwolde	10.00 u	Ds. G.P. den Hollander	2e advent

Waar collecteren wij voor?

30 oktober:

Werken aan vrede en verzoening in Colombia

De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmaffia.

De Mennonietenkerk in Colombia werkt aan vrede en gerechtigheid. In Colombia hebben veel mensen dagelijks te maken met angst en onrecht. De Mennonietenkerk in Colombia (IMCOL) heeft daarom het project 'Geloven in verzoening' opgezet.

Inge Landman werkt hier namens Kerk in Actie aan mee. Zij is sinds januari 2015 uitgezonden naar Colombia. In het dagelijks leven van Colombia is vaak geen aandacht voor slachtoffers van het gewapende conflict. Veel mensen zwijgen over wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn bang voor represailles van gewapende groepen. Gelukkig komt er stukje bij beetje meer ruimte om stil te staan bij het conflict. Mensen durven weer voorzichtig te spreken over wat verzoening voor hen betekent, zeker nu er een historisch vredesakkoord is bereikt tussen de regering en de FARC.

Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is voor hen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.” Inge deelt de verhalen en bijbelstudies met betrokken kerken in Nederland, in de hoop dat ook zij zich actief gaan verdiepen in het thema verzoening.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Kerkenpad Oldeholtpade

Afgelopen weken wisten veel mensen de Stephanus kerk weer te vinden. Het waren weer heel mooie zaterdagen. Er werden weer fijne gesprekken gevoerd en een enkeling waagde de klim naar boven op de toren, waar ze van een geweldig uitzicht mochten genieten. Ook waren de verzamelde merklappen erg in trek vele herinneringen kwamen naar boven bij het zien van de borduurwerken. Langs deze weg willen we dan ook alle gastvrouwen, Andries van Huizen, 4Klank en de beide organistes weer hartelijk bedanken voor hun inzet. Mede dank zij jullie is ook Kerkenpad 2016 weer een succes geworden Dank jullie wel!

Tsjerkepaad 2016

Al een aantal jaren mag ik een paar keer als gastvrouw tijdens Tsjerkepaad optreden.

Het is altijd weer afwachten hoeveel bezoekers er langs komen. Dat hangt o.a. af van het weer, of er een stukje in de krant heeft gestaan en van de expositie.

Het is me al meerdere keren opgevallen dat er heel diverse mensen op bezoek komen. Ik ben altijd benieuwd naar de reden van hun komst. Dat loopt nogal uiteen. De een komt alleen voor het beklimmen van de toren (Andries maakt meerdere keren de gang naar de trans), een ander heeft alleen oog voor de merklappen. Een derde heeft genoeg aan een blik in de kerk en gaat weer verder.

Veel mensen komen aan omdat de deur open staat!
Dit jaar zag ik een mevrouw op leeftijd met een tiener binnen lopen. We raakten aan de praat.

De jongen vertelde dat zijn voorouders in onze kerk getrouwd waren.

Ik dacht aan grootouders en vroeg naar hun naam. Hij antwoordde dat ze geen bijzondere naam hadden. Dat vond ik een apart antwoord en toen er nader naar vroeg vertelde hij dat het over een Jan Aukes (of iets in die geest) ging. Ik zei: dat is van voor de franse tijd. Jazeker, ze zijn in 1676 getrouwd. Toen verwees ik ze naar het predikanten bord en laat nu net in dat jaar een predikanten wissel plaats gevonden hebben. Maar toch, één van tweeën zal waarschijnlijk het huwelijk voltrokken hebben.

De jongen ging graag mee de toren in, zijn oma vertelde dat zij uit Zeeland kwam, haar kleinzoon uit Zuid Holland.

Ze waren vorig jaar ook een paar dagen in de buurt geweest en stonden in Oldeholtgade voor een gesloten deur.

Dat vond haar kleinzoon erg jammer. Die had het stamboom onderzoek overgenomen van zijn overleden vader.

Op internet had hij uitgevonden dat de kerk deze zaterdagmiddag open was en daarom hadden ze hun trip gepland met een zaterdag erin.

Dit is één voorbeeld van een verhaal dat zomaar? verteld wordt op een zaterdag middag.

Er later aan terug denkend bedacht ik dat het fijn is dat er ruimte is om verhalen te vertellen, dat er tijd is om te luisteren, dat een kerkruimte blijkbaar uitnodigt om verhalen te delen.

Net als sommige merklappen doen en waar wij op de zondag morgen ook mee bezig zijn.

Conclusie: fijn dat de kerk ook op zaterdag open is.

Jetske van Beem.

Kerkenpad 2016 Nijeholtpade

Femmie vroeg mij alvast een verslagje van kerkenpad 2016 in Nijeholtpade te maken.

Het is zondagmorgen 4 september s' morgens 6 uur, en het regent na een periode van stralend zomerweer.

Wat kerkenpad betreft in Nijeholtpade is dit ook dit jaar weer zeer geslaagd. Alle zaterdagen aanloop.

Bezoekers uit Duitsland, Amerika, Zeeland en alle andere provincies van Nederland.

Ook het orgespel van Ina de Haan en Madelon Kok werd zeer op prijs gesteld. Bezoekers van kerkenpad zijn vaak ook geïnteresseerd naar de kerkgang in onze gemeente, en daar kwamen vaak heel leuke gesprekken uit voort.

Zaterdag 10 september was het de laatste keer dit jaar.

Ook toen waren de schilderijen van Engelbert Tiel Groenestege nog een keer te bezichtigen.

Frits en Els Mesker hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het slagen van kerkenpad 2016, Waarvoor mijn hartelijke dank.

Geert Kroes.

Angst

Nu hef ik stil mijn handen op, ik zoek U en ik wacht.

Mijn angsten laat ik achter, Heer,

ik ruil ze voor uw kracht.

Ja als de vrees mijn hart belaagt, dan klop ik bij U aan.

Wilt U, mijn sterke Jezus,

de angst voorgoed verslaan?

Jill Briscoe

Bijbelkring

In het winterseizoen komen we elke maand een avond bij elkaar bij Antje van Gunst om met elkaar van gedachten wisselen over een bijbelgedeelte of een thema. Dit leidt tot boeiende gesprekken met verrassende wendingen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze avonden? Wij willen heel graag nieuwe mensen in onze groep.

Iedereen is van harte welkom.

Op de zondagsbrief staan de data vermeld.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Tieneke Bosman 0561-689234

Breicafe

Op de zondagsbrief van 25 januari 2015 plaatsten we een oproepje voor het opstarten van een breicafe. De reacties waren boven verwachting en op 21 april gingen we met 9 dames van start op de Hamersweg 1a, maar nu zo'n anderhalf jaar later bestaat de groep al uit 11 enthousiaste creatieve dames. Er wordt gehaakt, weer anderen breien, maar wat nog belangrijker is we leren van elkaar en delen daarnaast ook lief en leed. Inmiddels is er ook een tweede groep van start gegaan, zodat er dus nu elke week breicafe is. De groep in de **oneven week zit vol** maar in de groep van de **even week** is nog wel plaats voor enkele dames. Dus lijkt het u/ je leuk om te komen breien, haken, borduren of gewoon gezellig samen bezig te zijn met het een of ander laat het weten.

Nieuwsgierig geworden en wil je een keertje langs komen? bel dan even met Femmie Raggars. Tel. 688654 of via de mail hfa.raggars@planet.nl.

Nieuws van Enjoy.

U leest het goed Enjoy of te wel Geniet!

Met de komst van de Peuterspeelzaal, welke wij voor de jeugd en gemeente mogen gebruiken en met het oog op de toekomst, het kerkelijk centrum, hebben wij als jeugdwerkers er weer ontzettend veel zin in om een nieuwe weg in te slaan. Met elkaar hebben we nagedacht hoe we de toekomst voor de jeugd van onze kerk (en omgeving) kunnen laten genieten van wat het geloof ons geeft. Vandaar de naam Enjoy!



Na deze prachtige zomervakantie gaan we weer van start met de nevendiensten tijdens de kerkdiensten van Oldeholtwolde en Oldeholtpade. Tijdens de diensten in de kerk van Nijeholtpade mogen de kinderen in de dienst blijven en is er dus geen nevendienst.

En....we starten met club Enjoy, voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd, willen we 1 x in de 6 weken op een vrijdagavond in het Anlopien club gaan geven. We hebben al ontzettende leuke ideeën voor deze avonden. De avonden zullen bestaan uit een inleiding uit de bijbel, dmv een verhaal, filmpje, quiz etc en daarna knutselen of een spel. Iedereen is welkom! (ook als je niet naar de kerk gaat!)

De eerste avond staat gepland op 23 september in het Anlopien te Oldeholtpade.

Lijkt het u leuk voor uw kinderen, kleinkinderen, buurkinderen etc, laat het ons dan even weten!

Tevens zijn wij ontzettend dankbaar en blij met Jantsje Meijerink die heeft aangegeven ons te willen gaan helpen met het jeugdwerk, met name gericht op Enjoy. Zij is de moeder van

Tessa, Femke en Ilse. We hebben al een aantal keer met haar vergaderd en zijn erg blij dat ze dit op zich wil nemen en fijn dat iemand zich aan ons verbind met frisse ideeën.

Mocht u nu denken, misschien is dit ook iets voor mij, bijv. hulp tijdens de clubavonden, laat het ons weten, wij zijn daar erg blij mee!

De tijden van de Enjoy club avonden vermelden wij nog op de zondagsbrief en via de mail.

Wij hebben er ontzettend veel zin in, en hopen u en jullie ook! Graag tot ziens in de kerk of in het Anlopien!

Een vriendelijke groet van, Jantsje, Tienieke, Sippie en Marian

Telnr: 0617115202 of mail naar jaapenmarian15@hotmail.com

Gelukkig

*Geluk is een vlinder
hoe meer je er achteraan jaagt,
des te harder vlucht het bij je vandaan
en des te beter verstoopt het zich.
Maar als je er mee stopt om het na te jagen
en je andere dingen gaat doen,
dingen die nuttiger zijn dan het najagen van persoonlijk
geluk, dan zal het stiekem van achteren naar je toe
vliegen en op je schouder gaan zitten.*

Nieuws van het jeugdwerk.

Wij gaan weer van start met ons jeugdwerk na het startschot van de startzondag.

Deel je leven is het thema van deze startzondag 18 september.

Het jeugdwerk is een belangrijk deel van de gemeente met als opbouw naar de toekomst.

Het komend seizoen elk weekend een programma voor de jeugd in het Anlopien .

Zoals u weet hebben er een paar jeugdwerkers afscheid genomen na jaren jeugdwerk .

Een kleine groep jeugdwerkers gaat nu het programma aanbieden. Connect en Discover door Bauke Kuperus, de Soos m.b.v. de ouders van de jeugd.

De zondagschool Kindernevendienst blijft in de dienst erbij en elke maand komt er een jeugd activiteit voor de jongsten in het Anlopien.

O.l.v Marian Spengen Tienieke Bosman Jantsje Meijerink en Jacquélien de vries, Sippie Brak.

Graag willen we het programma met u delen als gemeente, het kan zijn dat we een beroep op u gaan doen voor uw bijdrage aan het programma.

Heeft u bepaalde kennis of vaardigheden wat voor onze jeugd interessant en leerzaam kan zijn dan horen wij dit graag van u op de startzondag.

Wij vragen u zich op te geven via de intekenlijst met het thema waar u kunt bijdrage met uw talent. Op de startzondag kan Bauke u hier meer over vertellen, heeft u vragen schiet Bauke even aan. Wij voelen ons gesteund met uw bijdrage.

Uit ervaring in andere gemeentes waar wij gewerkt hebben met het programma met jong en oudere jeugd is het als positief ervaren samen te werken.

Samen ons leven delen, het thema van deze startzondag willen we graag met u betekenis geven.

De agenda van het jeugdwerk en het programma vermelden wij op de zondagsbrief.

Tot ziens op de startzondag,
De werkgroep Jeugdwerk.

Startzondag 18 september 2016

Wij zijn van start gegaan met de voorbereiding van onze startzondag.

Wij nodigen u uit voor deze dag 18 september

Wij starten met de dienst 9.30 uur in Oldeholtpade met onze eigen dominee Paul den Hollander en met medewerking van verschillende gemeenteleden. Jong en oudere jeugd.

Wij, daar hoort u ook bij! Het Wij gevoel is samen gemeente zijn en samen delen.

Het Thema van de PKN kerken is 18 september “ Deel je Leven”! We willen u daarom uitnodigen met elkaar de dienst te vieren en vervolgens nodigen wij u uit in het Anlopien waar we met elkaar kunnen bijpraten en kunnen delen.

Wij zorgen voor koffie met gebak en een leuke activiteit, deelname is geheel vrijblijvend.

Een hapje en een drankje wordt verzorgd door Marcel en Marja Kasmarek.

Wij rekenen op uw komst noteer in uw agenda, schrijf op de kalender.

Tot ziens, op de startzondag, hartelijke groet van de werkgroep start zondag 2016!

De Preek van de week.

Tijdens de preek geven enkele kinderen hun mening over de kerkdienst! Hieronder een van de beoordelingen.....na afloop van de kerkdienst van zondag 4 september werd deze mij door Marjan van Spengen gegeven met de woorden: misschien iets voor in de Klokkentoren? We willen hem u niet onthouden!

Wij geloven!

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.

Soms noem ik Hem God,
maar het liefste
noem ik haar Schepper.

Ik geloof in mensen,
gedreven door de Geest,
die mij voorleven
wat leven betekent
en wat liefde vermag.

Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen
die leefden en leven
zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap
van de Geest: mensen die samen
zich oefenen in recht doen
en vrede stichten, in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren,
en ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de *liefde*.

Geloofsbelijdenis van *Jan van Opbergen*

Even bijpraten over café de Rustende Jager.

De commissie die de plannen voor de verbouw van het door de kerk aangekochte café de Rustende Jager naast de kerk uitwerkt, heeft in de afgelopen maand ondanks de vakantieperiode grote stappen gezet. Inmiddels is er een ontwerp van de aanbouw gereed en kan dit worden voorgelegd aan burgerlijke gemeente om de bouwvergunning rond te kunnen krijgen. Ook de kerkelijke gemeente zal middels een bijeenkomst worden geïnformeerd waarin ook de financiële kant van de plannen zal worden toegelicht. De kerkenraad is hierover al eerder geïnformeerd en heeft groen licht gegeven de plannen verder uit te werken. De komende tijd gaat er veel gebeuren om de bouw te gaan realiseren. We zullen hierover ook via de weekbrief communiceren.

Werkzaamheden

Op het gebied waarop we het parkeerterrein hebben gepland moet de komende tijd een aantal bomen worden verwijderd en daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Vandaar via dit bericht een oproep voor vrijwilligers die ons daarbij willen

helpen. Met het verwijderen van deze bomen komt er veel hout beschikbaar als brandhout, en dit kan dan worden verdeeld onder de vrijwilligers die ons willen helpen.

Wilt u helpen meldt u dan aan bij Henk Raggars via e-mail: Raggh01@tele2.nl of telefonisch 0561-688654. Geef daarbij ook aan op welke dagen u beschikbaar bent.

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Henk Raggars

Kerkbladverslag de vergadering van de Classis Heerenveen op woensdag 20 april 2016 “Yn ’e Beage te Jubbega.

De opening wordt verzorgd door het duo “Piet en Sjoerd” (Ds. P. Hulshof en Dhr. S. Jongsma) van de ontvangende gemeente Jubbega - Hoornsterzwaag. Een tweetalige samenspraak over “aaien en zout”. Het zout geeft extra smaak aan het ei. Jezus zegt dat wij als zoutkorrels moeten zijn in de wereld. (Mattheus 13, 14 en 16.) Ds. Hulshof gaat ons voor in gebed en bidt om een gezegende vergadering. Preses ds. A. Vriend bedankt de gemeente Jubbega - Hoornsterzwaag voor de opening en de goede ontvangst.

Hieronder volgt een opsomming van zaken die de afgelopen periode de aandacht hebben gehad.

* *Initiatiefgroep Tsjûkemargemeenten.* Een verslag is ontvangen van de bijeenkomst op 12 maart in De Oerdracht. Er zijn 3 werkgroepen (bestuurlijk, financieel en pastoraat) en er zullen vier thema-avonden worden georganiseerd (pastoraat, diaconaat, financiën en jeugdwerk). De PKN heeft 16.000 Euro subsidie toegezegd. Dr. K. Dijkstra adviseert de initiatiefgroep om er wel

op te letten dat zij binnen de kerkordelijke kaders blijven werken.

* *Platform overleg gemeenten rondom Wolvega over geestelijke verzorging tehuizen.* Blijkens de 'brandbrief' van Ds. P. den Hollander is dit noodzakelijk. Het Breed Moderamen zoekt uit of daar ook een zorg en een verplichting ligt bij de instellingen en hoe de formele relatie is. Goede geestelijke zorg is en blijft belangrijk!

* *Afscheid van twee 'oud gedienden'.* Mw. G.M. Bikker-Bosch heeft het Breed Moderamen vertegenwoordigd op 10 april in een dienst in Verpleegcentrum Anna Schotanus te Heerenveen-Zuid waarin afscheid werd genomen van Ds. A.H.C. Brugman-Kuipers als geestelijk verzorger. Op 22 mei hoopt dhr. J.K. de Jong het Breed Moderamen te vertegenwoordigen in de dienst in De Oerdracht waarin Ds. E. Pijlman afscheid neemt van de PG Joure c.a. vanwege emeritaat

* *'1-april-gesprek' met PG Joure en de PG Terkaple.* Vanwege de vacature die ontstaat bij het emeritaat van Ds. E. Pijlman zal een informeren en oriënteren gesprek plaats vinden tussen het Breed Moderamen en afgevaardigden van de kerkenraad van de PG Joure c.a. Aan dit gesprek zal het Regionaal College Behandeling Beheerszaken, dat de solvabiliteitsverklaring afgeeft, aanwezig zijn. Sinds 20 april is het verplicht dat bij elke vacature in een gemeente een gesprek volgt met het Breed Moderamen van de Classis.

* *Preekconsent* is door het BM aangevraagd voor ouderling kerkelijk werker dhr. J. Knol. (Joure).

* *Over het LRP-probleem (de ledenregistratie) van Lemmer* zal BM-lid dhr. A. v.d. Berg in gesprek gaan met dhr. Van der Schaaf van de PG. Lemmer. Ook De PG Eben-Haëzer is betrokken bij het oplossen van de problemen die ontstaan door de foutieve registratie van leden.

Deze vergadering is de laatste die dominee Eize van der Sluis bijwoont. Hij neemt afscheid van als lid van de Classis en dus ook van het Breed Moderamen. De Preses bedankt Eize van harte voor al het Classis werk. Als lid van het BM en als preses. Scriba Dick Deuzeman meldt dat Eize, op een paar dagen na, 25 jaar binnen de Classis Heerenveen heeft gewerkt. Dit was in de gemeenten Aldeboarn, Heerenveen en Lemmer. Eize vertelt in zijn afscheidswoord dat hij zich ‘thuis’ voelde in de Classis en dat hij afscheid neemt met een gevoel van weemoed. Dat heeft ook te maken met het verdwijnen van de classis en dat is eigenlijk wel spijtig. Hij hoopt dat, ook het bovenplaatselijk werk, blijvend geïnspireerd mag worden door het werk van de Heilige Geest! Als nieuw lid van het BM wordt aan de vergadering voorgedragen ds. Piet Hulshof van de PG Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag. De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van Ds. Hulshof.

De Quaestor/penningmeester dhr. J. de Jong licht de financiën over het jaar 2015 toe. De vergaderkosten zijn lager door minder gebruik te maken van ‘dure’ vergaderplaatsen. De bankkosten zijn wel hoger omdat de banken hogere kosten berekenen. Het jaar is afgesloten met een klein tekort. Hiervoor is dekking vanuit de reserves.

De Kascommissie heeft de “boeken” gecontroleerd en akkoord bevonden. De preses bedankt de Quaestor en de kascommissie voor hun werk.

Na de pauze is er een presentatie door Dr. Eize van der Sluis met als titel: Eucharistie, spanning tussen liturgie en diaconie. *Motto: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen want daartoe bent u geroepen. Motto: Wees ook dankbaar (eucharistos).* Zie Colossenzen 3:15.

De presentatie is te vinden op <http://classis-heerenveen.protestantsekerk.net>

De Preses bedankt Eize van der Sluis voor zijn mooie presentatie en sluit de vergadering.

De volgende Classisvergadering is woensdag 28 september in Terkaple

Roel Kok, 2^e scriba

roel-kok@hetnet.nl

