

Meditatie - juni 2014

Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

Ik ben een liedjesmens. Soms blijft er een lied in mijn hoofd hangen dat op allerlei momenten van de dag doorklinkt. Soms loop ik het zachtjes te zingen. Het kunnen liederen die samenhangen met herinneringen uit mijn jeugd zijn, een kinderlied, of iets wat we zondag zongen. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met mijn gemoedstoestand; als ik me blij en opgewekt voel hoor ik andere liedjes dan wanneer ik naar huis fiets na een gesprek met iemand die het moeilijk heeft. Zo gaat dat dus. Nu de dagen langer worden en de vakantie in aantocht is komt Gez. 288 boven drijven. Een lied vol verlangen en goede moed. Zou het ook niet kunnen dat dit lied raakt aan een "diepere laag" in ons leven? Het spreekt over de beloften van God. Dat spreken over de beloften van God wordt kennelijk beïnvloed door wat mensen verlangen, *de grote zomer*. Dat kan ook bijna niet anders. Als we over God praten, doen we dat met onze eigen woorden en verbinden we dat met onze eigen ervaring en ons eigen verlangen. Wat kunnen we met passie over het weer praten en wat verlangen we naar de zomer als het weer eens dagen geregend heeft.....

In het tweede vers drukt de dichter zich nog anders uit en zegt dat "*het koninkrijk*" met niets te vergelijken is. Hij zegt letterlijk dat er "geen woord is dat het kan bereiken". Dat is mooi gezegd. Heel vaak zie je in studies dat men een beeld wil creëren van *het Koninkrijk*. Je kunt er over discussiëren om tenslotte tot de slotsom te komen dat je niet veel verder bent gekomen. Zodra mensen gaan invullen hoe God eruit ziet of hoe zijn koninkrijk moet zijn, begrenzen zij God. Alles moet passen in wat zij zelf bedacht hebben. Dit staat openheid en ontvankelijkheid in de weg en heeft geen oog voor het anders zijn van God.

Is verlangen naar het koninkrijk van God dan niet geoorloofd? Natuurlijk wel, maar alleen in het besef dat God anders is dan wij kunnen bedenken, maar ook in het vertrouwen dat Hij het goede met ons voor heeft. Dat neemt niet weg dat ik hoop dat we een goede zomer krijgen waar u en ik eindeloos van kunnen genieten.