

Fabels spreken de waarheid (DA, 5/2008, pag. 12)

Mensen hebben elkaar altijd al fabels verteld. Verhalen waarin dieren of bomen de hoofdrol spelen. En iedere gelijkenis met levende personen was toevallig...Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Lees en oordeel zelf!

De wolf en de mens

Een wolf pochte, dat hij onoverwinnelijk was, maar de vos zei tegen hem: De mens is veel sterker dan jij! 'Wijs er een aan en dan zullen we wel zien!' antwoordde de wolf. Er komt een kind voorbij: 'Is dat een mens?', vroeg de wolf. 'Nee, maar dat wordt er een'. Een oude man kwam voorbij. 'Dus dat is er een', zei de wolf. 'Nee, dat is er een geweest.' Er kwam een jager voorbij. 'Dat is er een!', schreeuwde de vos en ging er vandoor, terwijl de wolf een lading lood in zijn lichaam kreeg. 'Ik heb het je voorspeld!', zei de vos.

De wolf en de zwerfhond

Op een dag ontmoette de oude gekke wolf een zwerfhond. Het dier stierf bijna van de honger en was niet veel meer dan vel over been. 'Ik ga je opeten', zei de wolf terwijl hij zijn bek aflikte. 'Zo mager als ik ben?', antwoordde de zwerfhond. 'Je kunt me beter eerst vetmesten en daarna opeten...' Maar toen de hond dik genoeg was, was hij ook sterk genoeg om zijn vijand op de vlucht te jagen. Hij hoefde alleen zijn tanden maar te laten zien.

De wolf en de reiger

Een wolf die een visgraat had ingeslikt, zocht een reiger om haar eruit te laten trekken. 'Ik zal je rijkelijk belonen en je een dienst bewijzen', zei hij. De reiger accepteerde. Hij stak zijn lange snavel in de keel van de wolf en trok de graat er in een seconde uit. De wolf bedankte en ging weg. 'En mijn beloning?', vroeg de reiger. 'Wat? Je hebt niet alleen je kop in mijn keel mogen steken zonder dat ik je gedood heb, maar nu wil je nog iets anders ook?'

De wolf en de geit

Een wolf die stierf van de dorst, vond eindelijk een put. Maar alleen op de bodem lag water. De wolf bestudeerde de situatie en ontdekte hoe hij die moest oplossen. Hij sprong in de emmer die hem gauw naar de bodem bracht, waar hij zijn dorst kon lessen. Alleen, nu moest hij weer omhoog. Hij maakte zich daar niet al teveel zorgen om, want hij wist dat er wel iemand zou komen drinken. En inderdaad, een tijdje later kwam een geit naar de put om te drinken. De wolf legde haar uit hoe het systeem werkte en zei: 'klim in de emmer, als jij naar beneden gaat, ga ik omhoog.' 'Ja, maar daarna?', vroeg de geit. 'Hoe kom ik dan weer omhoog?' 'Heel eenvoudig', zei de wolf. 'Dan ga ik weer naar beneden, en jij komt omhoog.' 'Prima', zei de geit, stapte in de emmer en kwam naar beneden. En de wolf was boven. Hij groette en wilde weggaan. 'Wacht!', zei de geit, 'je hebt beloofd om me omhoog te halen.' 'Het was een slecht plan', antwoordde de wolf.