

## **Valentijnsdag : Ik zie jou zitten!**

“De grootste kanker van deze tijd is doodgewone eenzaamheid”, schreef Herman van Veen ruim twintig jaar geleden. Toen waren er nog geen mobieltjes, nog geen SMS-jes of e-mail. We hebben intussen een heleboel mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Maar of er nu ook minder mensen eenzaam zijn?

### **Valentijnsdag**

Een mens is gebouwd op relaties : alleen is maar alleen. Iedereen bloeit op door liefde en vriendschap. Is het toeval dat juist in een tijd dat er op het gebied van Communicatie en relaties een heleboel te wensen valt, Valentijnsdag jaarlijks populairder wordt? Vooral jonge mensen maken werk van Valentijn. Met mailtjes, SMS-berichten en het ouderwetse kaartje via de post laten ze elkaar weten: ik zie jou zitten, jij betekent iets voor mij. Blij dat je er bent! Heimelijke verliefdheden kunnen op deze manier tot uiting worden gebracht, maar ook waardering en vriendschap. Daarmee geven we elkaar iets moois: bevestiging van ons bestaan. Want dat is de betekenis van zo'n Valentijnskaart. Je maakt een ander deelgenoot van jouw waardering, respect, bewondering, liefde of vriendschap. Wie kan er nu zonder een regelmatig teken van de mensen om je heen, dat jou vertelt: blij dat je er bent, ik zie je zitten!

### **Soldatenliefde**

Wie was eigenlijk de Valentijn die aan deze dag zijn naam geleend heeft? Heel veel weten we niet van hem, maar de weinige gegevens die we hebben, vertellen toch een mooi romantisch verhaal. Valentinus werd geboren aan het begin van de derde eeuw in de omgeving van Rome. Hij was naar men zegt priester en arts tegelijk en werd later bisschop in Terni.

Het zijn roerige tijden in het Romeinse rijk en keizer Claudius heeft er de handen vol aan om de orde te handhaven. Elke militair is nodig. En als je als Romeins legionair wordt uitgezonden, moet je als het even kan niet teveel met je gedachten ergens anders zijn. Claudius verbood zijn militairen daarom te trouwen, zolang het landsbelang volledige toewijding eiste. Maar het hart gaat zijn eigen wegen. Een jonge legionair en zijn meisje melden zich bij de bisschop en vragen hem om hun huwelijk in te zegenen.

### **In the name of Love**

Valentinus weet van het keizerlijk decreet en van de risico's die hij daarmee voor zichzelf neemt, maar hij zwicht voor de liefde van het jonge paar en verbindt hen in de echt. Al snel volgen er andere paren, tot een verrader ervoor zorgt dat Valentinus wordt gearresteerd. Claudius, toch al geen grote vriend van de Christenen in zijn rijk, laat Valentinus folteren en ter dood veroordelen. Het vonnis heeft plaats op 14 februari 268 in Rome. Het is deze sterfdag waaraan Valentijnsdag gekoppeld is. Een dag om de liefde en de vriendschap te vieren, waarvoor een kerkvader uit de oudheid zijn leven gaf. Het zal geen verbazing wekken dat Valentinus, later heilig verklaard, geldt als schutspatroom van geliefden en verloofden en als de beschremer van het huwelijk. Deze man had vast nooit gedacht dat hij in de 21 e eeuw nog massaal navolging zou vinden.

Maar ja, wat "in the name of love" gebeurt, heeft duurzaamheid en kracht. Ds.den Hollander.