

# Zondagsbrief

## Ter Holten



11<sup>de</sup> jaargang

25 februari 2018 Nummer: 4

---

### Kerkdiensten:

Zondag 25 februari  
10.00 uur  
Oldeholtgade

Voorganger: ds. G. P. den Hollander  
Organist: K. Grootherder  
Kindernevendienst: Tieneke

In deze dienst een extra collecte voor Kerk in Actie 40-dagen tijd.

---

Zondag 4 maart  
10.00 uur  
Nijeholtpade

Voorganger: ds. G.P. den Hollander  
Organist: M. Kok

Zondag 11 maart  
10.00 uur  
Oldeholtwolde

Voorganger: da. A. Kuiper  
Organist: M. Kok  
Kindernevendienst: Marian

---

### Dringende oproep voor Kerkepad

Vorig jaar was onze kerk tijdens kerkenpad niet open.. jammer maar helaas.  
Nu is er weer de vraag binnen gekomen of we dan dit jaar wel weer mee willen doen.  
Daarom wederom mijn vraag wie wil dit helpen organiseren?  
De Tsjerkepaadperiode is dit keer van zaterdag 7 juli t/m zaterdag 8 september 2018.  
We zijn meestal om de zaterdag open dus niet iedere week maar ongeveer  
6 keer, hangt er van af hoe het uitkomt.  
Het jaarthema is dit keer “Kerk en gastvrijheid”.  
Ze vragen ons om het komende seizoen aandacht aan dit thema te schenken.  
Het thema sluit aan bij het thema van Culturele Hoofdstad 2018: Iepen mienskip.  
Wie o wie? Voor vragen en/ of aanmeldingen mag u bellen met:  
Femmie Raggers 0561-688654 of per mail [hfa.raggers@planet.nl](mailto:hfa.raggers@planet.nl)

### Nieuws uit de ziekenboeg:

Mevrouw Betten is verhuisd naar Mariënbosch in Heerenveen.

Kamernummer hoop ik zo spoedig mogelijk te vernemen.

Antje van Gunst heeft een pacemaker gekregen en is hertellende, jammer genoeg kreeg ze de griep er overheen.

Familie Damstra uit Ter Idzard heeft een periode met een heleboel medisch gedoe doorgemaakt. Het gaat nu redelijk goed en ze zijn aan het herstellen. Ter bemoediging kregen zij zondag 18 februari de bloemen uit de kerk.

ds. G.P. den Hollander

### Opbrengst extra collecte:

De opbrengst van de extra collecte van zondag 11 februari in Nijeholtpade bedroeg: € 39,25 deze is bestemd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie.

### Persbericht | Aankondiging:

**Themamiddag: Lichte muziek in de kerk  
zaterdag 10 maart 2018  
aanvang 13.30 uur**

**locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX]**

**m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega)**

**en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk**

Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren in vieringen en deze muziek met goede kwaliteit kunt uitvoeren.

Johan Klein Nibbelink zal vertellen over zijn werk als pop-cantor en zijn vele initiatieven op het terrein van liturgie en lichte muziek. Het (parochie)koor Spirit of Joy zal de lezing muzikaal illustreren met een aantal composities die het koor regelmatig in eucharistievieringen zingt. Dirigent en theoloog Ulbe Tjallingii zal een inleiding houden over de plaats van lichte muziek in parochievieringen. Deze kerkmuziekmiddag wordt georganiseerd door de Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân. Wilt u info over deze middag dan kunt u contact leggen met Ulbe Tjallingii via: [orgelspel@hotmail.com](mailto:orgelspel@hotmail.com) | 06-14859557.

### Agenda:

Maandag 12 maart	Gesprekskring rond Open Deur bij Wim Hoogers
Woensdag 28 maart	Bijbelkring bij Antje van Gunst 19.45 uur
Zondag 29 april	Gezinsdienst 9.30 uur in Nijeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman)  
Per e-mail: [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:  
**Donderdagavond 8 maart 2018**

## 40-dagentijd

Eerst even een vervolg op de “40dagentijd” opmerkingen van zondag.

Er had een kerkganger mee zitten rekenen, zondag, 40 dagen tot Pasen? Dat leek hem stug. Hij dacht meer aan 46.

U begrijpt dat ik meteen ” ter verantwoording ben geroepen”. Er volgde een goed gesprek dat me ook wat inspiratie opleverde voor een column in de “Stellingwerf” die ik nog moest schrijven en waar ik al een dag of wat over liep te piekeren. Zo’n stukje is altijd een opgave (en een uitdaging) het moet 350 woorden zijn met een kop die uitnodigend is, niet te kerks, toch verdiepend, uitnodigend, je mag geen reclame maken voor je eigen parochie en bovenal moet het op tijd ingeleverd worden. Ja , dan pieker ik dus wel even. Temeer daar Klaas-Jelle Faber, mijn collega uit Wolvega, een prachtig stuk had ter gelegenheid van Valentijnsdag. Prima, daar werd ik blij van.

In het kader van de privacy wetgeving zal in de inspreker van zondag niet noemen. Ik volsta met te zeggen dat hij een volle baard heeft en van dieren houdt.

40+

In welke tijd leven we?

Na het schaatsen van de Olympische spelen in Korea, lokt het natuurijs ons, rechtgeaarde Nederlanders, steeds meer. Toch kun je je afvragen of dat het bepalende is voor deze tijd. Nu het Carnaval voorbij is, is “de vastentijd “ aangebroken. Voor deze tijd gebruiken Protestanten “de 40dagentijd” ook wel ”lijdenstijd” genoemd.

Waarom duurt die tijd 40 dagen? Eigenlijk zijn het 46 dagen, wist iemand me te vertellen n.l. van 14 februari tot 31 maart. Echter: de zondagen worden niet meegeteld wat dat zijn sowieso feestdagen en dan hoef je dus niet te vasten. In de bijbel komt er meermalen een periode van 40 dagen voor waarin diverse personen in de bijbel intens zochten naar een nieuw leven met God. Daar gaat het ook hier om: een periode van bezinning en onthouding. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de Veertigdagentijd: die vastende christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

Zo zou je kunnen besluiten om in deze periode te minderen met iets waar je ook zonder kunt, zoals: Snoep, sociale media, alcohol, roken, vlees eten enz. Er zijn voorbeelden bekend van mensen die echt veel minder aten in de vastentijd. Het zou een redelijk alternatief kunnen zijn voor al die mensen die, na de feestdagen, gaan kuren om hun overvloedig gewicht , liefst voor de zomer, kwijt te raken. Maar daar is vasten niet voor bedoeld. Trouwens ook als je niets hebt met oud-kerkelijke gebruiken, kan dit je wel op een idee brengen.

We kunnen ons voordeel doen met de uitnodiging even stil te staan bij wat onze gewoontes en gebruiken zijn geworden. Misschien dat dan blijkt dat we wel iets los kunnen laten waardoor we dichter bij de kern van het leven komen. Eerlijk gezegd ken ik geen mensen die bezig zijn met vasten maar dat komt misschien omdat ze er niet mee te koop lopen. Wèl ken ik mensen die zo druk zijn dat ze geen tijd hebben om zich te bezinnen en eens na te denken: “Is dit wat ik met mijn leven wil”. Wie weet levert dit een + op.

ds. G.P. den Hollander

## Gods hart

**Ik leg mijn handen biddend op Gods hart  
Strek mijn hand uit naar de God van liefde  
Ik roep naar Hem, die altijd op ons wacht  
Aan Gods hart mag ik mijn hart verliezen  
Gods hart vol van genade en van trouw  
Zo vol van Zijn barmhartige geduld  
Gods hart dat zo lankmoedig van mij houdt  
Vergevend voor mij klopt in donkere schuld  
Als ik bid leg ik mijn handen op Gods hart  
Hart van Christus dat met medelijden wacht  
Gij hebt mij lief – mijn hart springt biddend op  
Het fluistert zachtjes namen tot Uw hart**

**Henny, 28 januari 2018**

