

Zondagsbrief

Ter Holten



11^{de} jaargang

25 maart 2018 Nummer: 6

Kerkdiensten:

Zondag 25 maart (Palmzondag) Voorganger: ds. G. P. den Hollander
10.00 uur Organist: K. Grootherder
Nijeholtpade

Goede Vrijdag 30 maart Voorganger: ds. G.P. den Hollander
19.30 uur Organist: H. v.d. Bij
Oldeholtwolde

In deze dienst is er een Heilig Avondmaal collecte.

Zondag 1 april Voorganger: ds. G.P. den Hollander
(Eerste Paasdag)
9.30 uur Organist: M. Kok
Oldeholtpade Kindernevendienst: Marian

In deze dienst is er de Paascollecte.

Zondag 8 april Voorganger: ds. G.P. den Hollander
9.30 uur Organist: M. Kok
Nijeholtpade

Opbrengst extra collectes:

De opbrengst van de extra collecte van zondag 25 februari in Oldeholtpade voor 40 dagen tijd bedroeg: € 55,-

De opbrengst van de extra collecte van zondag 18 maart in Oldeholtpade voor het Werelddiaconaat bedroeg: € 60,-

Uit de pastorie

Met Pasen verandert er een heleboel in de kerk.

Er begint een nieuwe periode met een andere liturgische kleur. In de 40dagentijd was de kleur Paars. Bij de intocht met Palmpasen kunnen we kiezen uit Paars (om aan het

lijden van de Heer te denken) of Rood (vanwege de feestelijke intocht in Jeruzalem). Voor de jeugd is het een leuke zondag met palmpaasstokken; dat voelt dus Rood. Wie weet dat de Stille Week begint ziet er toch eerder Paars in..... Goede Vrijdag is Paars en Pasen is dan weer Wit. Dat wit blijft de kleur tot Pinksteren want dan is het weer Rood. Dat kan ook nog op zondag Trinitatis (de zondag van de drie-eenheid.) Daarna is het een lange (zomer) periode Groen zelfs tot aan de Eeuwigeheidszondag.

De Paasdienst in Oldeholtpade zal opgeluisterd worden door fluitspel van Jurjen Kerssies. Samen met Madelon Kok is er iets moois geoefend. We zijn blij dat ze deze dienst meewerken.

Meneer Colenbrander is weer thuis uit het ziekenhuis.

Jaap Majoor is deze week in de Tjongerschans opgenomen, hopelijk niet voor lang. We denken aan hem en Klaske. zij krijgen de bloemen uit de kerk

ds. Paul

Jaarrekening 2016 ter inzage

Vanaf heden 8-3-2018 ligt de jaarrekening van 2016 van het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente Ter Holten gedurende een periode van 6 weken ter inzage op het adres Hamersweg 1 A te Oldeholtpade. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid graag vooraf even een afspraak maken met Henk Ridders. tel. 0561-688654 of email raggh01@tele2.nl

Begroting 2018 ter inzage

Vanaf heden 8-3-2018 ligt de begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente Ter Holten gedurende een periode van 6 weken ter inzage op het adres Hamersweg 1 A te Oldeholtpade. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid graag vooraf even een afspraak maken met Henk Ridders. tel. 0561-688654 of email raggh01@tele2.nl De kerkrentmeesters.

Agenda:

Woensdag 28 maart
Zondag 29 april

Bijbelkring bij Antje van Gunst 19.45 uur
Gezinsdienst 9.30 uur in Nijeholtpade

**Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt
u bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)**

**De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:
Donderdagavond 5 april 2018**

Zachte bries

**Hoop wordt als zachte bries aan ons gegeven
Een ademtucht, stil suizen uit Gods hand
Gods adem brengt de hoop in ons tot leven
Zacht aangeblazen tot een kleine vlam
De Liefde blaast ons hoop in als een teken
Een teken diep geworteld in Gods hart
Ik mag in hoop en liefde mij bewegen
Als zachte bries wordt het aan ons gegeven
Levend van de hoop gefluisterd in de nacht**

Henny, 21 februari 2018, n.a.v. 1 Koningen 19 : 11-12

Dagboek van de Goede Week



Zondag, Palmzondag
Vandaag rijdt Jezus Jeruzalem binnen op een ezel. De kinderen zwaaien met palmstokken en roepen "Hosanna!" In onze parochies dragen de kinderen een zelfgemaakte palmpaasstok, versierd met een broodhaan en snoep. Na de viering geven zij hun stok aan een oud of ziek persoon.



Donderdag, Witte Donderdag

Samen met Zijn leerlingen viert Jezus zijn laatste avondmaal. Jezus breekt het brood en neemt de beker met wijn. Hij geeft ze aan zijn leerlingen en zegt: "Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed." Elke keer als wij ter communie gaan herdenken wij het Laatste Avondmaal.



Vrijdag, Goede Vrijdag

Door Judas in de steek gelaten, moet

Jezus voor het gerecht staan. Hij

wordt ter dood veroordeeld en sterft aan het kruis. In veel kerken vindt 's middags om 3 uur een kruisweg plaats. Je kunt bloemen neerleggen bij het kruis. Het altaar is volledig kaal.



Zondag, Pasen

Het graf is leeg. Jezus is opgestaan! Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Zo belangrijk dat wij het pas vijftig dagen later, met Pinksteren, afsluiten.



Zaterdag, Stille Zaterdag

Jezus ligt in het graf. Zijn leerlingen zijn echt verdrietig. Deze dag heet Stille Zaterdag omdat er tot aan de Paaswake in de avond geen klokken luiden en er is geen Mis.