

Zondagsbrief

Ter Holten



9^{de} jaargang

20 november 2016 Nummer: 20

Kerkdiensten:

Zondag 20 november
10.00 uur
Oldeholtgade

Voorganger: ds. G.P. den Hollander
Organist: Madelon Kok
Eeuwigheidszondag m.m.v: de 4Klank.
Kindernevendienst: Tienieke

Extra collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Zondag 27 november
10.00 uur
Nijeholtgade

Voorganger: ds. G.P. den Hollander
Organist: H. v.d. Bij

In deze dienst is er Heilig Avondmaal met de Heilig Avondmaal collecte

Zondag 4 december
10.00 uur
Oldeholtwolde

Voorganger: ds. G.P. den Hollander
Organist: Klaas Grootherder
Kindernevendienst: Marian

Extra collecte:

Zondag 20 november is er een extra collecte voor het Binnenlands Diaconaat.

Alternatief spreekuur dominee.

Omdat ik meestal aanwezig ben bij het koffiedrinken in het "Anloopien". Ontstaat er, vanzelf, een extra ontmoetingsmoment. Er is even contact met de vele aanwezigen, laatste keer waren er 10 mensen. Dus wilt u me wel eens spreken maar vindt u het niet nodig daarvoor te bellen of een afspraak te maken, kom dan op de koffiemorgen. Grote kans dat u mij daar ook treft. PdH

20 november 2016, collecte Diaconaat Najaar

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, zitten vaak in een sociaal isolement. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Lelystad zet zich samen met Kerk in Actie in voor deze mensen. Zo is er bijvoorbeeld een inloopcentrum voor wie op zoek is naar warmte en steun. Hier kan iedereen terecht voor een kop koffie, een praatje of activiteiten zoals naailessen en taalcursussen voor allochtonen. In een ander

inloophuis kunnen mensen met verslavingsproblemen terecht. Wie financiële problemen heeft, kan begeleiding krijgen om uit de schulden te komen. Ook is er een voedsel-bank voor mensen die niet genoeg geld hebben voor een dagelijkse gezonde maaltijd. De collecteopbrengst is bestemd voor het Interkerkelijk Diaconaal Overleg en andere diaconale projecten van Kerk in Actie

Aan de gezinsdienstcommissie

Wij willen jullie graag bedanken voor de goede organisatie en samenstelling van de gezinsdienst op zondagmorgen 13 november in de kerk van Oldeholtwolde. Een prachtig stuk muziek van de band Just4U uit Hoogeveen aanschouwelijk gemaakt op het beamerscherf met aansprekende liedteksten en fraaie foto's. Een inspirerende preek over op reis gaan en omwegen moeten maken zoals Mozes en de Israëlieten in de woestijn. Vooral ook aan de jonge bezoekers werd door jullie veel aandacht besteed in deze gezinsdienst. Wij als oudere gemeenteleden hebben er van genoten. Hartelijk dank en ga zo door!!

Henk en Mien Bos

Nieuwe ambtsdragers:

Het was eerder niet gemakkelijk ambtsdragers te vinden omdat er vaak geen vervangers te vinden waren. Sinds de fusie is het echter mogelijk gebleken dat wanneer er een ambtsdrager aftreedt er nu wèl een vervanger gevonden kan worden. Dat stemt ons dankbaar en blij. De volgende ambtsdragers hebben aangegeven het stokje te willen overdragen: Klaske Majoor na 10 jaar, Douwe Smitstra, na 26 jaar en Bob van het Geloof na 4 jaar.

Hun opvolgers staan gereed om op 15 januari 2017 bevestigd te worden. Het zijn Henk Raggars als kerkrentmeester en Eddy Boek en Pieter Bosman als diakenen. De kerkorde biedt ons allen de ruimte om nog andere kandidaten aan te dragen, als u dat zou willen. Omdat we, ondanks herhaalde oproepen, geen nieuwe namen aangeleverd kregen, vermoeden we dat u het met deze werkwijze van harte eens bent. We zien met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet! Douwe blijft, gelukkig wel, het kosterschap waarnemen in Oldeholtwolde en dat is "een pak van ons hart". PdH

In Memoriam

Juf Sippie,

Juf Sippie was onze zondagsschooljuf, meer dan 25 jaar lang. 6 jaar lang heb ik met haar zondagsschool en kindernevendienst mogen draaien. Trouw is een woord wat bij Sippie past, zij was trouw elke zondagmorgen was zij daar. Als het weer het toeliet kwam ze op de fiets, met de auto als het koud was, zelfs toen ze even niet meer mocht rijden in haar auto kwam ze door weer en wind op de fiets, later, toen ze weer met auto mocht rijden, maar niet meer goed op de weg durfde te keren in haar nieuwe auto, kwam ze via een omweg toch weer trouw elke week naar haar geliefde zondagsschoolkinderen.

Trouw aan haar zondagsschoolkinderen, altijd een snoepje, zorgde voor limonade en elk jaar kreeg ieder kind en alle leiding, een passende, zorgvuldig uitgezochte

verjaardagskaart die nooit te laat kwam. Met kerst verzorgde Sippie altijd de tasjes. Ieder kind mocht aan het einde van de kerstdienst een tasje ophalen bij Sippie, en hoe ongeduldig de kinderen ook waren, Sippie regelde rustig zonder druk te voelen, dat ieder kind zijn of haar tasje kreeg. Ze vond het prachtig om de kinderen iets te geven in welke vorm dan ook.

Sippie genoot van de verhalen van de kinderen, ze vond het fijn als ze hun op haar manier kon helpen, ze genot van dat uurtje. Ze vertrouwde ons toe dat ze de verhalen uit de kinderbijbel eigenlijk wel net zo mooi vond als de preken van de dominee. Ze spraken haar aan, ze kon daar wat mee. Zo bouwde ze haar manier van geloven en relatie met God op.

Sippie wist dat God haar hoorde, dat ze in haar eenvoud een parel was en is in Gods hand.

Twee weken geleden vertelde ze nog dat zij in de nieuwe christelijke boekhandel in Wolvega was geweest. Ze had daar, vol trots, verteld dat ze zondagsschooljuf was en had toen van die mevrouw allerlei spulletjes gekregen voor de kerst. Ik neem ze mee hoor, de volgende vergadering zei Sippie nog. Maar die tijd is ons niet gegeven, geheel onverwachts is Sippie getroffen door een hersenbloeding en een dag later overleden. Een schok voor ons als leiding maar zeker ook voor de kinderen, omdat ze zo trouw was en er zo erg bij hoorde zal het zeker een gemis zijn.

We gaan haar missen, dat is een feit, maar we mogen ons troosten met de gedachten dat Sippie op God vertrouwde en dat ze met dat vertrouwen nu bij Hem mag wonen. Want in de holte van Zijn hand, Omringd door liefdevolle zorgen, beveiligd als een kostbaar pand, houd God voor eeuwig haar bij Hem geborgen.

Wij wensen haar man Tjeerd en familie heel veel sterkte en moed toe voor de komende tijd. En weet dat wij Sippie heel erg dankbaar zijn voor alles wat ze voor ons en vooral voor de kinderen heeft gedaan en betekend.

Geschreven door Marian van Spengen namens de zondagsschoolleiding en kinderen

Het gedicht dat in de afscheidsdienst voor Sippie gelezen werd door haar nichtje Aniek.

Als er iemand dood gaat die je heel goed hebt gekend,
dan is het nogal logisch dat je erg verdrietig bent.
Misschien is het je oma. Misschien is het je hond.
Misschien is het een ander die je ook zo aardig vond.
Want doodgaan is iets missen. Het maakt je ook zo bang.
Toch zul je er aan wennen, ook al duurt het vaak heel lang.

Van de zangdienstcommissie:

Op 20 december is er weer een Sing-Inn in Oldeholtgade. Vorig jaar bedachten we dat het misschien leuk zou kunnen zijn als mensen hun favoriete zondagsschool kerstliederen doorgaven. We proberen ze dan in de selectie of een medley op te nemen. U mag ze doorgeven aan Bianca Raggars tel. 0513- 841237 of e-mail: Biancaenjanne@upcmail.nl

Wel graag doorgeven vóór 30 november ; dan stellen we de dienst samen.

Alvast bedankt!

Verder hebben we het plan om in april of daaromtrent weer een zangdienst te houden. We moeten alleen eerst nog even met Noordwolde en Wolvega de roosters vergelijken. Omdat zij ons goede voorbeeld gevolgd hebben en nu ook regelmatig zangdiensten organiseren is het van belang dat op een andere datum te doen zodat we niet “concurreren”.

Het vakantiebureau.nl heeft dit jaar nog een aantal diaconale vakantieweken gepland. Voor de vakanties dit najaar en rond Kerst (21-28 december) en Oud&Nieuw (28 dec.- 2/3 jan.) komen we verpleegkundigen en verzorgenden tekort in De Werelt (Lunteren), De Heerenhof (Mechelen) en in Nieuw Hydepark (Doorn). Wilt u dit binnen uw gemeente onder de aandacht brengen? Voor meer informatie en/of aanmelding kan men contact opnemen met Ria Hertog (coördinator zorg), rhertog@hetvakantiebureau.nl, telefoonnummer (0318) 48 66 10.

Agenda:

Maandag 21 november	Gespreksgroep rond Open Deur bij Fam. Florijn	
Vrijdag 25 november	Connect in 't Anlopien	20.00 uur
Woensdag 30 november	Bijbelkring bij Antje van Gunst	19.45 uur
Vrijdag 9 december	Club tot twaalf jaar in 't Anlopien	18.30 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdagavond 1 december

Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik kan zien wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij, God, mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef.
Dat ik op elke plaats en
in iedere periode van mijn leven,
of ik nu jong ben,
in de kracht van mijn leven,
of oud,
of ik nu gezond ben of ziek –
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,
zodat uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening

gestalte krijgt onder ons mensen.

Marinus van den Berg

uit: Medemens

Elke tijd van Hem

Het leven kan vol grilligheid verlopen
Leven is niet te doorgronden tot het eind
Er is de tijd van oorlog en van doden
Tijd van genezing, alles heeft zijn tijd

Tijd van geboorte en een tijd van sterven
De tijd van afbreken en van een nieuwe bouw
De tijd van huppelen en de tijd van kermen
Tijd van genieten en een tijd van rouw

Tijd van zegen en een tijd van afzien
Daar middenin hoor ik een nieuwe stem
God is bij machte tijden op te sieren
Elke dag zijn schoonheid, elke dag van Hem

Middenin mijn huilen kan een lach doorbreken
Middenin mijn pijn ontstaat soms dankbaarheid
Middenin mijn onmacht groeit het stille weten
Het weten dat U leeft, en mij de liefde reikt

Wanneer ik zwak ben, wilt U mij dan sterken
Versier mijn slechte tijden met wat hoop
Wil in mijn worsteling Uw blijdschap zenden
Ik ben en blijf van U, Gij weet waar ik woon

Henny, 10 oktober n.a.v. Prediker 3 : 1-15

*Die in ons hart geschreven staan
en onze dagen deelden,
ons in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
Hun naam nog overnachten?*

*Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt zijn handen open.
Het brekend leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.*